



Kerkbrief

Protestantse Ontmoetingskerk Kamerik

Jaargang 54 Nr. 5

zo 21 februari t/m za 6 maart 2021

Van het kerkelijk erf

Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk,

Deze keer een kort berichtje. Ik denk dat iedereen een beetje opgeknapt is van het mooie winterweer. We kunnen er weer even tegen. Wat ook helpt is het mooie 40 dagen pakket dat is rondgebracht in de gehele gemeente. Doe er je voordeel mee! Hulde aan de initiatiefnemers.

Wie ook hulde verdienen, zijn de leden van de redactieraad van ons tweewekelijkse kerkbrief. Inmiddels draaien we ruim een jaar met de kerkbrief nieuwe stijl. En ongemerkt, bijna geruisloos, is dit medium het centrale communicatiemiddel in onze gemeente geworden. Een hele knappe prestatie. Laten we hen verblijden met nog meer kopij!

Tijdens de vergadering van de kerkenraad eerder deze week hebben we ons vooral bezig gehouden met het voorbereiden van een over niet al te lange tijd te houden gemeentevergadering, waar mogelijk over een aantal belangrijke zaken gesproken moet worden. Dit betreft onder andere het beroepingswerk, maar ook zaken als wat we willen met de collectes en hoe we na Corona verder gaan met streamen. Wij zullen hier nader over berichten, maar worden in de uitvoering wel een beetje belemmerd door de Corona beperkingen. Daarvoor alvast een beetje begrip gevraagd.

Namens de Kerkenraad een hartelijke groet,

Jos Heuvelman

Pastoralia

Pastoralia

Met dankbaarheid mag ik deze pastoralia weer oppakken. Wat mooi dat ik alleen positieve berichten met u kan delen, al blijven we ons realiseren hoe kwetsbaar het leven kan zijn.

Mw. Jo Burggraaf is inmiddels voldoende hersteld dat zij het verzorgingshuis in Baarn mocht verlaten. Door de vertraging kon de familie uit meer mogelijkheden kiezen. Weddesteyn in Woerden kreeg de voorkeur. Sinds donderdag 11 februari heeft Jo daar haar nieuwe thuis.

Haar adres is:

afgeschermd

Ook Thom de Kort was voldoende hersteld om naar huis te mogen gaan. Thom zal vanuit huis een revalidatie programma volgen voor verder herstel.

Het is mooi om dankbaarheid tot uiting te brengen, daarom deel ik onderstaande afbeelding graag met u.



Kerkbrief

Protestantse Ontmoetingskerk Kamerik

Jaargang 54 Nr. 5

zo 21 februari t/m za 6 maart 2021



Verjaardagen

In de aankomende veertien dagen viert geen van onze gemeenteleden hun verjaardag.

Bezinning

Als deze kerkbrief in uw digitale of andere brieven bus valt, ligt as-woensdag achter ons en is de 40-dagentijd begonnen. Namens het pastorale team wens ik u een bezinningsvolle tijd toe en veel leesplezier met het 40 dagen boekje.

Namens het pastorale team een geestrijke groet,

Bert van Vreeswijk

Bijdrage ds. Marina van der Zwaag

De 40-dagentijd, op weg naar Pasen.

Een klein berichtje in de krant trok mijn aandacht. De Franse scenarist Jean-Claude Carrière is op 89-jarige leeftijd overleden. Ik was me er indertijd niet van bewust, maar hij heeft meegewerkt aan de film die in mijn studententijd diepe indruk op me heeft gemaakt: "The Unbearable Lightness of Being" uit 1988, gebaseerd op de roman "De ondraaglijke lichtheid van het bestaan" van de Tsjechische schrijver Milan Kundera. Mijn toenmalige vriendje was lid van de Kamper filmclub, die voornamelijk B-films draaide. Ik kon



Kerkbrief

Protestantse Ontmoetingskerk Kamerik

Jaargang 54 Nr. 5

zo 21 februari t/m za 6 maart 2021

duis gratis naar de film 😊. B-films zijn geen kaskrakers, maar films waar je energie in moet steken. In dit geval moet je er ook tijd in steken, want hij duurt bijna 3 uur. Wie de film wil zien, moet hier stoppen en pas na de spatie verder lezen.

“The Unbearable Lightness of Being” speelt zich af in Tsjechoslowakije tijdens de Praagse lente en de Russische inval die daarop volgde in 1968. Eén van de hoofdpersonen Thomas (Daniel Day-Lewis) is een veelbelovend hersenarts. Zijn vriendin Tereza (Juliette Binoche) maakt tijdens deze inval foto’s. Ze wordt herkend, opgepakt, ondervraagd en haar camera en filmrolletje worden afgepakt. Vriend Thomas moet, omdat hij weigert de bezetting door Rusland te erkennen, afstand doen van zijn werk en belandt als schoonmaker in een café. Hun leven is niet gemakkelijk. Persoonlijke gebeurtenissen; ontroerende, pijnlijke, angstige, teleurstellende, maar ook vrolijke, en politieke gebeurtenissen in het land wisselen elkaar af. Uiteindelijk wordt het te gevaarlijk voor Tomas en Tereza en ze wijken uit naar een leefgemeenschap in the ‘middle of nowhere’. Daar zijn ze volmaakt gelukkig, tot ze beiden omkomen bij een verkeersongeluk.

Voor de leesclub in Ter Aar heb ik het boek “Tsjaikovskistraat 40” van Pieter Waterdrinker gelezen. Een boek uit 2017. Het is autobiografisch. Waterdrinker kijkt terug op zijn leven, dat begon in Nederland en na wat omzwervingen verder ging in Moskou en Sint Petersburg. Hij is getrouwd met een Russische. Tussen zijn persoonlijke ervaringen door verweeft hij de geschiedenis van ruim 100 jaar Rusland. Van de tijd van Tsaar Nicolaas II, uit het geslacht van de Romanovs van voor 1917, via de revolutie en communistische tijd, de glasnost en perestroika, tot de huidige tijd. Het boek is afwisselend ontroerend detaillistisch, inzoomend op personen, dan weer uitzoomend op duizenden doden die op de meest gruwelijke manier aan hun einde komen tijdens de opeenvolgende omwentelingen.

Door deze twee; de film en het boek, kwam bij mij de ontmoedigende gedachte op, dat iedere revolutie zijn eigen verliezers kent, en dat elk politiek systeem zijn mankementen heeft. Uiteindelijk zijn zij die de macht grijpen uit op het veilig stellen van het eigen geluk, en op dat van hun bondgenoten, voor zolang dat bondgenootschap duurt. Vrienden kunnen zomaar vijanden worden. Hoe kun je daar als Christen mee omgaan? Wat leert de Bijbel ons over leiderschap? We staan aan het begin van de 40-dagentijd. Terwijl ik dit getal opschrijf, valt me op dat het nummer waar Pieter en Julia in Sint Petersburg wonen ook 40 is. Dat zal vast toeval zijn. Deze 40-dagentijd brengen we als geloofsgemeenschap al op een bijzondere manier door. Iedereen doet dat op zijn of haar eigen manier. Misschien vasten we, lezen meer uit de Bijbel, houden stille tijd. Centraal staat de figuur van Jezus. De kerk ziet hem als Koning. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de voleindigingszondag, wordt in de Rooms Katholieke Kerk het feest van Christus Koning gevierd. Deze Koning is in aardse begrippen een zware mislukkeling. Hij laat zijn macht niet voldoende gelden, en wordt als een onmondig schaap naar de slachtbank geleid. Wat moeten zijn onderdanen met zo’n leider? Zijn we niet beter af met een aardse koning, een tsaar, een president, of de leider van een communistische partij? Zij laten zich tenminste gelden. Maar dat is juist (letterlijk) de crux van het Evangelie: dienend leiderschap, niet jezelf op de eerste plaats zetten, maar je met lichaam en ziel inzetten voor je idealen. Uiteindelijk zal alleen dit leiderschap overwinnen. We mogen het 4 april vieren. En hoe het er dan ook voor staat met de lockdown; of er al weer wat meer gemeenteleden de diensten fysiek bij mogen wonen, of nog steeds niet, Pasen gaat door. De blijde Boodschap is sterker dan de ongemakken van een virus. We mogen ons ook optrekken aan mensen die iets van dat dienend leiderschap in zich hebben en



Kerkbrief

Protestantse Ontmoetingskerk Kamerik

Jaargang 54 Nr. 5

zo 21 februari t/m za 6 maart 2021

uitstralen. Je komt ze overal tegen, gewone mensen die doen wat ze moeten doen. Misschien ben jij er één, soms even. Ook grote namen als Ghandi, Mandèla en King kunnen ons inspireren.

Ik wens u en jou een zinvolle 40-dagentijd toe, als voorbereiding op de overwinningdag van onze hemelse Koning, Jezus Christus.

Wandelpastoraat.

Leuk dat al één persoon op mijn uitnodiging is ingegaan. Maar zolang ik geen mensen thuis bezoek, is mijn agenda nog steeds tamelijk leeg. Dus vind je het leuk om met mij te wandelen, laat het me weten.

Boekentips voor gezinnen met kinderen.

Voor gezinnen met (jonge) kinderen kwam ik onderstaande boeken tegen. Misschien een idee om op die manier samen met je kinderen te groeien in het geloof:

“Het grote bijbel zoekboek” van Marijke ten Cate, voor elke leeftijd (13,95 euro)

“Mijn bijbels doolhofboek”, geschikt voor kinderen van 3-6 jaar (12,99 euro).

Hartelijke groet, Marina van der Zwaag.

Oud papier ophalen op 6 maart

Starttijd: Ophalen in:	08.00 u – auto 1 Oud Kamerik, Kanis Daarna naar dorp/koffie	08.00 u – auto 2 Teckop en Kanis Daarna naar dorp/koffie
Belader 1: Belader 2:	Aarnoud Langendoen Rob Verhoeve	Rens Rijnveld Arie Veenis
Starttijd: Ophalen in:	Vanaf 9.30 u – auto 1 Koffie en dorp oost	Vanaf 9.30 u – auto 2 Koffie en dorp west
Belader 3: Belader 4:	Kees Dirk Kroon Piet Jan van Dijk	Arie van Eijk Anna Binnendijk
Catering:	Geertje Veenis	



Kerkbrief

Protestantse Ontmoetingskerk Kamerik

Jaargang 54 Nr. 5

zo 21 februari t/m za 6 maart 2021

Kerkdienst: Zondag 21 februari 10.00

Voorganger	: Mevr. ds. A.(Arianne) Geudeke
Begeleiding	: Addo Dam
Koster	: Matsy en Hans
1 ^e Collecte	: KiA
2 ^e Collecte	: Beheer en onderhoud kerk

Kerkdienst: Zondag 28 februari 10.00

Voorganger	: Dhr. ds. E. (Erick) Versloot
Begeleiding	:
Kosters	: Siena en Paul
1e Collecte	: Kerk
2e Collecte	: Beheer en Onderhoud
3 ^e Collecte	: KiA

Kerkdienst: Zondag 7 maart 10.00

Voorganger	: Dhr. ds. T.H.T. (Teus) Prins
Begeleiding	:
Kosters	: Joke en Gert
1e Collecte	: KiA
2e Collecte	: Beheer en onderhoud



En dan nog dit.....

*Handen geven kan niet meer,
Handen vouwen wel!*



Kerkbrief

Protestantse Ontmoetingskerk Kamerik

Jaargang 54 Nr. 5

zo 21 februari t/m za 6 maart 2021

De **Kerkbrief** is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 2 weken. Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op **26 februari 2021** bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij is te vinden op de website. De volgende **Kerkbrief** verschijnt op **4 maart 2021**.

De **Kerkbrief** wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom eerst uit de **Kerkbrief** verwijderd. *Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten!* Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto's, privégegevens enz. uit de **Kerkbrief** te gebruiken of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad!

Predikant (tijdelijk)	: ds. M. van der Zwaag – de Haan		
Scriba	: Sandra Okkerman	06-52 69 26 56	
Coördinator kosters	: Ton Rijnbeek	402273 of 06-28578444	koster@ontmoetingskerkkamerik.nl
Kerk	: Hallehuis 4	06-30761446	
Website	: www.ontmoetingskerkkamerik.nl		
Redactie Kerkbrief	: kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl		

