



*Heer raak mij aan met uw adem
Tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.*

Van onze dominee Geurt Roffel

'Wees gerust: God heeft je jongen, die daar ligt te kermen, gehoord.'

Genesis 21:17

Het verhaal van Hagar is geen gemakkelijk verhaal, en zeker niet in deze tijd. Je vindt het in het eerste boek van de Bijbel, in Genesis. Het begint in hoofdstuk 16, komt tot een hoogtepunt in hoofdstuk 21, en speelt daarnaast tussen de regels door in de hoofdstukken 17 en 25.

Hagar komt uit Egypte. Zij is een Egyptische vrouw die tot slaaf is gemaakt. Op ongeveer een kwart van het verhaal van Abraham en Sara verschijnt ze ten tonele. Het is Sara die Hagar naar voren schuift. Omdat Sara en Abraham samen geen kinderen kunnen krijgen, stelt Sara voor dat Abraham een kind van Hagar krijgt. Sara beschouwt Hagar als haar eigendom. Abraham stemt in en zo wordt Hagar zwanger van Abraham.

Ik herlees het verhaal, omdat Hagar iets met me doet. In het verhaal van Sara en Abraham is zij een bijfiguur. Uiteindelijk worden zij en haar zoon verstoten. En tegelijk, en ondanks dat, ziet God naar haar om.

Dat zie ik vaker in de Bijbel en dat raakt me. Mensen die volgens de leer, de belofte of het geloof worden verstoten... worden niet verstoten door God. God blijft naar hen omzien en weeft eigen lijnen met hen.

Vanaf het moment dat Hagar zwanger is, laat ze zich niet langer slaaf maken. Ze staat voor wie ze is: moeder van het kind van Abraham. Sara voelt dat als onrecht en maakt het leven van de zwangere Hagar tot een hel. Hagar vlucht de woestijn in. Daar komt niet God zelf, maar een engel van God bij Hagar. Die zegt: 'Keer terug. Je zult een zoon en veel nakomelingen krijgen. Noem je zoon 'God hoort''. En Hagar voelt zich gezien. Ze voelt dat er naar haar wordt omgezien door God, en keert terug naar Abraham en Sara.

Nadat Hagar is bevallen wordt uiteindelijk ook Sara moeder van een zoon van Abraham. Dat gaat niet lang goed. Sara vraagt nu zelf of Hagar en haar zoon weggestuurd kunnen worden, de woestijn in.

Abraham aarzelt, maar God zegt de zorg over te nemen. Dat gebeurt op een hartverscheurende manier. Als Hagar en haar zoon de dood in de ogen zien, en door uitdroging zullen sterven, is er weer de engel van God, die zegt: 'Wees gerust'. En God opent hen de ogen en zij zien een waterput.

Als Abraham sterft, wordt hij door zijn beide zoons begraven.

Het mooie van de Bijbelverhalen vind ik dat ook de mensen die niet tot de kern van het verhaal horen, levensecht verschijnen. Ik kan met ze meeleven en zien hoe God zich over hen ontfermt. Dat helpt me in mijn verbondenheid met mensen die afstand voelen

tot de kern van de Bijbelverhalen, ook waar ik dat zelf ben.

Door een verhaal als van Hagar te lezen en het op me te laten inwerken, zie ik hoe God ook mensen vasthoudt aan wie de kern van het verhaal voorbijtrekt. Die zich opzijgezet voelen, verstoten soms.

Ook voor hen geldt dat er engelen op hun pad zijn, water waar je het niet verwacht, en dat er 'oogcontact' is. God ziet naar hen om en zij mogen zich door God gezien en gezegend weten.

Geurt Roffel

Pastoraal

Door wind en water

Gods Geest als wind en water,
Viel op Zijn kind'ren neer,
Een kracht voor nu en later
En zwijgen kon niet meer.
Zij spraken alle talen,
De tongen losgemaakt,
Om Gods werk te verhalen,
zodat men werd geraakt.

Gods wind kwam in de zeilen,
De vaart zat er goed in,
De opbrengst niet te peilen,
Steeds groter Gods gezin.
Geef onder schepen water,
Wind in de zeilen, Heer,
Gods Geest voor nu en later,
Een goede vangst, steeds weer.

De jarige deze maand

Vanwege AVG afgeschermd

Pastoraal

Wij denken aan de zieken, de bejaarden mensen In de verzorgingshuizen aan mensen die in rouw zijn en mensen die geopereerd zijn en zij die het moeilijk hebben.

Wij wensen allen kracht en Gods nabijheid.

Hartelijke groet van het pastoraal team
Judy de Groot en Alfons van Leeuwen.

30 mei is de Bangladeshmarkt van 9.00 tot 14.00 uur.

De markt wordt gehouden op het kerkplein van de Ontmoetingskerk. We hopen op mooi weer. Dat zal de verkoop ten goede komen. Bij regen is de markt in de kerk.

Op deze markt zal van alles te koop zijn: boeken, curiosa, puzzels, spelletjes, speelgoed en andere spulletjes. Daarnaast zal er ook koffie of thee, met koek te koop zijn. Rond het middaguur zullen er ook belegde broodjes verkocht worden.

De opbrengst van deze markt gaat naar kwetsbare kinderen die in Bangladesh die in armoede leven. *Veel gezinnen in Bangladesh leven in armoede en kampen dagelijks met armoede, uitsluiting en geweld. Kinderen uit kwetsbare gemeenschappen, zoals inheemse groepen, worden het hardst getroffen: zij groeien vaak op zonder een veilige omgeving, hebben weinig toegang tot onderwijs en lopen extra risico op uitbuiting en discriminatie. Ouders, leerkrachten en gemeenschapsleiders weten weinig over de ontwikkeling en de rechten van kinderen.*

Kerk in Actie werkt samen met de lokale partner SERP om deze vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. SERP ondersteunt ouders en verzorgers in hun strijd

tegen armoede en huiselijk geweld. De medewerkers leren hen hoe ze hun kinderen kunnen beschermen en zich laten ontwikkelen. In groepsverband leren kinderen en jonge meiden over hun rechten en bouwen ze kennis en zelfvertrouwen op.

Oproep

Uiteraard zetten de leden van de commissie Kerk in Actie zich volop in voor deze markt. Maar we kunnen het niet alleen. We hebben uw hulp nodig.

Zo zijn we nog op zoek naar goede en verkoopbare spullen. Denk daarbij aan puzzels, spelletjes, mooi speelgoed, curiosa of nog andere goede spulletjes. We willen koffie of thee met koek verkopen. Maar de koek moet wel gebakken worden. Dus zoeken we mensen die een cake, een appeltaart of iets anders willen bakken.

We willen ook graag hulp hebben op 30 mei wanneer de markt is. Om achter een kraam te staan en spulletjes te verkopen. Of om consumpties te verkopen.

Als u iets beschikbaar heeft voor de markt, als u iets wilt bakken of als u mee wilt helpen op 30 mei, kunt u contact opnemen met Maaïke de Jong, telefoonnummer 06-15171605.

HELP MEE OM DE BANGLADESHMARKT TOT EEN SUCCES TE MAKEN. WE DOEN HET VOOR KINDEREN IN BANGLADESH. ZIJ ZULLEN ER BLIJ MEE ZIJN. MAAR VOOR ONS IS HET OOK LEUK OM IETS TE DOEN VOOR DE MARKT EN OM NAAR DE MARKT TE KOMEN EN IETS TE KOPEN OF OM GEZELLIG IETS TE KOMEN ETEN OF DRINKEN.

Collecte opbrengsten maart 2026

Datum	collectes	Naam	Doel van de collecte	Totaal
1-3-2026	2	Kia		€ 152,90
		Pastoraat		€ 101,55
8-3-2026	2	Pastoraat		€ 125,75
		Kia		€ 117,00
15-3-2026	1	Diaconie		€ 249,05
22-3-2026	2	Pastoraat		€ 112,05
		Diaconie	Thuishuis Woerden	€ 116,50
29-3-2026	1	Kia		€ 181,20
Totaal maart				€ 1.156,00

Oud papier ophalen op zaterdag 2 mei 2026

Starttijd: 08.00 – auto 1 Ferry Hoogerwerf Wiebe Snijder	Starttijd: 08.00 – auto 2 Ton Rijnbeek Paul Alfons
Vanaf 09.30 – auto 1 Jan Baldé Daniël Baldé	Vanaf 09.30 – auto 2 Pieter-Jan de Veer Klaas Vergeer

Kerkdienst zondag 26 april 10.00 uur

Voorganger	: Dhr. ds. Tjeerd de Boer
Ouderling	: Henk van der Vliet
Diaken:	: Anton Nap
Begeleiding	: Wim Kusee
Lector	: Roelof de Wit
Mediateam	: Marieke en Bert
Kosters	: Ina en Jako
Kindernevendienst	: Nellie
Collecte	: Diaconie
Koffie schenken	: Mariëtte en Jan

Kerkdienst zondag 3 mei 10.00 uur

Voorganger	: Dhr. dr. Geurt Roffel
Ouderling	: Marjolein Hillige
Diaken:	: Jannita Witten
Begeleiding	: Addo Dam
Lector	: Geurt Roffel
Mediateam	: Dineke en Kars
Kosters	: Siena en Paul
Kindernevendienst	: Geen
Collecte	: Kerk in Actie
Koffie schenken	: Coby en Thom

Kerkdienst zondag 10 mei 10.00 uur

Dienst voor Jong en Oud met Combo

Voorganger	: Mevr. ds. Esther van de Schie
Ouderling	: Arie van Eijk
Diaken:	: Roelof de Wit
Begeleiding	: Gert van Zoelen
Lector	: Willy van Dijk
Mediateam	: Coby en Bob
Kosters	: Matsy en Hans
Kindernevendienst	: Geen
Crèche	: Vike van Eijk
Collecte	: Jeugd
Koffie schenken	: Joke en Dennis

Kerkdienst zondag 17 mei 10.00 uur

Voorganger	: Mevr. Drs. Dorothee Berensen-Peppink
Ouderling	: Bert de Groot
Diaken:	: Marieke de Jong
Begeleiding	: Addo Dam
Lector	: Bea Honig
Mediateam	: Vike en Arie
Kosters	: Joke en Gert
Kindernevendienst	: Maaïke
Collecte	: 1 ^e Pastoraat 2 ^e Cantorij
Koffie schenken	: Engeliën en Gijs

Kerkdienst zondag 24 mei 10.00 uur Pinksteren **in de Open Poort Harmelen**

Voorganger : Dhr. dr. Geurt Roffel

Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code

Live uitzending of terugkijken van Kerkdiensten: [ontmoetingskerk kamerik - YouTube](#) Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt. Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt: [Actuele Liturgie - OneDrive \(sharepoint.com\)](#)

Ook staat de liturgie elke week in de kerkapp. Deze wordt als bijlage toegevoegd aan de agenda. Bij de betreffende zondag staan ook de medewerkers en lezingen vermeld.

U zult niet wekelijks meer de QR-code ontvangen. Deze QR-code geldt voor een jaar en kunt u dus voor elke collecte in 2023 gebruiken.

U kunt uw bijdrage overmaken door bijgaande QR-code of link te gebruiken, of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar: Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via deze link vanaf zondag t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot de collectes van die zondag berekend worden.



<https://give.donkeymobile.com/app.donkeymobile.kamerikpknontmoetingskerk>

De **Kerkbrief** is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken.

Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op **vrijdag 15 mei** bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: kerkbief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website.

De volgende reguliere **Kerkbrief** verschijnt op **donderdag 21 mei**.

De **Kerkbrief** wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom eerst uit de **Kerkbrief** verwijderd. *Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten!*

Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto's, privégegevens enz. uit de **Kerkbrief** te gebruiken of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad!

Predikant	: dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt)	dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl
Scriba	: Vacant	
Coördinatoren kosters	: Gert en Joke Vergunst	0348-401587, 06-22183184 (Gert), 06-23471115 (Joke)
		: koster@ontmoetingskerkkamerik.nl
Kerk	: Hallehuis 4	06-30761446
Website	: www.ontmoetingskerkkamerik.nl	
Redactie Kerkbrief	: kerkbief@ontmoetingskerkkamerik.nl	

Vertrouwenspersoon Classis Utrecht klik [hier](#)

Nieuwsbulletin van de Raad van Kerken Woerden: <https://www.kerkeninwoerden.nl/agenda>

Muziek geeft vleugels

Op dinsdagavond 5 mei organiseert De Open Poort een Bevrijdingsconcert voor heel Harmelen. Vijf organisten en pianisten – Couzijn van Leeuwen, Jan-Willem Hueting, Aartjan van Pelt, Erick Versloot en Henk Hilgeman – brengen op de vleugel en op het kerkorgel een gevarieerd repertoire aan muziek ten gehore. Ook is er veel samenzang met onder meer De Zilvervloot, Op de grote stille heide en bekende meezingers als Mijn Gebed van D.C. Lewis, Het Dorp van Wim Sonneveld en de Engelse hymne Land of Hope and Glory. Als afsluiting zingen we het Wilhelmus.

Dit concert is onderdeel van de actie 'Muziek geeft vleugels', waarmee De Open Poort geld inzamelt voor de aankoop van de vleugel waarop die avond wordt

gespeeld. Halverwege het concert is er een pauze. Daarin hebben de bezoekers de mogelijkheid om een toets van deze vleugel te adopteren voor € 15 (een zwarte toets) of voor € 10 (een witte toets). De toegang is vrij, maar aan het eind van de avond is er een collecte, waarvan de opbrengst eveneens is bestemd voor de vleugel.

Het concert wordt gehouden in het kerkgebouw van De Open Poort, Hendriklaan 1 in Harmelen. De zaal is open vanaf 19.00 uur. De aanvang is om 19.30 uur en het einde rond 22.00 uur. We serveren koffie en thee met een koekje voor € 2. Voor betalingen is een QR-code beschikbaar.



Zomerpakkettenactie stichting Present Woerden

De zomer is een tijd van plezier: dagjes uit naar de dierentuin of het pretpark, ijsjes eten, zwemmen en genieten van de vakantie. Maar wat als er thuis geen geld is om deze dingen te doen? Voor sommige kinderen kan de zomer dan juist heel lang duren, zeker als anderen om hen heen wél op vakantie gaan en leuke uitstapjes maken.

Daarom organiseert Stichting Present Woerden de jaarlijkse zomerpakkettenactie. Met deze actie willen we de zomer voor een aantal gezinnen nét wat zonniger maken. De pakketten worden samengesteld door inwoners uit de gemeente Woerden en zijn bestemd voor hulpvragers en cliënten van maatschappelijke organisaties zoals de voedselbank, VluchtelingenWerk Nederland, Abrona, Kwadraad, het Leger des Heils en Stichting Ontmoeting. Ook scholen en kerken dragen gezinnen aan. Deze organisaties kunnen goed inschatten waar een zomerpakket een waardevolle aanvulling is. Vaak spelen er bij deze gezinnen meer zorgen dan alleen een gebrek aan financiële middelen.

Na aanmelding ontvang je van Stichting Present informatie over de gezinsgrootte, de leeftijden van de kinderen en hun interesses. Zo kun je een persoonlijk zomerpakket op maat samenstellen. Denk bijvoorbeeld aan zomerspeelgoed, een bakpakket, leuke tijdschriften of gezelschapsspellen. Dankzij sponsoring, donaties en een bijdrage van de diaconie van de Raad van Kerken kunnen we bovendien enkele waardebonnen voor een lokaal uitje toevoegen. Met zo'n persoonlijk pakket wordt de zomer voor deze gezinnen nét een beetje mooier.

Wil je (samen met je gezin, vrienden, collega's, klas, buren of Bijbelkring) ook een zomerpakket samenstellen?

Scan de onderstaande QR-code voor meer informatie en meld je aan!



Lukt het niet om zelf een pakket samen te stellen, maar wil je de actie toch steunen? Doneer dan een pakket via onderstaande QR-code!



Afgelopen jaar hebben we 92 gezinnen blij kunnen maken met een prachtig pakket. Doe je dit jaar ook mee? Aanmelden kan **tot en met 31 mei**. Halverwege juni hoor je voor welk gezin je een pakket mag samenstellen.

