



*Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.*

<https://www.youtube.com/watch?v=mR8VYYaw6U>

Van onze dominee Geurt Roffel

Vrede van Tiberias

Het is maar net van welke kant je het bekijkt. Sta je aan de kust bij Genesaret, dan zie je voor je het meer van Genesaret liggen (Lucas 5:1). Sta je wat zuidelijker, bij Tiberias, dan kijk je uit over het meer van Tiberias (Johannes 21:1). Toch zie je hetzelfde meer, dat op andere plaatsen in de Bijbel het meer van Galilea genoemd wordt. Kennen we dat in Nederland ook? Dat een meer, of een streek in omringende plaatsen een verschillende naam heeft?

In lied 836 uit het Liedboek gaat het over Tiberias. Over heuvels, zacht gras en vrede. Het lied roept een beeld op als een schilderij. We zien Jezus op de rug, mensen zitten her en der op de grond, er is rust, en de mensen lichten op in wat er van Jezus uitgaat. Jezus maakt hun leven lichter, door te troosten, te bemoedigen, te genezen. Het water van het meer van Tiberias glinstert in al zijn weidsheid op de achtergrond, zoals we dat kennen van bezoeken aan de Waddeneilanden en de Noordzeekust. De oneindigheid van het water schittert je tegemoet, je voelt de wind op je wangen en hoort de vogelgeluiden.

Lied 836 noemt het meer van Tiberias niet, maar toch is het er direct bij op het schilderij dat in mijn hoofd ontstaat. Waarschijnlijk is dat omdat het meer nooit ver weg is als het in de Bijbel over Tiberias gaat (ook in Johannes 6:1 en 23). Het lied zingt:

*O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond.*

De sfeer die het lied oproept, brengt tot leven wat Matteüs (15:29-31) beschrijft. Het is of je in het verhaal zit. Op een berg bij het meer van Galilea stelt Jezus zich open voor wie maar bij hem komt. Mensenmassa's stromen toe, mensen met nood gaan voorop. En in dat zachte gras brengt Jezus het koninkrijk van de hemel aanraakbaar dichtbij. De mensen ervaren het. Zoals dat ons af en toe kan overkomen wanneer ons een last van de schouders wordt genomen, of ons een diep gevoel van gekend zijn overvalt... Rust, ruimte.

Het is of de mensen het koninkrijk zijn binnengegaan; alsof het 'Alles maak Ik nieuw' uit Openbaring (21:5) levende werkelijkheid is om hen heen. Er is geen afstand meer. En Jezus voedt de mensen met opwekking, opstanding; met dat nood en dood het einde niet zijn.

*Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.*

zingt lied 836 in een ander couplet. Het is een gebed, om levenslang die werkelijkheid, die Jezus daar opent, dichtbij je te kunnen houden.

In de twee laatste coupletten van lied 836 klinkt hoe je dat kunt doen. Door rust te bewaren waar het stormt, in je en om je heen. En door af en toe lied 836 hardop te lezen of te zingen, als je je bij die werkelijkheid wilt bepalen.

Geurt Roffel

Doorpraten over koning Salomo?

In de vorige Kerkbrief schreef ik over koning Salomo en ook in de dienst van 23 februari ging het onder meer over hem. De jonge koning Salomo is iemand die in zijn spiritualiteit dichtbij me staat, zijn omgang met God inspireert me. In de Kerkbrief schreef ik dat het mogelijk was om eens door te spreken over Salomo. Dat leverde inmiddels een enthousiaste reactie op,

dus dat gaat ervan komen. Wil je meedoen, stuur me dan een berichtje. Op basis van de deelnemers bepalen we of we voor een avond of een moment overdag kiezen. We plannen het gesprek ergens na Pasen, omdat er tot die tijd al veel activiteiten in de Ontmoetingskerk plaatsvinden.

Geurt Roffel

Pastoralia

Vanwege AVG afgeschermd

Pastoraal.

Wij denken aan de zieken, de bejaarden mensen in de verzorgingshuizen, aan mensen die in rouw zijn en mensen die het moeilijk hebben.

Wij wensen allen kracht en Gods nabijheid toe.

Gods zegen

Gedicht van Diny Beijersbergen-Groot naar Numeri 6:24-26

*Heer buig U over ons in Uw ontferming.
De tijd vlucht voor ons in onzekerheid.
Wij bidden om Uw kracht, bescherming.
Wees nu voor ons een baken in de tijd.
Heer, mag ik zien de glans van Uw gelaat,
Dat het mag lichten over 't duister leven.
De gloed waarin Uw trouw geschreven staat
Zal kracht en uitzicht aan ons geven,
Heer, laat toch Uw gelaat zich naar ons keren,
En geef ons vrede voor nu en voor altijd.*

*Laat ons doen leven in het licht des Heren,
Geef in Uw zegen krachten in de strijd.
Alleen in Uw beloften is het leven zeker,
En in Uw zegen klinkt Uw trouw nog voort.
Gevat in het gebroken brood, de beker,
En in Gods trouw en zegen steeds verwoord.*

Hartelijke groet van het pastoraal team

Judy de Groot en Alfons van Leeuwen.

Nieuws vanuit de commissie Kerk in Actie

De collectes voor Kerk in Actie in de veertigdagentijd
In de kerkdienst van 13 april geven we de aftrap van het nieuwe projectland Bangladesh. Vanaf die data gaan we ons inzetten voor de mooie projecten die Kerk in Actie daar heeft. In de vorige kerkbrief heb je daar iets over kunnen lezen. Tot die tijd willen we de collectes voor Kerk in Actie bestemmen voor de kinderen in de Oekraïne.

De oorlog in Oekraïne duurt nu al bijna drie jaar. En dat laat sporen na. De psychosociale gevolgen hiervan kunnen voor kinderen een leven lang doorwerken. Kerk in Actie wil kinderen in Oekraïne veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning bieden. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie samen met Ukrainian Education Platform in het hele land helpen.

In veel kerkelijke centra zijn permanente speelplekken ingericht met psychosociale begeleiding voor kinderen. Daarnaast ontvangen Oekraïense gezinnen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kinderen hebben een einde aan deze oorlog nodig om te beginnen met genezing en herstel. Tot dat gebeurt, is het belangrijk om hen zo goed mogelijk veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning te bieden. Daarvoor is ook onze hulp nodig.

Bijeenkomsten in de Hervormde kerk in de Stille Week

Zoals bekend zijn er in de veertigdagentijd op de woensdagavond vespers in de Ontmoetingskerk. Het zijn momenten op weg naar Pasen van aandacht en bezinning. Dit jaar hebben we ook een uitnodiging

voor deze vespers gestuurd naar de andere kerken in Kamerik.

Wat is het fijn dat deze uitnodiging verspreid is. Van de Parousiagemeente hoorden we dat zij de uitnodiging voor de vespers op hun website en in de nieuwsbrief hebben geplaatst. De Hervormde gemeente heeft de uitnodiging in het kerkblad gezet. Van de Rooms Katholieke parochie was op het moment van dit schrijven nog niets vernomen. Maar wellicht is de uitnodiging ook daar verspreid. Vanuit de Hervormde gemeente kwam de uitnodiging voor de samenkomsten in de Stille Week. Deze avonden beginnen om 19:30 uur en duren ongeveer een half uur. Er wordt dan gezongen, gebeden, gelezen en een meditatie gehouden. Hierbij zijn ook wij van harte welkom.

Wat zou het fijn zijn als we zo in gemeenschap met elkaar naar Pasen toe kunnen leven.

Vespers in de 40-dagentijd

Stilstaan bij de voorbije dag en je voorbereiden op het licht van de nieuwe dag: dat is de kern van de vespers en in feite ook van de 40-dagentijd: de periode van inkeer en gebed en de voorbereiding op het nieuwe dat Paasmysterie heet.

Wij houden in de Ontmoetingskerk, net als vorig jaar iedere woensdag een vesper. Meedoen met onze vespers versterkt de beleving van de veertigdagentijd.

Onze vespers bestaan uit stiltes, herhalend zingen, luisteren naar muziek en naar de Bijbel.

Inmiddels hebben we al weer twee vespers mogen vieren. U bent, jij bent van harte welkom voor de volgende vespers, iedere woensdagavond van 19.30 tot 20.00 uur in de Ontmoetingskerk. Goed om te weten is dat we in stilte komen en in stilte weer vertrekken.

Sobere maaltijd 40-dagentijd

Op dinsdag 11 maart werd er in de Ontmoetingskerk een sobere maaltijd georganiseerd in het kader van de 40-dagentijd.

Fijn dat er zoveel belangstellenden uit de verschillende kerken van Kamerik aanwezig waren! We hebben met elkaar een hele mooi, opbouwende avond gehad. En we hebben gemerkt dat ook een sobere maaltijd ontzettend lekker kan zijn. Iedereen genoot van de heerlijke soep met de bruine bonenschotel.

Na de maaltijd dachten we samen met dominee Geudeke na over de invulling van de 40-dagentijd. Zowel voor ons persoonlijk als kerkelijk en liturgisch. Waarom houden we bepaalde rituelen in ere? Wat valt er in onze kerken te zien als het om en 40-dagentijd gaat?

En wat hebben de kleuren eigenlijk met de 40-dagentijd te maken? We merkten ook dat er

verschillende benamingen zijn voor deze periode voor Goede Vrijdag en Pasen: de één heeft het over de 40-dagentijd, de ander noemt het de lijdenstijd, weer een ander heeft het over de vastentijd. Ook scherpten we elkaar op met voorbeelden hoe je ook in je persoonlijke stille tijd toe kunt leven naar Goede Vrijdag en Pasen.

We sloten de avond af met (persoonlijke) vragenkaartjes, die we in kleine groepjes met elkaar bespraken. Ontzettend mooi en waardevol om zo met elkaar, vanuit de verschillende kerken, eenheid in het geloof te ervaren en samen uit te kijken naar dat wat ons verbindt: Goede Vrijdag en Pasen. Het grote wonder van Gods liefde voor ons, van Zijn lijden en sterven. Maar ook van Zijn opstanding.

Heel fijn om zo met elkaar toe te leven naar Goede Vrijdag en Pasen. We wensen iedereen een hele goede tijd en gezegende dagen toe!

Oud papier ophalen op zaterdag 5 april

Starttijd: 08.00 – auto 1 Marcel van Bommel Roel Schippers	Starttijd: 08.00 – auto 2 Jaco Pak Peter van Zijl
Vanaf 09.30 – auto 1 Bram van't Hoofd Wiebe Snijder	Vanaf 09.30 – auto 2 Piet-Jan van Dijk Bert van Viegen
Om 9:30 uur is er Koffie	

Oud papier ophalen op zaterdag 3 mei

Starttijd: 08.00 – auto 1 Ferry Hoogerwerf Wiebe Snijder	Starttijd: 08.00 – auto 2 Ton Rijnbeek Paul Alfons
Vanaf 09.30 – auto 1 Ries Verhoef Jan/Daniël Balde	Vanaf 09.30 – auto 2 Pieter-Jan de Veer Klaas Vergeer
Om 9:30 uur is er Koffie	

Kerkdienst zondag 16 maart 10.00 uur 2^e zondag 40-dagentijd

Voorganger	: Dhr. Ds. Ruud Baas
Ouderling	: Henk van der Vliet
Diaken:	: Roelof de Wit
Begeleiding	: Tjeerd Kiers
Lector	: Willy van Dijk
Mediateam	: Arie en Adriaan
Kosters	: Matsy en Hans
Kindernevendienst	: Nellie van der Vliet
Collecte	: 1 ^e Pastoraat 2 ^e Kerk in Actie
Koffie schenken	: Patrick en Marcel



Kerkdienst zondag 23 maart 10.00 uur 3^e zondag 40-dagentijd mmv Cantorij

Voorganger	: Dhr. dr. Geurt Roffel
Ouderling	: Henk van der Vliet
Diaken:	: Marieke Italiano
Begeleiding	: Wim Kusee
Lector	: Ella Droogers
Mediateam	: Dineke en Kars
Kosters	: Ina en Jako
Kindernevendienst	: Sandra Okkerman
Collecte	: Kerk in Actie
Koffie schenken	: Coby en Thom

Kerkdienst zondag 30 maart 10.00 uur 4^e zondag 40-dagentijd

Voorganger	: Dhr. ds. Jeroen de Jong
Ouderling	: Alfons van Leeuwen
Diaken:	: Aarnoud Langendoen
Begeleiding	: Aartjan van Pelt
Lector	: Vike van Eijk
Mediateam	: Arie en Adriaan
Kosters	: Joke en Gert
Kindernevendienst	: Tamaïke den Hollander
Collecte	: Kerk in Actie
Koffie schenken	: Mariëtte en Jan

Kerkdienst zondag 6 april 10.00 uur 5^e zondag 40-dagentijd

Voorganger	: Dhr. ds. Daan Gutter
Ouderling	: Arie van Eijk
Diaken:	: Adriaan Eveleens
Begeleiding	: Sjoerd Plantenga
Lector	: Yvonne Kruk
Mediateam	: Marieke en Bert
Kosters	: Siena en Paul
Kindernevendienst	: Maaïke de Jong
Creche	: Vike van Eijk
Collecte	: 1 ^e Pastoraat 2 ^e Kerk in Actie
Koffie schenken	: Petra en Willy

Kerkdienst zondag 13 april 10.00 uur Palmzondag/ Jonge gezinnen /Combo

Voorganger	: Dhr. dr. Geurt Roffel
Ouderling	: Henk van der Vliet
Diaken:	: Anton Nap
Begeleiding	: Gert van Zoelen
Lector	: Ria van Leeuwen
Mediateam	: Coby en Bob
Kosters	: Matsy en Hans
Kindernevendienst	: Sandra van Vliet
Creche	: Lise Zwetsloot
Collecte	: 1 ^e Kerk in Actie 2 ^e Diaconie
Koffie schenken	: Engeliën en Gijs

in His
PRESENCE

Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code

Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd:

[ontmoetingskerk kamerik - YouTube](#)

Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt.

Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt:

[Actuele Liturgie - OneDrive \(sharepoint.com\)](#)

Ook staat de liturgie elke week in de kerkapp. Deze wordt als bijlage toegevoegd aan de agenda. Bij de betreffende zondag staan ook de medewerkers en lezingen vermeld.

U zult niet wekelijks meer de QR-code ontvangen. Deze QR-code geldt voor een jaar en kunt u dus voor elke collecte in 2023 gebruiken.

U kunt uw bijdrage overmaken door bijgaande QR-code of link te gebruiken, of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar:

Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via deze link vanaf zondag t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot de collectes van die zondag berekend worden.

[PayPaymentRequest \(rabobank.nl\)](https://www.rabobank.nl)



*Vader in de hemel
Die zoveel om mij geeft
Dat u in uw genade
Uw zoon gegeven heeft
Dank u voor uw liefde
Uw eindeloze trouw
Dat ondanks al mijn falen
U zegt ik houd van jou...*

<https://www.youtube.com/watch?v=1ZU-cadjlq4>

De **Kerkbrief** is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken.

Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op **vrijdag 4 april** bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website.

De volgende reguliere **Kerkbrief** verschijnt op **donderdag 10 april**.

De **Kerkbrief** wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom eerst uit de **Kerkbrief** verwijderd. *Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten!*

Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto's, privégegevens enz. uit de **Kerkbrief** te gebruiken of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad!

Predikant : dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt) dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl
Scriba : Vacant
Coördinatoren kosters : Gert en Joke Vergunst 0348-401587, 06-22183184 (Gert), 06-23471115 (Joke)
: koster@ontmoetingskerkkamerik.nl
Kerk : Hallehuis 4 06-30761446
Website : www.ontmoetingskerkkamerik.nl
Redactie Kerkbrief : kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl

Vertrouwenspersoon Classis Utrecht klik [hier](#)

Nieuwsbulletin van de Raad van Kerken Woerden: <https://www.kerkeninwoorden.nl/agenda>

Stichting Ontmoeting is op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor mensen waar veel problemen spelen. We zijn op dit moment in het bijzonder op zoek naar maatjes voor mensen in de maatschappelijke opvang/beschermd wonen, die 24-uurs zorg ontvangen. Mensen die verslaafd zijn (geweest), een tijdje dak- of thuisloos of bijvoorbeeld kampen met psychiatrische problemen. Maar die daarnaast ook gewoon mens zijn. En een maatje zoeken, die met hen een bakkie wil doen, samen wil sporten, creatief bezig zijn, fietsen, naar de markt, klussen of wat ieder mens 'gewoon is' te doen. En voor veel van deze dingen geldt: dat het vooral leuk is om het samen te doen. Alleen koffiedrinken in de stad of ergens lunchen vind ik persoonlijk in ieder geval niks aan.

Als Ontmoeting geloven we dat iedereen iets in huis heeft, iets te bieden; de vrijwilliger en de hulpvrager. We sluiten graag aan bij waar jij warm voor wordt en proberen dan een passende match te maken met één van onze hulpvragers.

Vrijwilligersbegeleiders van Stichting Ontmoeting

Christien Smaling, Liset van Munster, Anneke Kalkman. Corien Nederveen, Arnold van den Berg en Tom Hanemaaijer

netwerkenwoerden@ontmoeting.nl 06 59812115

Werkdagen: dinsdagochtend, donderdagochtend

Locatie Woerden

Rembrandtlaan 2

3443 EG Woerden

We geloven dat jij als vrijwilliger het leven van de ander kunt verrijken. Maar dat je wel eens verrast kon staan over hoe het jouw eigen leven zal verrijken!

We willen doen wat past en daarom vragen we inzet van ongeveer 1x per 3 weken, denk aan ongeveer 1-1,5u. We bieden begeleiding, ondersteuning en scholing aan onze vrijwilligers. We willen gaan voor een duurzaam contact. We zouden het heel gaaf vinden als je iets van je tijd wilt geven voor de kwetsbare ander, die soms gewoon een paar straten verder woont. Deze oproep komt speciaal voort uit ons nieuwe project voor mensen die 24-uurs zorg ontvangen, maar we zoeken ook vrijwilligers voor mensen die zelfstandig wonen en niet heel veel meer nodig hebben dan een zetje in de rug, hulp bij taal, een luisterend oor of wat ondersteuning bij hun papierwerk. Het sociale netwerk van deze mensen is vaak heel klein, vandaar dat wij helpen hun wereld wat groter te maken dankzij jouw inzet.

We hopen van je te horen!

