



Als je de verhalen van koning Salomo leest, is het of je een andere wereld binnenkomt: een wereld van eindeloze paleizen, oeverloze rijkdom en extreme luxe. 'Wat zou ik doen als dat mijn wereld was?' vraag ik me af als ik die verhalen lees. Hoe zou ik worden in die werkelijkheid: mijn vader koning David, geld genoeg en macht te over – en tegelijk gelovig in verbinding met God.

Het is niet vanzelfsprekend dat Salomo Davids opvolger wordt als koning. Salomo heeft een flink aantal oudere broers en zelf is hij geboren uit een relatie die op een akelige manier ontstond. Toen zijn vader David een verhouding kreeg met zijn moeder, was zij getrouwd met een ander. David zorgde ervoor dat die man in de strijd sneuvelde, zodat niets een huwelijk met zijn minnares meer in de weg zou staan. Dat kwam David op bijtende kritiek te staan van God. David, die tot dan toe speels en bijna vriendschappelijk met God was omgegaan, voelde dat er iets geknapt was tussen hem en God. Iets dat niet meer goed zou komen. Het eerste kind dat hij kreeg met zijn nieuwe vrouw, stierf jong. En toen werd Salomo geboren.

Salomo is een heel andere koning dan David. David was een strijder, die in oorlogen zijn strepen verdiend had. Met David erbij vochten soldaten harder en werd het leger bijna onoverwinnelijk. Generaals met bloed aan hun handen waren goed bevriend met David. Bij Salomo is dat anders. Zijn naam betekent vrede, harmonie, heelheid, 'Sjaloom'. En die naam doet hij eer aan in zijn optreden, hoewel hij tegenstanders ook keihard kan neerslaan. Salomo begint geen oorlogen maar vriendschappen. En hij doet zijn best zijn land te versterken met rechtvaardigheid, vrede en verbondenheid met andere landen.

Van Salomo is bekend dat hij soms op een heel rechtstreekse manier met God spreekt. De eerste keer gebeurt dat in een droom. Salomo is dan een jaar of twintig en is net koning geworden. In de droom komt God bij hem en spreekt Salomo met God zoals wij spreken met iemand die heel belangrijk voor ons is. God zegt: 'Vraag wat je wilt. Ik zal het je geven.' Het mooie van de manier waarop die gesprekken met God zijn beschreven, vind ik dat nergens staat hoe God er dan uitziet, of hoe Gods stem dan klinkt. Zo ervaar ik zelf ook dat het gaat met ingevingen, en

momenten dat je de nabijheid van God ervaart. God is er gewoon, en hij laat zich kennen in dezelfde beweging waarmee hij jou kent.

Salomo, in die droom, antwoordt: 'Help me met wijsheid en scherpzinnigheid. Want anders red ik het niet als onervaren koning van zo'n groot volk.' Dat antwoord raakt God in het hart. 'Ik dacht dat je om rijkdom zou vragen, of een lang leven, of onoverwinnelijkheid,' zegt God. 'Nu je dit vraagt, zal ik je rijkdom en een lang leven erbij schenken. Voor zolang als wij elkaar kennen.'

Ook in de andere gesprekken met God lees je hoe Salomo en God elkaar steeds dieper leren kennen. En gaandeweg raakt Salomo's wijsheid wijd en zijd bekend. Hij blijkt heel goed raadsels te kunnen oplossen en de Bijbelboeken Prediker en Hooglied worden aan hem toegedicht. In het boek Spreuken zouden zegswijzen van hem staan genoteerd.

De inspiratie, de geloofskracht van de Salomo-verhalen wordt voor mij gevormd door hoe God zich laat kennen aan Salomo en verbonden met hem optrekt. En door hoe Salomo deze kennis in zijn doen en laten tot uitdrukking brengt. Daardoor licht de wijsheid van God op in Salomo. Een belangrijk verhaal in dezen kun je lezen in 1 Koningen 3, waar Salomo recht moet spreken tussen twee vrouwen die allebei een kind hebben gekregen. Het kind van de ene is inmiddels overleden en nu zeggen beiden de moeder te zijn van het nog levende kind. Salomo, zowel gewiekst als wijs, zegt: 'Laat het levende kind maar in tweeën hakken, dan krijgen ze ieder de helft. Want ik ken deze mensen onvoldoende om in te schatten wie de werkelijke moeder is.' Eén van de vrouwen schrikt dan en zegt: 'Dat nooit, geef mijn kind dan maar aan die ander. Want dat het leeft is het belangrijkste.' En Salomo's ogen twinkelen, want hij weet: zo laat de echte moeder zich kennen.

Deze weken staan de verhalen over koning Salomo op het alternatief leesrooster. Voorgangers kunnen ervoor kiezen om één van deze verhalen in de dienst op te nemen. Of de gastvoorgangers dat doen, weet ik natuurlijk niet. Maar ikzelf laat deze kans niet voorbij gaan en lees op 23 februari uit 1 Koningen 10:1-9. Doorpraten over Salomo kan ook. Heb je interesse, stuur me dan een berichtje.

Geurt Roffel

Pastoraal

De jarigen deze maand.
9 maart
Mevr. Corrie Pauw

23 maart
Mevr. Suzanne Wouthuyzen

23 maart
Dhr. Peter de Groot

Wij wensen de jarigen een gezegende
Nieuwlevens jaar toe.

Pastoraal.
Alie Hoogendoorn is verhuisd naar
Careijn Weddesteijn
3e verdieping kamer 4314
Utrechtsestraatweg 50
3445AS Woerden.

Wij denken aan de zieken, de bejaarden mensen
In de verzorgingshuizen aan mensen die in rouw zijn.
En mensen die het moeilijk hebben.
Wij wensen allen kracht en Gods nabijheid

Gedicht,
Leven naar oneindig licht.
We leven langzaam naar oneindig licht
Dat elke dag om toekomst strijdt

Een blijde vlam op onze Heer gericht
Ons meeneemt in de lijdenstijd.

We tellen hier nu veertig lange dagen
En komen langzaam aan de dag
Waarop de Heer het kruis moest dragen
Dat voor ons deed met liefde en gezag.

Het is tijd van voorbereiden.
We denken aan het offer eens gebracht.
De dag van strijd en bitter lijden.
En aan het licht dat opging in de nacht.

Dan zal de dag weer stralen gaan,
Als een belofte van de nieuwe morgen.
Een juichkreet: Onze Heer is opgestaan,
We zijn in liefde in zijn trouw geborgen.

We leven langzaam naar oneindig licht.
Al lijkt het hier soms zwarte nacht.
En levend in een stralend vergezicht,
Weten we dat God eens op ons wacht.

Gedicht van Diny Beijersbergen-Groot

Hartelijke groet van het pastoraal team
Judy de Groot en Alfons van Leeuwen.

In memoriam: Ad en Ank Smit

Ank is geboren te Kamerik op 23-12-1950

Ad is geboren te Kamerik op 21-5-1951

Ze zijn getrouwd op 6 juli 1973.

Ank en Ad zijn na hun huwelijk en voor de geboorte van de kinderen lid geworden van de Ontmoetingskerk /
Gereformeerde Kerk.

Alle 4 de kinderen (Simone, Alwin, Edo en Rosanne) zijn in de Ontmoetingskerk gedoopt.

Beide waren actief lid van de Gemeente en hebben door de jaren heen verschillende functies bekleed.

Ze zetten zich beide actief in voor de Gemeente en het geloof, waarbij Jezus Christus altijd hun inspiratiebron is geweest.

Er wordt teruggekeken op vele mooie bewogen jaren.

Maar ziekte heeft hen beide overmand.

Voor Ank was het jaren lang een gevecht tegen de depressie. Ad kreeg een bloedprop in zijn darmader waarna zijn fysieke gezondheid steeds verder achteruit ging.

Vrijdag 24 januari is aan hun lijden een eind aangekomen.

De weken ervoor hebben ze afscheid genomen van hun bekenden en geliefden.

Met veel respect zijn wij getuige geweest van 2 moedige, geliefde mensen die nu terug zijn in de armen van Onze God en Vader.

Op verzoek van Ank zijn we de dienst begonnen met Lied 601: 1,2 en 3.

Kerkapp: toevoegen telefoonnummer, e-mailadres en andere gegevens

Nu we geen jaarboekje en dus geen ledenlijst meer hebben, kan de kerkapp van Donkey Mobile een handig middel zijn om elkaar toch gemakkelijk te vinden. Het zou mooi zijn als je daarom je account in de kerkapp zo volledig mogelijk bijwerkt. Dit is eenvoudig te regelen via onderstaande handleiding.

- ➔ Open de kerkapp op je mobiele telefoon
- ➔ Klik op de knop "Gemeente" onderaan de pagina
- ➔ Typ in de Zoekbalk je naam
- ➔ Klik op je naam in de lijst en je account verschijnt
- ➔ Klik op "Ontdek" rechts onderaan de pagina.
- ➔ Volgende pagina verschijnt. Klik op poppetje rechterbovenhoek
- ➔ Volgende pagina verschijnt. Klik op oranje knop "Bewerk profiel".
- ➔ Nu kun je allerlei gegevens aan je account toevoegen
- ➔ Gedaan? Klik op "Opslaan" in de rechterbovenhoek.

Daarnaast biedt de kerkapp nu ook de mogelijkheid om Donkey Touch te gebruiken voor de collecte. U heeft ze vast wel gezien in de kerk, stickers met een code op de stoelen en/of banken. Houdt uw mobiel voor de sticker en u krijgt de melding dat u het geefgedeelte van uw kerkapp kunt openen. Als kerkappgebruiker komt u terecht in het geefgedeelte van uw kerkapp en als gast op de webpagina.

Door op onderstaande link te klikken kunt met behulp van de informatievideo nog even rustig bekijken e.e.a. met deze sticker werkt: <https://www.youtube.com/watch?v=ff9xx65Khs0&feature=youtu.be>

Heeft u hulp nodig, vragen en/of opmerkingen over de kerkapp, dan kunt u Pieter Timmerman, Alfons van Leeuwen, Marieke Italiano, Wiljan van Dijk, Mariëtte van der Zouw, Tamaïke den Hollander of Henk van der Vliet aanspreken.

Collecteopbrengsten januari 2025

Datum	collectes	Naam	Doel van de collecte	Totaal
5-1-2025	1	Pastoraat		€ 128,00
12-1-2025	2	Pastoraat		€ 138,60
		Diaconie	Stichting Present Woerden	€ 144,20
19-1-2025	1	Kia		€ 188,60
26-1-2025	2	Pastoraat		€ 120,90
		Cantorij		€ 91,60
Totaal januari 2025				€ 811,90

Kerkdienst zondag 16 februari 10.00

Voorganger	: Dhr. Henk Aantjes
Ouderling	: Arie van Eijk
Diaken	: Marieke Italiano
Begeleiding	: Sjoerd Plantenga
Lector	: Joke Vergunst
Mediateam	: Coby en Bob
Kosters	: Ina en Jako
Kindernevendienst	: Sandra Okkerman
Crèche	: Geen
Collecte	: Kerk in Actie
Koffie schenken	: Geralda en Jos

Kerkdienst zondag 23 februari 10.00*Avondmaal*

Voorganger	: Dhr. dr. Geurt Roffel
Ouderling	: Judi de Groot en Alfons van Leeuwen
Diaken	: Arnoud en Adriaan
Begeleiding	: Wim Kussee m.m.v. cantorij
Lector	: Coby de Kort
Mediateam	: Kars en Dineke
Kosters	: Joke en Gert
Kindernevendienst	: Tamaike
Crèche	: Geen
Collecte	: Kerk in Actie en Diaconie
Koffie schenken	: Jannita en Susan

Kerkdienst zondag 2 maart 10.00

Voorganger	: Dhr. ds. Chris Koole
Ouderling	: Bert de Groot
Diaken	: Anton Nap
Begeleiding	: Henk Hilgeman
Lector	: Corrie Sloof
Mediateam	: Bob en Coby
Kosters	: Siena en Paul
Kindernevendienst	: Sandra van Vliet
Crèche	: Geen
Collecte	: Diaconie – JOAC
Koffie schenken	: Dennis en Joke

Kerkdienst zondag 9 maart 10.00*1^e zondag 40-dagentijd*

Voorganger	: Mevr. ds. Arianne Geudeke
Ouderling	: Arie van Eijk
Diaken	: Jannita
Begeleiding	: Sjoerd Plantenga
Lector	: Siena Alfons
Mediateam	: Marieke en Bert
Kosters	: Marjolein en Arnoud
Kindernevendienst	: Maaike
Crèche	: Lyzanna Vroege en Marieke de Jong
Collecte	: Diaconie en Kerk in Actie
Koffie schenken	: Jan Stol en Piet-Jan van Dijk

Kerkdienst zondag 16 maart 10.00*Bidstond voor gewas en arbeid*

Voorganger	: Dhr. Henk Aantjes
Ouderling	: Henk van der Vliet
Diaken	: Roelof
Begeleiding	: Tjeerd Kiers
Lector	: Willy van Dijk
Mediateam	: Arie en Adriaan
Kosters	: Matsy en Hans
Kindernevendienst	: Nellie
Crèche	: Geen
Collecte	: Pastoraat en Kerk in Actie
Koffie schenken	: Patrick en Marcel

Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code

Komt het even niet uit om naar de kerk te gaan? Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd:

[ontmoetingskerk kamerik - YouTube](#)

Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt.

Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt:

[Actuele Liturgie - OneDrive \(sharepoint.com\)](#)

Deelnemen aan de collecte kunt u doen via de kerk-app of via bijgaande QR code of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar:

Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via deze link vanaf zondag t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot de collectes van die zondag berekend worden.

[PayPaymentRequest \(rabobank.nl\)](#)



Werkgroep Toekomst Ontmoetingskerk Kamerik

De Werkgroep Toekomst Ontmoetingskerk is bezig met de voorbereiding van de interviews. Zoals in ons vorige bericht genoemd willen we graag met leden van onze kerk (die zich daar voor hebben aangemeld) in gesprek gaan over hoe onze kerk er over 10 of 20 jaar uit zou kunnen zien. Wij beseffen goed dat we dan praten over een situatie die we niet meer allemaal mee zullen maken (de leden van onze werkgroep zijn om het voorzichtig uit te drukken allemaal 50- en 60-plussers). Daarom willen we ook nog doorpraten met (ouders van) jonge gezinnen en Zinzoekers. In de komende tijd zullen we graag met betrokkenen een datum afspreken.

De toekomst van onze kerk gaat natuurlijk iedereen die daarbij betrokken is aan. En daarom hier in de Kerkbrief enkele ideeën die we willen gaan bespreken met wie zich daarvoor heeft aangemeld. De ideeën die we hebben (we noemen het scenario's) zijn zeker niet compleet uitgewerkt en er is nog niets over vastgesteld. De scenario's zijn verschillend van aard en van diepgang en zijn alleen bedoeld als idee om over door te praten. Misschien komt er tijdens een gesprek een ander idee bij, of misschien valt in zo'n gesprek een scenario niet in goede smaak. Dat is alles onderdeel van het proces. We willen hiermee graag enkele variaties op tafel leggen over hoe onze kerk (op onderdelen) er uit zou kunnen zien wat betreft inhoud of wat betreft organisatie. Sommige scenario's zouden ook gecombineerd kunnen worden in de toekomst.

Hieronder geven we weer waarover we in de Werkgroep hebben nagedacht en waarop we graag reactie zouden vernemen in de gesprekken. Tegelijkertijd geeft het aan alle leden van onze kerk de mogelijkheid om hierop te reageren of om meer details te vragen over de scenario's.

De werkgroep heeft 5 scenario's besproken. Deze 5 hebben de volgende namen:

1. Kleine kerk
2. Kerk voor het dorp
3. Interkerkelijk Kamerik
4. Streekkerk
5. Kamerik/Woerden

We lichten deze scenario's hieronder kort toe. Voordat we deze toelichting geven, willen we eerst nog in beeld brengen welke punten op dit moment de grootste onzekerheid voor onze (toekomstige) kerk vormen en wat we (zoals uit de enquête is gebleken) met elkaar van groot belang vinden.

Wat vinden we belangrijk

We willen graag dat onze kerk niet alleen van betekenis is voor mensen in de kerk, maar ook voor mensen erbuiten. We willen graag het Goede Nieuws in woord en daad delen. Uit de enquête blijkt dat we de kerkdiensten belangrijk vinden net als en "omzien naar elkaar". Tegelijkertijd zien we een teruglopend kerkbezoek (in het bijzonder van jongeren). In

verbinding komen met jongeren lukt ons steeds minder goed en bemensing van commissies en de kerkenraad wordt steeds lastiger of is op dit moment al een probleem.

Uit de cijfers van ledenaantal, leeftijdsopbouw en financiële bijdragen voorzien we, als er geen grote verandering plaats vindt, dat over 10 a 20 jaar de organisatie neer komt op een (te) kleine (vergrijzende) groep met te weinig financiële middelen om op dezelfde voet door te gaan.

De vijf scenario's die we besproken hebben, geven ieder op één of enkele van de zorgpunten een alternatief en/of oplossing. Ook wordt soms het doel anders verwoord of gerealiseerd. Hieronder volgt nu een samenvatting van de scenario's.

1. Scenario "Kleine kerk"

In dit scenario gaan we er van uit dat we zo klein zijn geworden dat we geen eigen (parttime) predikant meer zullen hebben. We zien dan dat in ons dorp kringen van mensen gaan ontstaan die regelmatig samen komen. Zo'n kring is maximaal 10 leden. Wij bespreken in die kringen met elkaar bijbelgedeeltes en we delen wat ons dat zegt in ons dagelijks leven. Uit ervaringen met zulke kringen blijkt dat vreugden en zorgen worden gedeeld en dat de kringen dienstbaar kunnen zijn aan de samenleving. Zolang ons kerkgebouw er nog is, kunnen kringen daar samen komen. Of er zou voor een veel kleinere ruimte kunnen worden gekozen om de lasten te beperken. Dan is het een echte kleine kerk. Naast de samenkomsten in de kleine kring kunnen er periodiek ook samenkomsten zijn voor alle leden van de kringen samen. Die samenkomsten kunnen het karakter hebben van een kerkdienst.

2. Scenario "Kerk voor het dorp"

Een brochure "kerk in de buurt" van de PKN geeft handvatten om onze kerkgemeenschap heel anders te profileren. Daardoor kan de kerk voor veel meer dorpsbewoners een aantrekkelijke plek worden. Om dat te bereiken zullen we heel goed moet onderzoeken op welke punten sociaal, cultureel, maatschappelijk behoefte is in Kamerik. Vervolgens vast stellen in welke behoefte nog niet voldoende wordt voorzien en of dat een rol voor de kerk kan zijn.

De kerk kan zich beter profileren, bijvoorbeeld door bespreking van zingevingsvragen, of door discussie over maatschappelijke thema's voor en met

dorpsgenoten, of door aandacht voor mensen met een beperking, (zieke) ouderen of vluchtelingen. De kerk heeft meer te bieden, bijvoorbeeld: een werkplek voor "thuiswerkers"; computer ondersteuning; incidentele kinderopvang; wekelijkse maaltijd; input op spiritueel niveau; emotionele steun bij verlies, depressie, stress of ouderdomsproblemen; administratieve support; huishoudelijke support; boodschappendienst.

3. Scenario Interkerkelijk Kamerik

Over 20 jaar werken we veel intensiever samen met andere kerkgenootschappen in Kamerik. We kunnen zeker 1 of 2 kerkgebouwen in Kamerik afstoten. Op de plek van de Ontmoetingskerk kan een complex worden gebouwd met appartementen en een kleine (kerk)zaal. Geloofsinhoudelijke kijken we over 20 jaar minder dogmatisch en we gaan vrijer om met regels van PKN, RK kerk of andere geloofsgenootschappen. We proberen veel meer op onze eigen manier het geloof te beleven en geven elkaar daar ruimte voor. In (wekelijkse?) zondagse vieringen, geleid door voorgangers met verschillende (kerkelijke) achtergrond, zien we elkaar. Ook door de week hebben we ontmoetingen, waarbij we inspelen op actuele thema's. Goede voorbeelden zijn avonden uit het verleden die gemeenschappelijk werden georganiseerd door meerdere Kamerikse kerken. We stellen ons door het interkerkelijke karakter veel opener op naar de dorpsgemeenschap, daarbij vergeten we zeker niet dat omzien naar elkaar (in woord en daad) een opdracht is voor alle christenen of ze nu lid zijn van een kerk of niet.

Organisatie van dit geheel is in handen van één Kameriks interkerkelijk overleg inclusief een Kameriks Diaconaat.

4. Streekkerk

In de Streekkerk gaat onze Ontmoetingskerk samenwerken met kerken in de plaatsen om ons heen. Te denken valt aan de PKN gemeenten in Harmelen, Vinkenveen, Montfoort en Lopik. Die samenwerking kan op meerdere manieren vorm krijgen. Allereerst kan worden gedacht aan samenwerking op het gebied van jeugd- of diaconale activiteiten en kerkdiensten. Kennis en ervaring worden gedeeld, maar kerkenraden blijven bestaan zoals die er nu zijn. En veel intensievere samenwerking is te realiseren door de betrokken PKN gemeenten samen te voegen tot één gemeente. Er komt dan één kerkenraad voor alle plaatsen gezamenlijk en ook ontstaat één diaconie en één college van Kerkrentmeesters. Kortom de organisatie

wordt een veel groter kerkelijk verband dat verantwoordelijk wordt voor de plaatselijke kerkdiensten en de praktische en financiële organisatie. Per plaats blijven vrijwilligers actief om kerk-in-het-dorp vorm te geven. Een tussenvorm, waarin wel plaatselijke kerkenraden en commissies blijven bestaan is, om te beginnen, ook denkbaar. In dat geval worden bepaalde taken (gebouwbeheer, begrotingen, financiële jaarverslagen overgedragen aan een overkoepelende "centrale" kerkenraad - incl diaconie en kerkrentmeesters). Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten blijven per dorp bestaan.

Kamerik/Woerden

In het scenario Kamerik/Woerden wordt de Ontmoetingskerk een onderdeel van PKN Woerden. Aansluiting bij de PKN/Gereformeerde kerk in Woerden die nu bestaat uit twee wijkgemeenten (de Opstandingskerk en de Kruiskerk-incl Zegveld) is het meest logische in dat geval. Eén overkoepelende kerkenraad met diaconie en college van kerkrentmeesters vormt de kern van de organisatie. Kerkdiensten worden zolang als mogelijk in ons kerkgebouw in Kamerik gehouden. Wanneer het aantal bezoekers te klein wordt, kan er voor worden gekozen

om niet wekelijks in Kamerik een dienst te organiseren. Een parttime dominee voor Kamerik kan in een samenwerking met Woerden wellicht financieel langer worden volgehouden.

Reacties zijn welkom

Tot zover de samenvatting van de vijf scenario's. Elk daarvan is ook uitgewerkt in 1 of 2 pagina's. U bent van harte welkom om te reageren op deze scenario's. Stuur een e-mail aan één van de leden van de werkgroep met uw reactie. Als u eerst de extra pagina's per scenario wilt ontvangen, dan kan dat ook. Een e-mail met uw vraag zal snel worden beantwoord.

De leden van de Werkgroep Toekomst Ontmoetingskerk Kamerik zijn Jannita Witten, Siena Alfons, Aarnoud Langendoen, Anton Admiraal en Klaas de Wit.

Oud papier ophalen op zaterdag 1 maart

Starttijd: Ophalen in:	08.00 – auto 1 Teckop, Oud Kamerik, Kanis	08.00 – auto 2 Dorp Oost
Belader 1: Belader 2:	Aarnoud Hans	Paul Jeannette
Starttijd: Ophalen in:	Vanaf 09.30 – auto 1 Dorp west 1	Vanaf 09.30 – auto 2 Dorp west 2
Belader 3: Belader 4:	Annie Ton den Blanken	Wouter Kees Dirk
Catering:		Om 09.30 is er koffie en thee!



Zoals bekend willen we ons de komende jaren inzetten voor Bangladesh. 13 april zullen we het project wat uitgebreider presenteren, maar in aanloop daar naartoe willen we in de kerkbrieven alvast wat aandacht geven aan dit bijzondere land.

Dit Aziatische land heeft een prachtige delta, is één van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Een kwart van de bevolking leeft in armoede en het land kampt steeds vaker met natuurrampen, zoals cyclonen en overstromingen.

Hoewel christenen er een kleine minderheid vormen, zijn zij vaak actief lid van een kerk. Kerken willen graag dienstbaar zijn aan de samenleving. Zo helpen zij boerengezinnen met landbouwtrainingen om hun productie te verhogen, en zich aan te passen aan klimaatverandering. Ze helpen vrouwen om hun inkomsten te vergroten, en ondersteunen kleine dorpsgemeenten met bijbelonderwijs en trainingen in jongeren- en vrouwenwerk. Maar, deze kerken in de minderheid hebben steun nodig om te kunnen bestaan. Daar willen we ons de komende jaren voor inzetten.

Uit de regio

OECUMENISCHE AVONDGEBEDEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Net als voorgaande jaren zal er in Woerden ook dit jaar in de veertigdagentijd weer elke woensdagavond om 19.00 uur een oecumenisch avondgebed worden gehouden. De eerste vindt plaats op 12 maart, en dan vervolgens op 19 en 26 maart, en op 2 en 9 april. Zo'n avondgebed is een korte viering (van ongeveer een half uur) met gebed, een lezing uit de Bijbel, muziek, enkele liederen en... stilte.

Ook dit jaar zal er weer een thema zijn dat als een 'rode draad' door de avondgebeden heen loopt. Dat thema wordt aangereikt door woorden uit de brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 5, 22: "Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid." Als – voorlopige – formulering van het doorgaande thema is gekozen voor: "Onze weg in deze tijd in de G/geest van Jezus".

We hopen van harte dat deze oecumenische avondgebeden op weg naar Pasen mensen uit de verschillende kerken in Woerden kan verbinden. De werkgroep die voor de voorbereiding en uitvoering zorg draagt bestaat dan ook uit mensen vanuit de Rooms-Katholieke, de Hervormde, de Gereformeerde

en de Lutherse kerk. De avondgebeden worden gehouden onder auspiciën van de Raad van Kerken in Woerden.

Als plaats van samenkomst is ook nu weer gekozen voor de relatief intieme ruimte van de Lutherse kerk aan de Jan de Bakkerstraat.

Wat zou het mooi zijn als we vanuit al die verschillende kerken samen zijn en zo samen ervaren hoeveel ons – boven alle kerkmuren uit – met elkaar verbindt! U bent dus van harte welkom!

Aansluitend aan deze reeks avondgebeden zal er ook op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 april een oecumenisch avondgebed zijn. Zo willen we samen toe leven naar de vieringen die vanaf de Witte Donderdag in de verschillende kerken zullen plaatsvinden. Bij die avondgebeden zullen – eigentijdse – kruiswegstaties van de Limburgse kunstenaar Jouk Boon in de kerk aanwezig zijn, en zeker in die avondgebeden een rol spelen. Hierover meer informatie in een volgend nummer!

De werkgroep oecumenische avondgebeden

PASEN...Een toekomst vol van hoop

Interkerkelijk Gospelkoor New Creation uit Oudewater organiseert dit jaar een Paas sing-in op zondagmiddag **6 april om 16.00 uur** in de Ontmoetingskerk, Westsingel 2 te Oudewater. Noteert u het alvast? Nadere informatie volgt nog.

De **Kerkbrief** is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken. Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op **vrijdag 7 maart** bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: kerkbief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website.

De volgende reguliere **Kerkbrief** verschijnt op **donderdag 13 maart**.

De **Kerkbrief** wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom eerst uit de **Kerkbrief** verwijderd. *Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten!*

Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto's, privégegevens enz. uit de **Kerkbrief** te gebruiken of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad!

Predikant	: dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt)	dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl
Scriba	: Sandra Okkerman	06-52692656
Coördinatoren kosters	: Gert en Joke Vergunst	0348-401587, 06-22183184 (Gert), 06-23471115 (Joke)
	: koster@ontmoetingskerkkamerik.nl	
Kerk	: Hallehuis 4	06-30761446
Website	: www.ontmoetingskerkkamerik.nl	
Redactie Kerkbrief	: kerkbief@ontmoetingskerkkamerik.nl	

Vertrouwenspersoon Classis Utrecht klik [hier](#)

Nieuwsbulletin van de Raad van Kerken Woerden klik: <https://www.kerkeninwoerden.nl/agenda>