



Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor deze nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God, voor al wat leeft.
Dank U voor wat ik niet verdiende,
dat U mij vergeeft.

Van onze dominee Geurt Roffel

Geloof als puzzel die je niet gelegd krijgt

Het leesrooster dat ik raadpleeg als ik een stukje uit de Bijbel wil lezen, brengt me naar Matteüs 11. Daarin staat een tekst die al lange tijd veel met me doet, Matteüs 11:2-6. We vinden er Johannes de Doper, opgesloten in de cel waar hij uiteindelijk zal overlijden. De man die we kennen van zijn toespraken vol vuur, waarmee hij mensen opriep om hun leven ten goede te veranderen, is hier uitgeblust. Verwees hij destijds naar Jezus als degene die het koninkrijk van God op aarde zou brengen, nu stuurt hij zijn leerlingen naar diezelfde Jezus om hem te vragen: 'Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?' Hij is aan het twifelen geraakt. Matteüs beschrijft hoe Jezus de leerlingen van Johannes antwoordt. 'Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: blinden zien en verlamden lopen, mensen die onrein zijn door een huidziekte worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die geen aanstoot neemt aan me.' En tegelijk: ik voel aan alles dat dat niet is wat Johannes bedoelt met zijn vraag. Zijn twijfel zit dieper.

Johannes had verwacht, en dat herken ik als ik eerlijk ben wel, dat het koninkrijk op uitbreken stond. Dat het alleen nog een kwestie van planten van de goede

zaadjes was voor het veld zou opkomen en de oogsten kon beginnen. Voor het eerst in zijn leven moet hij de rouw toelaten dat het anders zit dan hij het nu toe geloofde. En die puzzel krijgt hij niet gelegd.

Jezus' echte antwoord op de vraag van Johannes lees ik op de plekken waar Jezus spreekt over zijn lijden. Bijvoorbeeld Matteüs 10:38 en 39: 'Wie niet zijn kruis op zich neemt en Mij volgt, is Mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden.' Jezus lijkt zich van het begin af te realiseren dat de strijd voor het koninkrijk van God door lijden en dood voert. Door houvastloosheid en de ervaring van God verlaten te zijn. En dat juist daarin de bemoediging moet staan als een huis. Het komt aan op mensen die niet terugschrikken voor lijden en dood, om anderen te laten weten dat zij daarvoor ook niet hoeven terugschrikken.

Dat is iets dat me troost als ik mensen ontmoet die met dezelfde onzekerheid worstelen als Johannes. Van wie het geloof zo veranderde, dat het een puzzel lijkt geworden zonder oplossing. Jezus gaat voor op een weg die daar doorheen loopt. Dat raakt me, en ik hoop dat het me helpt op momenten dat ik zelf halteplaatsen als die van Johannes aandoe.

Geurt Roffel

Vanwege AVG afgeschermd

Gebed in de nacht

*Gij hebt de lichten aangedaan,
De flonker van de sterren,
Ik zie uw hoge luister aan,
Uw majesteit van verre,
En bid U: God kom mij nabij,
Licht met uw ogen over mij,
Schenk mij uw lieve vrede.*



Hartelijke groet van het pastoraal team
Judy de Groot en Alfons van Leeuwen.

Nieuws vanuit de KIA

Gisteren zijn we weer bij elkaar geweest en we willen graag het volgende met jullie delen.

Nu de advents en kerstnachtdienst weer achter de rug zijn was het tijd om ever terug en zeker ook weer vooruit te kijken.

De kerstnachtdienst collecte hebben we naar boven afgerond en we maken € 500,00 over voor noodhulp aan Oekraïense kinderen, daarnaast hebben we € 500,00 overgemaakt aan Syrische noodhulp.

Moldavië:

we nemen afscheid van Moldavië als
projectland,
vanuit de PKN krijg je voor 2 jaar materiaal
aangereikt om mee aan de
slag te gaan, die tijd zit er voor ons op.

We hebben nog op voorraad:

7 flessen witte wijn,

3 potten honing

5 geschenkdoosjes

Wie helpt ons van de laatste voorraad af ?

Anton Admiraal en Pieter Timmerman zijn in
November naar een PKN
Landen(keuze) dag geweest in Utrecht waar
voorlichting was over de 5
landen die de PKN ondersteund.

Het land wat het meeste indruk maakte was
Bangladesh, daar willen de
komende 2 jaren mee aan de slag.

Alvast wat kleine feitjes:

Oppervlakte 3,5* Nederland

Aantal inwoners: 168.000.000, dus is

Nederland dichtbevolkt ??

In Dhaka de hoofdstad leven 19.000.000
inwoners

Een kleine maar sterke minderheidskerk
Beter bestand tegen gevolgen
klimaatverandering

Landbouwvoorlichting Mikrokredit

Meer info gaat volgen !

Ook hebben we overleg gehad over de 40
dagen tijd en de openluchtdienst.

Er zijn ook wat wijzigingen in de samenstelling
van de KIA,

We hebben afscheid genomen van Eugene
Hoogendoorn als Penningmeester,
zijn taken worden overgenomen door Pieter
Timmerman als nieuw lid met
functie penningmeester

Vanaf deze plaats hartelijk dank voor al het
werk wat je hebt verricht
Eugene !

Ook is Leny de Goot aangeschoven als nieuw
lid van de KIA, Welkom !

Met vriendelijke groet,

Pieter Timmerman

Dankwoord van onze organist Addo Dam

Lieve gemeenteleden,

In de dienst van 15 Dec. j.l., waar de woorden Vreugde
en Nabijheid meerdere keren in de preek genoemd
werden, mocht ik, en ook Marleen, een prachtige bos
bloemen, en lieve woorden van dankbaarheid
ontvangen, dit vanwege mijn 25-jarig organist-zijn in

jullie gemeente.

Een gemeente waar niet alleen de genoemde
woorden thuis horen, maar zeker ook warmte.
Kamerik is, en mag het hopelijk ook blijven, een
gemeente waar ik met plezier het orgel mag bespelen.

Groetend en de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 2025

Marleen & Addo Dam

Kerstkaartenbezorgactie voor CD Hope

Erg blij zijn we met het resultaat van de
kerstkaartenactie 2024, 945 kerstkaarten mochten we
bezorgen wat het mooie bedrag van € 705,- opbracht.
Veel dank aan Chez Michel en bakkerij Griffioen waar
de kerstkaarten ingeleverd mochten worden en naar

de ruim 20 vrijwilligers die ons geholpen hebben de
kaarten in Kamerik-Woerden-Linschoten-Zegveld-
Kockengen-Woerdens Verlaat en Harmelen te
bezorgen.

Engelien en Gijs de Heer

Collecte opbrengsten december 2024

Datum	Collectes	Naam	Doel van de collecte	Totaal
1-12-2024	2	Pastoraat		€ 139.50
		Kia		€ 154.75
8-12-2024	1	Diaconie	Schuldhulpmaatje	€ 198.60
15-12-2024	1	Jeugd		€ 144.90
21-12-2024	1		Jeugdbrandweer (Musica)	€ 402.50
22-12-2024	1	Diaconie	RvK Kerstattentie	€ 132.00
24-12-2024	1	Kia		€ 342.40
25-12-2024	2	Pastoraat		€ 157.45
		Jeugd		€ 131.50
29-12-2024	1	Diaconie	De regenbooggroep	€ 130.45
Totaal december 2024				€ 1,934.05

Oud papier ophalen op zaterdag 1 Februari

Starttijd: 08.00 – auto 1 Marcel van Bommel Roel Schippers	Starttijd: 08.00 – auto 2 Rens Arie V
Vanaf 09.30 – auto 1 Ton de Blanken Henk van Dijk	Vanaf 09.30 – auto 2 Wim Zuidervliet Maarten van Schie
Om 9:30 uur is er Koffie	

Kerkdienst zondag 19 januari 10.00 uur

Voorganger	: Dhr. ds. Jan Compagner
Ouderling	: Judi de Groot
Diaken:	: Aarnoud Langendoen
Begeleiding	: Sjoerd Plantenga
Lector	: Carin Stolk
Mediateam	: Coby en Bob
Kosters	: Joke en Gert
Kindernevendienst	: Tamaaike den Hollander
Collecte	: Kerk in Actie
Koffie schenken	: Engelen en Gijs

Kerkdienst zondag 26 januari 10.00 uur

Voorganger : Dhr. Ds. Evert Overeem
Ouderling : Bert de Groot
Diaken: : Anton Nap
Begeleiding : Addo Dam
Lector : Roelof de Wit
Mediateam : Vike en Arie
Kosters : Siena en Paul
Kindernevendienst : Sandra van Vliet
Collecte : 1^e Pastoraat 2^e Cantorij
Koffie schenken : Jeanette en Ton

Kerkdienst zondag 2 februari 10.00 uur

Voorganger : Mevr. Joke Sneep Oorbeek
Ouderling : Alfons van Leeuwen
Diaken: : Jannita Witten
Begeleiding : Henk Hilgeman
Lector : Bob de Hollander
Mediateam : Marieke en Bert
Kosters : Matsy en Hans
Kindernevendienst : Maaïke de Jong
Collecte : Jeugd
Koffie schenken : Coby en Nees

Kerkdienst zondag 9 februari 10.00 uur Dienst voor jong en oud mmv Combo

Voorganger : Dhr. dr. Geurt Roffel
Ouderling : Henk van der Vliet
Diaken: : Roelof de Wit
Begeleiding : Gert van Zoelen
Lector : Piet Sloof
Mediateam : Marieke en Adriaan
Kosters : Marjolein en Aarnoud
Kindernevendienst : Nellie van der Vliet
Creche : Vike van Eijk
Collecte : 1^e Pastoraat 2^e Jeugd
Koffie schenken : Cootje en Klaas

in His
PRESENCE

Kerkdienst zondag 16 februari 10.00 uur

Voorganger : Dhr. Henk Aantjes
Ouderling : Arie van Eijk
Diaken: : Marieke Italiano
Begeleiding : Sjoerd Plantenga
Lector : Joke Vergunst
Mediateam : Coby en Bob
Kosters : Ina en Jako
Kindernevendienst : Sandra Okkerman
Collecte : Kerk in Actie
Koffie schenken : Geralda en Jos

Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd:

[ontmoetingskerk kamerik - YouTube](#)

Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt.

Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt:

[Actuele Liturgie - OneDrive \(sharepoint.com\)](#)

Ook zult u niet wekelijks meer de QR-code ontvangen. Deze QR-code geldt voor een jaar en kunt u dus voor elke collecte in 2023 gebruiken.

U kunt uw bijdrage overmaken door bijgaande QR-code of link te gebruiken, of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar:

Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via deze link vanaf zondag t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot de collectes van die zondag berekend worden.

[PayPaymentRequest \(rabobank.nl\)](#)



Vanwege AVG afgeschermd

Hardstyle dj Sefa in de Petruskerk

Hardstyle dj Sefa komt in samenwerking met kerken uit Woerden en Waarder, de landelijke Protestantse Kerk en Nachtzon Media met een concert waarin hij bezoekers meeneemt op een muzikale reis waarin kerkelijke en klassieke muziek verweven wordt met de hardere stijlen en gesprekken over levensvragen.



Sefa Vlaarkamp (24) is hardstyle artiest en christen. Hij maakte naam door binnen de hardstyle een eigen, unieke vorm van muziek te creëren door de verbinding met klassieke muziek en live-muzikanten. Sefa treedt op bij grote dancefestivals als Defqon. 1 en bracht in 2024 zijn laatste album 'Het ergste moet nog komen' uit.

Op 15-jarige leeftijd ontdekte Sefa klassieke muziek en ging hij zich verdiepen in de religieuze concepten waarover Bach componeerde. Het christelijk geloof werd voor hem een belangrijke basis, die soms haaks lijkt te staan op de festivalwereld waarin hij zich begeeft. In 2024 ging hij daarover in gesprek met verschillende predikanten van de Protestantse Kerk. Tijdens het concert onder de titel 'als alles duister is' wordt de muzikale reis van Sefa verbonden met inhoudelijke gesprekken over levensvragen aan de hand van de Heidelbergse Catechismus. Het optreden in Woerden is op 20 februari in de Petruskerk (Kerkplein 5). Tickets zijn te bestellen via alsallesduisteris.nl

Donderdag 20 februari 2025

Start concert 20.00 uur, inloop vanaf 19.15 uur

Petruskerk Woerden, Kerkplein 5, 3441 BG Woerden

**Nieuwsbericht**

Jaargang 2025, nummer 1

Week van Gebed 2025

Broeders en zusters van de kloostergemeenschap van Bose in Noord-Italië hebben dit jaar de Week van gebed voor eenheid van christenen voorbereid met als thema "Ja, ik geloof".

Ook in Woerden willen we ons gemeenschappelijk geloof vieren met tal van activiteiten en bijeenkomsten van **zondag 19 januari tot en met zondag 28 januari 2025**.

Het programma van dag tot dag is hieronder afgedrukt.

Nieuw is de '3x24 uur gebedsketting'. Deze is van donderdag 23 januari 18.00

uur tot zondag 26 januari 18.00 uur. Je kunt gewoon thuis meedoen op een moment dat het je schikt. Wat zou het mooi zijn als we met alle kerken in Woerden 3 dagen 24 uur lang aaneengesloten gebed hebben! Voor deze 'gebedsketting is' een googleformulier gemaakt waarop je je voor een half uur kunt inschrijven. Je komt op dit formulier via de link:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiB9GVnAo2qIb6TKEG5jYVj5X4k6kZuYOk45V9IJCoD9tmlw/viewform?fbzx=5673523600005983861> Voor aanvang ontvang je een infomail met tips en ideeën waarvoor je kunt bidden.



Programma

Datum	Tijd	Locatie
Zondag 19/1	10:30 18:30-19:30	Zin-dienst in de Kruiskerk Taizé-viering in de Bonaventurakerk
Maandag 20/1	19:30	Bidstond in de Rehobothkerk
Dinsdag 21/1	20:00	Aanbiddings-/gebedsavond georganiseerd door de Wijkgebedsgroepen / Koffiekerk / Nieuw Hart in Het Bakken
Woensdag 22/1	09:00	Morgengebed in de Petruskerk
Donderdag 23/1	12:30-13:30	Bidstond in het gemeentehuis van Woerden (vergader ruimte 1)
Donderdag 23/1 t/m zondag 26/1		72-uur gebedsketting: Van donderdag 18:00 uur tot zondag 18:00 uur
Zondag 26/1	18:30	Afsluitende viering: Uur van lofprijzing in de Kruiskerk

Kijk voor meer informatie op de landelijke site <https://www.weekvangebed.nl>.

Het programma is ook te vinden op www.kerkeninwoerden.nl.

Interessante plek om (meer) ervaring op te doen

Ook dit jaar willen we u als lezer informeren over wat er gebeurt of te gebeuren staat op het kerkelijk erf in Woerden. U leest dat onder andere in dit nieuwsbericht. Nog meer mensen kan de RvK bereiken via website en social media. En dat biedt de gelegenheid voor een mooie plek voor een communicatietalent.



WIJ ZOEKEN JOU!

WORD JIJ ONZE COMMUNICATIE HELD?

Ben jij...

- creatief?
- enthousiast?
- én wil je impact maken?

Samen zorgen we voor verbinding, verdraagzaamheid en vrijheid voor iedereen .

Wij bieden aan: een plek voor een talent die onze communicatie naar een hoger niveau tilt!

Wat ga je doen?

- Meehelpen om kerken in Woerden zichtbaar te maken.
- De online agenda en social media beheren.
- Samenwerken aan projecten die écht een verschil maken in de samenleving.

Je ontvangt:

- ✓ Flexibele uren – veel vanuit huis.
- ✓ Een gezellig team die je met open armen ontvangt.
- ✓ Een onkostenvergoeding én zinvol werk.

**Interesse? Neem contact op met Hans Slooijer:
mail naar jslooijer@gmail.com of bel naar 06-20436147.**