



## Pastoralia

### *Aanwijzing van Augustinus*

Heb lief en doe wat je wilt.  
Als je zwijgt, zwijg da uit liefde.  
Als je spreekt, spreek dan uit liefde.  
Als je iemand terechtwijst,  
Doe het uit liefde.  
Als je vergeeft, vergeef uit liefde.  
Laat de wortel van de liefde  
In je binnenste groeien.

Uit die wortel kan slechts  
Het goede voortkomen

Wij wensen U en jullie gezegende Kerstdagen en een  
hoopvol en voorspoedig Nieuwjaar.

Namens het pastoraal team Judi de Groot en Alfons  
van Leeuwen

## Bijdrage van Geurt Roffel

### **Een stukje hemel op aarde**

Ongeveer anderhalf jaar geleden spraken we in de kerk over mijn werkplan. Dat plan gebruik ik om zo goed mogelijk te bewaken dat ik mijn uren besteed aan zaken die we allemaal waardevol vinden. Ik keek op en zei met een twinkeling in mijn ogen: 'Nu kennen jullie me inmiddels misschien als een best wel serieuze en degelijke dominee. En dat klopt, want dat ben ik ook. Maar tegelijk houd ik ook wel van leuk.' Jos Heuvelman, toen nog voorzitter, schoof iets naar voren en zei: 'Ik houd ook wel van leuk.' Bert de Groot, toen voorzitter van het college van kerkrentmeesters, keek op met een glimlach en zei: 'Ik ook.' Als voorbeeld noemde ik de musicals die ik lang geleden, op de middelbare school, bij Scouting en bij een christelijke jongerenvereniging had geschreven. Toen ik beroepen werd in de Ontmoetingskerk had Jos ernaar verwezen en me er een vraag over gesteld.

Die zomer zaten Jos, Bert en ik bij de Pompier in Woerden en droomden we van een musical. We vertelden welke ingrediënten die idealiter zou bevatten (bekende christelijke liederen en liederen die bij het verhaal van de musical zouden passen), een actueel thema ('Misschien iets *Ik vertrek*-achtigs, over een familie die in onbekende streken op onverwachte problemen stuit'), iets met Kerst, iets van publieksparticipatie (mensen die opkomen uit het publiek, publiek dat meezingt), een beetje humor, herkenbare Kamerikse elementen, enzovoort. O ja, en liefst niet té lang. En toen zei ik: 'Ik wil wel proberen die musical te schrijven.'

De daaropvolgende maanden schreef ik het script van een musical die gaat over de familie Àdieu. Zij zoeken een stukje hemel op aarde. Omdat ze dat niet vinden in de stad waar ze wonen, vertrekken ze naar elders. Ze willen er een B&B beginnen. Het is een gebroken gezin: oma, moeder en twee (klein-)dochters. Vader is buiten beeld, stukje bij beetje ontdekken we waarom. Het is een hecht gezin en op hun nieuwe woonplek maken ze onverwacht snel vrienden, via de Bijbel, school, de buurtwinkel, clubs en mensen die toevallig op hun pad komen. Zoals bijvoorbeeld ... de jeugdbrandweer.

Hun stukje hemel op aarde vinden ze echter niet. Ze vinden alleen maar problemen, die ze met het nodige kunst- en vliegwerk half-en-half doorstaan. En of daar nu iets van de hemel in te zien is?

Jos en Bert lazen het script, stemden ermee in en begin dit jaar begon de bal van de musical te rollen. Als zo'n sneeuwballetje dat bovenop een berg begint, langzaam steeds meer sneeuw verzamelt en onderaan een lawine is geworden waar je met ontzag, en enige zorg, naar kijkt.

Gemeenteleden stonden op die de teksten van de themaliederen schreven. Onder meer 'O Champs Élisées', 'Het land van Maas en Waal' en 'Met een boutje en een moertje en een schroefje en een nippeltje' verschenen in een nieuw jasje. Ons kerngroepje breidde uit met Gert van Zoelen (muziek) en Christine Verhoeve-Los (regie), die direct uit de

startblokken schoten. Door het jaar heen vonden we alle spelers. Langzaam kregen de rollen, die ik tot dan toe alleen in mijn hoofd had horen spreken, een echte stem, gestalte, en gezicht. Bert en Christine regelden techniek en decor. Technici, band- en koorleden, en allerhande andere helpende handen, kwamen en voor het eerst voelde ik spanning. Want, als op een adventskalender, de datum van de uitvoering kwam ineens wel heel dichtbij.

Inmiddels is het zover. Wat eens rollen waren, zijn nu mensen van vlees en bloed, met karakters en een eigen persoonlijkheid. Ze hebben eigen spullen en kleding, en voeren eigen gesprekken, met emotie en humor. Zij, het decor, de belichting en het geluid, zetten de kerkruimte in een totaal ander licht. Het is prachtig om te zien. En tegelijkertijd vindt alles zichtbaar plaats onder het kruis dat als altijd hoog aan de witte wand voorin de kerk hangt. De kerk blijft in alles de kerk.

Het doet me denken aan hoe in mijn middelbare school eens in de twee jaar alles op zijn kop gezet werd voor de musicals in de aula. Even was de school een theater. En in de tijd erna voelde je dat die sfeer er nog was. Het gebouw waar je als altijd je lessen volgde, had even laten zien dat het veel méér was dan dat. En die knipoog vergeet je nooit meer.



Van harte hoop ik dat dit weekend veel mensen de musical komen zien en er iets ervaren van wat al die vrijwilligers en medewerkers eraan bijdragen. En ik hoop dat bezoekers en medewerkers af en toe tijdens de voorstelling even omhoog kijken naar het kruis. En weten: ook dit is samen gemeente zijn in het dorp. Ook dit is gestalte geven aan onze verbondenheid in Christus.

*Geurt Roffel*

## *Van de penningmeester*

### **Presentatie reis Oeganda**

Op zondagmorgen 12 januari a.s. zijn jullie na de kerkdienst van harte welkom bij de presentatie van onze reis naar Oeganda. Alice, Anton, Henk, Nellie en Roelof vertellen jullie aan de hand van beelden de ervaringen van de reis.



### **Kerkapp**

Wij zien dat de kerkapp goed gebruikt wordt. In het verleden hadden wij het jaarboekje met adresgegevens, maar dat mag niet meer vanwege AVG richtlijnen. Het zou fijn als iedereen zijn/haar profiel aanvult met adres en telefoon gegevens. Dit mogen wij helaas niet zelf doen vanwege AVG-richtlijnen. Alvast onze hartelijke dank. Mochten jullie nog vragen hebben, dan kunnen jullie deze aan de werkgroepsleden stellen Wiljan, Tamaïke, Alfons en Pieter.

### **Kerkbalans (VVB)**

In de afgelopen weken heb ik herinneringen verzonden aan de gemeenteleden die nog geen VVB hadden overgemaakt voor dit jaar. Het was fijn dat sommige gemeenteleden reageerden op mijn mail en het bedrag over maakte. Niet alle gemeenteleden reageerde helaas op mijn mail. Ik zou het zeer fijn vinden als u reageert!

Henk van der Vliet

# KERSTNACHT DIENST

---

Thema: "Niet te geloven"

---

## Ontmoetingskerk

24 December 22.00

*Voorganger: Ds. Anton Admiraal*

- *Koor: Anthem*
- *Hallehuis 4 Kamerik*

*Na afloop van de dienst is er gelegenheid om samen nog wat te drinken.*



## House of Hope - kerstdiner

Zaterdag 21 december organiseert House of Hope een multicultureel kerstdiner voor iedereen die in Woerden woont. We delen met elkaar het meegebrachte eten en luisteren naar het Kerstverhaal en muziek. De avond is in Het Baken, Beneluxbaan 3 en begint om 18.30 uur. Vooraf opgeven is in verband met het beperkt aantal plaatsen noodzakelijk (mail je naam, telefoonnummer en aantal personen waarmee je komt naar [info@houseofhopewoerden.nl](mailto:info@houseofhopewoerden.nl)). De toegang is gratis, jouw bijdrage is het meegebrachte eten. Meer informatie is te vinden op de website van House of Hope. ([www.houseofhopewoerden.nl](http://www.houseofhopewoerden.nl))



UITNODIGING  
MULTICULTUREEL  
**KERSTDINER**

ZATERDAG **21** DECEMBER  
— 18.30 UUR —  
HET BAKEN BENELUXLAAN 3  
KERSTVERHAAL - MUZIEK - SAMEN ETEN  
we delen het meegebrachte eten  
aanmelden tot 19 december

[info@houseofhopewoerden.nl](mailto:info@houseofhopewoerden.nl)  
+31 6 82 66 31 34



## Persbericht Raad van Kerken Woerden

### Vier het Kerstfeest met ons mee!

Met Kerst vieren de kerken de geboorte van Jezus Christus. Er worden in de laatste weken van december veel activiteiten en kerkdiensten georganiseerd die heel toegankelijk zijn voor iedereen. Zo ook in Woerden en de website [www.kerstinwoerden.nl](http://www.kerstinwoerden.nl) geeft daar een mooi overzicht van. Er zijn o.a. kerst(nacht)diensten, kinderkerstfeesten, en kerstspeurtochten gepland. De kerken nodigen u hartelijk uit Kerst mee te vieren.



**In Uw licht  
zien wij het licht**  
Psalm 36:10b

**Vier je het Kerstfeest  
met ons mee?**

Info: [www.kerstinwoerden.nl](http://www.kerstinwoerden.nl)



*Kerkdienst zondag 22 december 10.00*

*vierde Advent*

Voorganger	: Dhr. Ds. D. (Daan) Gutter
Ouderling	: Judi de Groot
Diaken	: Adriaan
Begeleiding	: Gert van Zoelen
Lector	: Adriaan
Mediateam	: Marieke en Bert
Kosters	: Siena en Paul
Kindernevendienst	: Tamaike
Crèche	: -
Collecte	: Diaconie – RvK kerstattentie
Koffie schenken	: Petra Eveleens en Willy van Dijk

*Kerkdienst dinsdag 24 december 22.00*

*Kerstnachtdienst*

*m. m.v. koor Anthem (uit Nieuwerkerk ad IJssel)*

Voorganger	: Ds. A. (Anton) Admiraal
Ouderling	: Arie van Eijk
Diaken	: Jannita
Begeleiding	: Henk Hilgeman
Lector	: -
Mediateam	: Marieke en Bert
Kosters	: Joke en Gert
Kindernevendienst	: -
Crèche	: -
Collecte	: KIA
Koffie schenken	: Er is kerstbrood en glühwein en/of warme chocomelk na de dienst

*Kerkdienst woensdag 25 december 10.00*

*Eerste kerstdag*

*m.m.v. de Cantorij*

Voorganger	: Dhr. Ds. Geurt Roffel
Ouderling	: Bert de Groot
Diaken	: Aarnoud
Begeleiding	: Wim Kusee
Lector	: Jan Stol
Mediateam	: Kars en Dineke
Kosters	: Siena en Paul
Kindernevendienst	: Sandra van Vliet
Crèche	: -
Collecte	: Pastoraat
Collecte	: Jeugd
Koffie schenken	: -

*Kerkdienst zondag 29 december 10.00*

Voorganger	: Dhr. J. (Jan) Buchner
Ouderling	: Alfons van Leeuwen
Diaken	: Anton
Begeleiding	: Henk Hilgeman
Lector	: Arie van Eijk
Mediateam	: Arie en Adriaan
Kosters	: Matsy en Hans
Kindernevendienst	: Maaïke
Crèche	: -
Collecte	: Diaconie – de Regenbooggroep
Koffie schenken	: Ferry Hoogerwerf en Jan Nap

*Kerkdienst zondag 5 januari 10.00 om 9.30 nieuwjaar wensen met koffie en iets lekkers*

Voorganger	: Dhr. C. Hoogerwerf
Ouderling	: Henk v Vliet
Diaken	: Roelof
Begeleiding	: Henk Hilgeman
Lector	: Bea Honig
Mediateam	: Marieke en Bert
Kosters	: Marjolein en Aarnoud
Kindernevendienst	: Nellie v Vliet
Crèche	: -
Collecte	:
Koffie schenken	: Thom en Coby de Kort

*Kerkdienst zondag 12 januari 10.00 Avondmaal  
Tweede zondag vd maand, jonge gezinnen*

Voorganger	: Dhr. Ds. Geurt Roffel
Ouderling	: Arie van Eijk
Diaken	: Marieke / Adriaan
Begeleiding	: Addo Dam
Lector	: Bert de Groot
Mediateam	: Kars en Dineke
Kosters	: Ina en Jaco
Kindernevendienst	: Sandra Okkerman
Crèche	: Lyzanna en Marieke de Jong
Collecte	:
Koffie schenken	: Gijs en Engeliën de Heer

## Kerkdienst zondag 19 januari 10.00

Voorganger	: Dhr. Ds. J.A. (Jan) Compagner
Ouderling	: Judi de Groot
Diaken	: Aarnoud
Begeleiding	: Sjoerd Plantenga
Lector	: Carin Stolk
Mediateam	: Bob en Coby
Kosters	: Joke en Gert
Kindernevendienst	: Tamaike
Crèche	: -
Collecte	:
Koffie schenken	: Corrie en Piet Sloof

## Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code

Komt het even niet uit om naar de kerk te gaan? Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd:

[ontmoetingskerk kamerik - YouTube](#)

Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt.

Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt:

[Actuele Liturgie - OneDrive \(sharepoint.com\)](#)

Ook zult u niet wekelijks meer de QR-code ontvangen. Deze QR-code geldt voor een jaar en kunt u dus voor elke collecte in 2023 gebruiken.

U kunt uw bijdrage overmaken door bijgaande QR-code of link te gebruiken, of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar:

Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via deze link vanaf zondag t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot de collectes van die zondag berekend worden.

[PayPaymentRequest \(rabobank.nl\)](#)



De **Kerkbrief** is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken.

Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op **vrijdag 10 januari** bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: [kerkbief@ontmoetingskerkkamerik.nl](mailto:kerkbief@ontmoetingskerkkamerik.nl). Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website.

De volgende reguliere **Kerkbrief** verschijnt op **donderdag 16 januari**.

De **Kerkbrief** wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom eerst uit de **Kerkbrief** verwijderd. *Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten!*

Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto's, privégegevens enz. uit de **Kerkbrief** te gebruiken of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad!

<b>Predikant</b>	: dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt)	dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl
<b>Scriba</b>	: scribe@ontmoetingskerkkamerik.nl	
<b>Coördinatoren kosters</b>	: Gert en Joke Vergunst 0348-401587, 06-22183184 (Gert), 06-23471115 (Joke)	
	: koster@ontmoetingskerkkamerik.nl	
<b>Kerk</b>	: Hallehuis 4 06-30761446	
<b>Website</b>	: <a href="http://www.ontmoetingskerkkamerik.nl">www.ontmoetingskerkkamerik.nl</a>	
<b>Redactie Kerkbrief</b>	: <a href="mailto:kerkbief@ontmoetingskerkkamerik.nl">kerkbief@ontmoetingskerkkamerik.nl</a>	

Vertrouwenspersoon Classis Utrecht klik [hier](#)

