



Van onze Predikant Geurt Roffel

Een bijzondere geloofsbelijdenis

Als predikant heb ik per jaar de mogelijkheid om één à twee cursussen te doen om mijn vakkennis op peil te houden. Denk daarbij aan cursussen op het gebied van preken, pastoraat, Bijbeluitleg, kerkbestuur of missionair kerkzijn. Een groot deel van de cursussen wordt gegeven door de protestantse theologische universiteit, die de deelnemers uitnodigt in Doorn, op het seminarium van de protestantse kerk. Bij de meeste cursussen is een overnachting inbegrepen.

Uit het aanbod koos ik deze keer een cursus over de kerkorde, want ik merkte dat ik de kerkorde wat begon te ontlopen. Meer en meer zag ik die als een dorre verzameling regels, alleen toegankelijk voor ingewijden. Ik hoopte dat de cursus daar verandering in kon brengen, al realiseerde ik mezelf dat de kans groot was dat ik me als enige leek in een land van deskundigen zou gaan begeven. Dat risico nam ik.

Zo trof ik op een maandagmorgen een groepje van dertien deelnemers en een bevlogen docent. Hoewel ik niemand van tevoren persoonlijk kende, brak het al snel het ijs om te horen waar iedereen predikant was en op welke manier men met de kerkorde werkte. De docent, oud-advocaat, predikant en werkzaam bij de protestantse theologische universiteit, verdiepte ondertussen onze vragen en maakte ons wegwijs. De dag was nog maar half onderweg of ik gaf me al gewonnen: dit was de kerkorde zoals ik die hoopte te leren kennen, maar nooit had gekend.

De kerkorde is, zo liet de docent zien, in de basis een belijdenis. Ze is een belijdenis die, met de wijsheid van

eeuwen, zo eenvoudig mogelijk onder woorden probeert te brengen hoe we kerk willen zijn. Verbonden met elkaar, verbonden met andere kerken, gericht op Jezus en de Bijbel, werkend aan vrede en recht. De negentien artikelen waarin dat staat beschreven, vormen het kloppende hart van de kerkorde. En dus van de kerk.

Als kern van de zaak zijn die artikelen te beknopt om in allerlei werkverhoudingen en meningsverschillen in de kerk de juiste weg aan te geven. Daarom worden zij uitgewerkt in veertien 'ordinanties', overzichten van gemaakte afspraken. Daarin staat per onderwerp zo helder mogelijk de passende gang van zaken aangegeven, de taakverdeling en de bezinningsrichting.

Zag ik de kerkorde eerder als een wetboek met allerlei regeltjes waaraan je moet voldoen, nu ontdekte ik een kerkorde die veel meer een gesprekspartner wil zijn. Die bij ingrijpende besluiten zorgvuldig met je meedenkt vanuit een rijke ervaring en deskundigheid, omdat het telkens weer om mensen gaat, gelovigen die van harte willen geloven. Ik ontdekte dat de kerkorde geen wapen wil zijn waarmee sommigen ten strijde kunnen trekken, maar dat zij een beschermer is van alle verbondenheid die kerk-breed leeft. Verademend om te zien was hoe de kerkorde telkens op verzoening uit is. Bij elk bezwaar, geschil of erger, is de eerste vraag: 'Kunnen we er nog samen uitkomen?' En hoe ver ook een conflict escaleert, die vraag blijft terugkomen. Zodra verzoening mogelijk is, wordt die nagestreefd.

De cursus duurde twee dagen, met enkele opdrachten vooraf en nog een huiswerkopdracht na. Ik genoot met volle teugen en het leuke contact met collega's zingt nog lang na. Maar dé ontdekking was dat we met de kerkorde een belangrijke sparring-partner hebben om op een zorgvuldige en verbindende manier kerk te zijn en te blijven.

Geurt Roffel



23 april, 14u, verder spreken over 'Stevig staan in een kwetsbare wereld'

Op 13 februari spraken we met een groep van elf mensen over het boek 'Stevig staan in een kwetsbare wereld' van mijn collega Claartje Kruijff. Kruijff is predikante in de remonstrantse gemeente te Utrecht, waar ik tijdens mijn studietijd enkele jaren jeugdwerker was. In haar boek geeft Kruijff aan de hand van korte overwegingen weer hoe het geloof haar moed en veerkracht geeft in het leven, haar aan het denken zet en verdieping brengt.

Vier overwegingen koos ik uit om die keer met elkaar te bespreken. Het gesprek was zo levendig dat we er maar twee konden behandelen. Iedereen bleek in voor een vervolg, opnieuw bij Henk en Wil thuis. Daarbij zijn uiteraard ook mensen welkom die de eerste keer niet meededen, maar benieuwd zijn naar het gesprek. Er is geen voorkennis nodig.

In overleg met Henk en Wil koos ik voor ons vervolg voor dinsdag 23 april, vanaf 14u. De opzet van de middag is hetzelfde als op 13 februari. Ik lees de tekst van de uitgekozen overdenking rustig hardop voor en pauzeer van tijd tot tijd voor verdiepende vragen. Dat

zijn vragen als: 'Heb je hier zelf ervaring mee?' 'Beleef je dit ook zo?' en 'Wat raakt je?'

De vorige keer kwamen we onder meer te spreken over de betekenis van de naam die we kregen van onze ouders, de namen die we zelf gaven aan onze kinderen en welke rol namen spelen. Ook ging het toen over het avondmaal en op welke manieren we inspiratie vinden, in de natuur, stilte, gebed en gesprekken.

Als je de teksten vooraf per mail wil ontvangen, laat het me dan even weten (dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl). Vooraf lezen is niet nodig. De middag duurt tot ongeveer half vier, met uitloop tot uiterlijk vier uur. Het is uiteraard belangrijk dat je je aanmeldt als je mee wil doen, in verband met koffie, thee en mee te nemen kopieën. Dat kan bij Henk en Wil (mail: briemensteijn@hetnet.nl), en liefst uiterlijk een paar dagen van tevoren.

Geurt Roffel

Pastoraal

Gemeente zijn.

De eerste Christenen kwamen bijna dagelijks bij elkaar en deelden alles (Handelingen 2:37-47).

In de goede week voelde ik een beetje hoe dat geweest kan zijn.

Een volle week met veel samenkomsten en activiteiten, we zagen elkaar bijna elke dag.

Leuk zo'n week, maar dat hou ik niet vol.

Daarom ben ik blij met de kerkapp, waarin we elkaar informeren, stimuleren, activeren en bemoedigen.

Namens de werkgroep gaat Henk hieronder nog wat tips geven rondom het gebruik ervan. Staat u er nog niet in, meld je dan aan.

De app is een goede manier om elkaar dagelijks te vinden in Hem.

En ook blij met ons goed functionerend beam-team die wekelijks de dienst bij u en jou thuisbezorgen.

Er wordt dus hard gewerkt om u te bereiken.

Wel blijft het goed om elkaar wekelijks of met regelmaat in de dienst elkaar te ontmoeten en in Zijn aanwezigheid (In His Presence) te komen.

Na de corona hebben we een terugval gehad maar we zitten weer op het aantal van voor de corona.

Velen komen wekelijks naar de dienst en ik denk dat onze ds Geurt Roffel hier een grote bijdrage aan levert.

Maar hoe we het ook vormgeven, het besef dat Hij in ons midden is, maakt dat Hij je door de Geest kan raken/troosten in woord, beeld, lied of gebed.

Bent u niet in de gelegenheid om zelf naar de kerk te komen, maar wilt u dat wel?

Laat het de diaconie (Lisette Vroege) weten, dan wordt u ingedeeld om opgehaald en thuisgebracht te worden.

Ook daar wordt dus alles aan gedaan.

Wees welkom in (In His Presence) Zijn aanwezigheid.

Namens de pastoraal ouderlingen, Judi de Groot en Alfons v. Leeuwen

Verjaardagen van deze maand.

Vanwege AVG afgeschermd

Wij wensen allen een gezegend nieuw levensjaar en Gods nabijheid.

De zieken in de gemeenten en de mensen in rouw, de mensen in verzorgingshuizen en mensen die het moeilijk hebben wensen we Gods nabijheid.

Een beetje liefde
Kan als een druppel water zijn
Die een bloem de kracht geeft
Zich weer op te richten.
Een beetje liefde
Kan een mens genezen!
De verloren moed terug te vinden.

Meer dan door je mond
Zal de liefde spreken
Door de zachtheid van je handen
De tederheid van je gelaat
En de aandacht van je hart!

Phil Bosmans

Ledenmutaties van 14-01-2024 tot 07-04-2024

Verhuisd	Voorl.	Voornaam	Achternaam	Oud adres	Adres	Postcode	Plaats
----------	--------	----------	------------	-----------	-------	----------	--------

Vanwege AVG afgeschermd

Kerkapp Donkey Mobile

Inmiddels maken ruim 111 gemeenteleden gebruik van de kerkapp. Daar zijn wij natuurlijk heel blij

mee. Wij hopen natuurlijk op meer gebruikers van de app. Zou u de app ook willen gebruiken, maar u heeft

moeite om de app te installeren, dan kunt u zich melden bij: Alfons, Tamaike, Pieter, Wiljan of Henk. Ook kunnen wij u tips geven m.b.t. het gebruik van de app. Indien al gebruiker bent kunt u ook de gegevens aanvullen met mobielnummer en adresgegevens. Op deze manier kunnen u mede gemeenteleden uw gegevens raadplegen om u bijvoorbeeld te bellen. U kunt deze adreslijst zien als vervanger van de adressenlijst in de gemeentegids. We zullen in de volgende kerkbrief starten met aanleveren van een handleiding, zodat het gebruik voor u gemakkelijker wordt.

Een tip voor de agenda: Je opent de agenda en daarna raak je een item aan. Deze wordt dan geopend en ziet

dan de info van deze activiteit. Bijvoorbeeld een dienst, info dominee, degene die meewerken en de lezingen.

De kerkenraad heeft toestemming gegeven om mensen die geen lid zijn onze kerk, maar die betrokken zijn met of hun medewerking verlenen bij diensten toe te laten in onze app. Deze worden dan zichtbaar onder de gemeente (voetnoot app) en onder hun naam staat dan medewerker. Deze "gebruikers" zullen niet toegelaten in groepen die informatie bevatten voor alleen gemeenteleden.

Mede namens de werkgroep
Henk van der Vliet

Toevoegen telefoonnummer en/of e-mailadres

Beste gemeenteleden,
Tijdens de afgelopen gemeentevergadering kwam naar voren dat het toch wel erg handig zou zijn om een recent telefoonnummer en/of e-mailadres van gemeenteleden te kunnen opzoeken. Onze kerkapp biedt daar de mogelijkheid toe. Dit is eenvoudig in je eigen account te regelen:

- Open de kerkapp op je mobiele telefoon
- Klik op de knop "Gemeente" onderaan de pagina
- Typ in de Zoekbalk je naam
- Klik op je naam in de lijst en je account verschijnt
- Klik op "Ontdek" rechts onderaan de pagina.
- Volgende pagina verschijnt. Klik op poppetje rechterbovenhoek
- Volgende pagina verschijnt. Klik op oranje knop "Bewerk profiel".
- Nu kun je allerlei gegevens aan je account toevoegen
- Gedaan? Klik op "Opslaan" rechterbovenhoek.

Collecteopbrengsten maart 2024

3 maart:	Kia	- €218,45	28 maart:	Kia	- €234,60 (Witte donderdag)
10 maart:	Diaconie	- €117,55	31 maart:	Pastoraat	- €174,50
	Kia	- €142,50		Kia	- €125,75
17 maart:	Pastoraat	- €207,35			-----
	Kia	- €157,35	Totaal maart:		- €1.626,35
24 maart:	Kia	- €248,30			
Netto opbrengst Paasontbijt t.b.v. Moldavië (Kia) €147,95					

Bedankje van Addo en Marleen Dam

Beste Gemeenteleden,

Vrijdag 22 maart waren Marleen en ik blij verast met de bloemengroet vanuit Kamerik voor ons 40-jarig huwelijksjubileum wat wij op deze dag mochten vieren.

Hartverwarmend en zeker met grote dank door ons ontvangen.

U allen groetend,
Marleen & Addo Dam, Nieuwerbrug

Onderhouden van de Ontmoetingskerktuin

Beste kerkbrief lezer,

We komen ergens voor.....

De centraal in Kamerik gelegen Ontmoetingskerk doet haar naam eer aan.

Een gebouw waar zowel door de week als op zondag de deur voor velen van ons open staat.

Een place to be. Hoe mooi is dat.

We komen immers ergens voor?

We staan ergens voor

Als sub groep van het college van Kerkrentmeesters zijn er vanaf april tot eind oktober een aantal vrijwilligers een ochtend(je) in de maand actief om de tuin behorend bij de kerk netjes te houden. Regelier onderhoud, dat bestaat uit o.a. ongewenst groen verwijderen en te snel groeiend groen in korten (snoeien). Uit praktisch oogpunt valt deze tuin ochtend samen met de maandelijkse oud papier ophaal ochtend. Praktisch? Omdat er dan ook voor de "groene vingers" koffie klaar staat.

Helaas neemt momenteel het aantal tuinhulpen af, dit in tegenstelling tot hun leeftijd welke juist toeneemt. Een onvermijdelijke, doch minder wenselijke ontwikkeling voor wat het tuin onderhoud betreft.

We gaan ergens voor

Hierbij een oproep aan ieder die een verzorgde, goed onderhouden Ontmoetingskerktuin ter harte neemt. Een paar uur in de maand wil komen helpen. Een leuke bijkomstigheid hierbij is dat er altijd wel even gelegenheid is voor een zg "schoffel" gesprekje. Ofwel een babbeltje tussendoor.

Komt de zaterdagochtend minder goed uit? Kies dan je eigen uurtje. Altijd handig dit vooraf wel even te melden.

Meer informatie of aanmelden?

Hennie van Elten 06 40352665

Thom de Kort 06 10855280

Een bedankje van volleybalvereniging Serve '72

.Vrij recent werden we aangenaam verrast door een bijschrijving op onze bankrekening van € 200,-- onder vermelding van "Gift uit opbrengst oud papier 2023". Het was een gift van de Protestantse Gemeente maar het hoe en het waarom was in eerste instantie onbekend.

Met dank aan o.a. Matsy weten we inmiddels meer en hebben we onze dank richting de betrokkenen van de Gemeente kunnen overbrengen.

We weten nu ook dat er door vrijwilligers al jaren in Kamerik oud papier opgehaald wordt en de opbrengst daarvan verdeeld wordt.

Net als menig vereniging zijn ook zij op zoek naar vrijwilligers. Naast een oproep in Kamerik Vandaag willen wij ook voor hen deze oproep doen. In een bijlage vind je meer over het hoe en waarom. Best een leuk "bijbaantje" toch?

Jan van Leeuwen

Penningmeester Serve '72

(Bovenstaand bericht is overgenomen uit de nieuwsbrief van Serve '72)

Oud papier ophalen op zaterdag 4 mei

Starttijd: 08.00 – auto 1	Starttijd: 08.00 – auto 2
Ferry Hoogerwerf Wiebe Los	Ton Rijnbeek Paul Alfons
Vanaf 09.30 – auto 1	Vanaf 09.30 – auto 2
Ries Verhoef Daniël Baldé	Pieter Jan de Veer Klaas Vergeer
Om 9:30 uur is er Koffie	

Kerkdienst zondag 14 april 10.00

Doopdienst

Voorganger	: Dhr. Dr. Geurt Roffel
Ouderling	: Alfons van Leeuwen
Diaken:	: Aarnoud Langendoen
Begeleiding	: Addo Dam
Lector	: Joke Koster
Mediateam	: Dineke en Kars
Kosters	: Marjolein en Aarnoud
Kindernevendienst	: Lise Zwetsloot
Crèche	: Lise en Vike
Collecte	: Diaconie Thuishuis Woerden
Koffie schenken	: Corrie en Piet

Kerkdienst zondag 21 april 10.00

Voorganger	: Mevr. Ds. Elise Jansen
Ouderling	: Judi de Groot
Diaken:	: Jannita Witten
Begeleiding	: Addo Dam
Lector	: Arie van Eijk
Mediateam	: Adriaan en Arie
Kosters	: Ina en Jako
Kindernevendienst	: Nellie
Collecte	: 1 ^e : Pastoraat 2 ^e Cantorij
Koffie schenken	: Jeanette en Ton

Kerkdienst zondag 28 april 10.00

Voorganger	: Dhr. Ds. Leon Rasser
Ouderling	: Henk van der Vliet
Diaken:	: Anton Nap
Begeleiding	: Aartjan van Pelt
Lector	: Ella Droogers
Mediateam	: Coby en Bob
Kosters	: Matsy en Hans
Kindernevendienst	: Sandra
Collecte	: KiA
Koffie schenken	: Coby en Nees

Kerkdienst zondag 5 mei 10.00

Voorganger	: Dhr. Dr. Geurt Roffel
Ouderling	: Bert de Groot
Diaken:	: Roelof de Wit
Begeleiding	: Henk Hilgeman
Lector	: Matsy van Eck
Mediateam	: Dieneke en Kars
Kosters	: Siena en Paul
Kindernevendienst	: Maaïke
Collecte	: Diaconie
Koffie schenken	: Klaas en Cootje

Voorganger	: Dhr. ds. Henk-Jan Prosman
Ouderling	: Alfons van Leeuwen
Diaken:	: Marieke Italiano
Begeleiding	: Aartjan van Pelt
Lector	: Marjolein Hillige
Mediateam	: Marieke en Bert
Kosters	: Joke en Gert
Kindernevendienst	: Nellie
Crèche	: Engeliën en Gijs
Collecte	: 1 ^e Pastoraat 2 ^e Jeugd
Koffie schenken	: Engeliën en Gijs

Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code

Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd:

[ontmoetingskerk kamerik - YouTube](#)

Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt.

Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt:

[Actuele Liturgie - OneDrive \(sharepoint.com\)](#)

Ook zult u niet wekelijks meer de QR-code ontvangen. Deze QR-code geldt voor een jaar en kunt u dus voor elke collecte in 2023 gebruiken.

U kunt uw bijdrage overmaken door bijgaande QR-code of link te gebruiken, of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar:

Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via deze link vanaf zondag t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot de collectes van die zondag berekend worden.

[PayPaymentRequest \(rabobank.nl\)](#)



De **Kerkbrief** is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken.

Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op **vrijdag 3 mei** bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: kerkbief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website.

De volgende reguliere **Kerkbrief** verschijnt op **donderdag 9 mei**.

De **Kerkbrief** wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom eerst uit de **Kerkbrief** verwijderd. *Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten!*

Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto's, privégegevens enz. uit de **Kerkbrief** te gebruiken of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad!

Predikant	: dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt)	dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl
Scriba	: Sandra Okkerman	06-52692656
Coördinatoren kosters	: Gert en Joke Vergunst	0348-401587, 06-22183184 (Gert), 06-23471115 (Joke)
		: koster@ontmoetingskerkkamerik.nl
Kerk	: Hallehuis 4	06-30761446
Website	: www.ontmoetingskerkkamerik.nl	
Redactie Kerkbrief	: kerkbief@ontmoetingskerkkamerik.nl	

Vertrouwenspersoon Classis Utrecht klik [hier](#)

Nieuwsbulletin van de Raad van Kerken Woerden klik <https://www.kerkeninwoerden.nl/agenda>

FIXbrigade goed op gang, maar heeft vrijwilligers nodig!

De FIXbrigade van Stichting Present, in samenwerking met de Gemeente Woerden, Duurzaam Woerden en FIXbrigade Nederland, is goed op gang.

De vrijwilligers die zich inzetten voor deze actie hebben recent de honderdste woning gepasseerd.

Met kleine maatregelen zoals radiatorfolie plaatsen, oude lampen door ledlampen vervangen en waterbesparende douchekoppen monteren, worden woningen verduurzaamd en de rekeningen verlaagd.

Iedereen die energietoeslag ontvangt (tot 140% van de bijstandsnorm), mocht zich tot maart voor dit project aanmelden. De Gemeente heeft ongeveer 380 aanmeldingen gehad.

Om de vele aanmeldingen te kunnen verwerken zoekt Present nieuwe vrijwilligers voor de FIXbrigade.

- Wij zijn blij met alle soorten vrijwilligers, ook vrouwen en mensen die minder kluservaring hebben!
- Jij bepaalt zelf hoe vaak en wanneer jij beschikbaar bent om ingeroosterd te worden.
- Het is ook mogelijk om een actie avond door de weeks of een actie dag op een zaterdag met vrienden of misschien als Bijbelstudiekring te organiseren.
- De totale inzet per keer dat jij mee doet kost ongeveer 2 uur. Het is dus zeker te overzien en behapbaar.

Informatie over het project is te vinden op de site www.presentwoerden.nl of neem contact op met Ursula via 06 219 54 313 of ursula.du.toit@presentwoerden.nl.