



De tijd voor Pasen, de veertigdagentijd, is een tijd die uitnodigt om na te denken over het lijden in de wereld. Sommige christenen doen dat door te vasten. Zij leven deze periode soberder en geven het geld dat ze daarmee uitsparen aan mensen die in armoede leven. Anderen, ook ikzelf, staan op andere manieren stil bij het lijden.

Wat mij in het christendom altijd raakt, is de durf van Jezus om te delen in het lijden van andere mensen. Vanwege zijn ondenkbaar hechte verbondenheid met God, durft Jezus het aan om het lijden van andere mensen niet alleen op te zoeken en onder ogen te zien, maar er in verbondenheid met hen dwars doorheen te leven. Jezus blijft zijn leven met hen delen, zelfs al heeft de manier waarop hij zich inzet voor het goede zijn dood tot gevolg.

Terwijl ik het schrijf, denk ik aan een interview met de overleden Russische oppositieleider Alexej Navalny, die erin vertelde over zijn christen-zijn. Zijn vrienden keken hem er maar raar op aan, vertelde hij, atheïstisch als zij overwegend zijn. Maar hij ontleende veel inspiratie en kracht uit het christendom.

Navalny heeft in zijn gevangenschap op een diepe manier voorgeleefd waar het ook Jezus om ging. Als je strijdt voor het goede, dan hoef je niet te vrezen wat er in die strijd op je weg komt. Al is het de dood. Dan deel je in het lijden van mensen die je zijn toevertrouwd. En je vertrouwt op God. Want je weet: God helpt dwars door de dood naar een ondenkbaar hoopvolle toekomst. Dat is het Paasgetuigenis. Dat is het Paasgeloof.

Onlangs bezochten Kars en ik een tentoonstelling met werk van de Duitse kunstenaar Anselm Kiefer. Van het museum ontving ik toestemming om enkele kunstwerken van Kiefer af te drukken bij dit artikel. Daar ben ik blij mee, want nu kan ik met de beelden erbij iets beschrijven van wat het werk van Kiefer met me doet. De schilderijen van Kiefer roepen bij mij de ervaring op alsof ik een gebied zie waar net een oorlog is uitgewoed. Steden waar het stof van het geweld net is neer-



-gedaald, plekken waar de legers net zijn vertrokken, er soms nog voorwerpen zijn achtergebleven en in de stilte de echo van het geweld nog hoorbaar lijkt. De meeste van Kiefers schilderijen zijn zo groot dat ze je overweldigen. Je kunt onmogelijk alles in je opnemen, zo veel is er te zien. Kiefer gebruikt allerlei materialen, naast verf ook goud, ijzer, steen, zand, stof. Ook verbrandt hij delen van schilderijen, wat zorgt voor roet, rafelranden en verkleuring.



Door zijn werk op me te laten inwerken, krijg ik het gevoel iets te kunnen laten binnenkomen van de pijn die het lijden aanricht dat mensen elkaar aandoen, als soort van meditatie. Het is onvoorstelbaar verschrikkelijk als de stad waar je opgroeide en veel steegjes je vertrouwd zijn, door de vijand in puin geschoten is. Dat kruipt onder je huid, dat blijft ook als het

daadwerkelijke geweld geweken is. Het is ondraaglijk als in het land waarvan je houdt, machthebbers aan zet zijn die jou opsluiten, onderdrukken en verstikken. Dat is bijna niet vol te houden. Kiefters werk helpt me om stil te staan bij wat dat lijden in de wereld met mensen doet.

En tegelijk, in de stilte na het geweld, zie ik ook mogelijkheden om te werken aan vrede en heling. Werk dat zowel in als na een oorlog altijd hard werken blijft.

Geurt Roffel

Inspirerende gesprekken

Geurt Roffel

Alle zeven avondmaalscatechisanten staken hun hand op toen ik hen vroeg wie op Witte Donderdag wil meehelpen met de diaconie om het avondmaal voor te bereiden. Alle zeven zijn ook bij de dienst en zullen waarschijnlijk deelnemen aan het heilig avondmaal. Ook op de tweede en laatste bijeenkomst werd hard gewerkt. We spraken over waaraan je denkt bij het eten van brood en het drinken van druivensap, hoe je dat doet en wat de betekenis is van Jezus' lijden en sterven. Ook nu ontstond er tijdens de avond weer een plaat waarop je kunt volgen hoe ons gesprek verliep. De plaat staat in mijn ontvangstkamer en hieronder zie je een afdruk.

Bij Klaas en Cootje spraken we op de middag van de zesde maart over het hiernamaals. We waren met een groep van tien, een mooie groeps grootte voor zo'n toch persoonlijk en soms kwetsbaar gesprek. Uitgangspunt was een overweging die ik afgelopen juli in de Kerkbrief schreef over dit thema. We herlezen de tekst samen, en gaven onze eigen gedachten over het hiernamaals. Het doel was niet om argumentatief tot een gezamenlijke opvatting te komen hoe het hiernamaals eruit ziet. Ons doel was om, zoals ik dat noem: 'te lezen met gelovig oog.' Daaronder versta ik dat we elkaar proberen te voeden met onze geloofsopvattingen en -ervaringen. Overtuigen is niet het doel. Het doel is juist dat we elkaar beter leren kennen in onze verschillen en dat inzichten van een ander onze eigen inzichten kunnen verrijken. De bijeenkomst smaakte naar meer, zeiden we na afloop.

Geurt Roffel



Pastoraal

Op het moment van schrijven, sta ik op het punt om naar een begrafenis van een goede vriend te gaan. Veel te jong, maar het betekent een eind aan het lijden wat hij moest doorstaan. De zon schijnt en ik denk: laat ik proberen toch een beetje te genieten van het mooie weer ondanks dat het een droevige dag is. Want laten we onze zegeningen tellen, ik begin daar elke dag mee en dat helpt mij heel goed. Ook binnen onze gemeente zijn diverse zieken en met enkelen gaat het niet goed. Gelukkig mag je

ook horen dat het bij anderen wel de goede kant op gaat. En dan komen lang niet alle signalen bij u en ons pastoraal ouderlingen (is ook niet verplicht). We hebben daarbij ook een nieuwe methode geïntroduceerd via de kerk app (bv. pastoraal berichten) om zo elkaar te informeren hoe het met iemand gaat. We willen voor wie dit op prijs stelt ook de pastorale bezoeken behouden. Maar daar zoeken we nog mensen voor.

Mogelijk is daar vanaf komend seizoen niet de man/vrouw kracht voor en gaan we op zoek naar andere manieren.

Wilt u daarin meehelpen of denken, spreek Judi, Geurt of mij daar graag op aan.

De verjaardagen van de komende maand zijn:

23 maart Peter de Groot

23 maart Suzanne Wouthuyzen-Kleingeld

4 april Bert van Viegen

12 april Dennis Koster

15 april Marijke Verheul

Wij wensen u allen een gezegend nieuw levensjaar toe.

Namens de pastoraal ouderlingen,
Judi de Groot en Alfons van Leeuwen.

Wij zoeken je!

De kerkenraad doet nogmaals een beroep op u om namen voor te dragen voor de invulling van de vacatures. We zijn nog zoekende naar een

jeugdouderling, scriba, diakenen en pastoraal bezoekers. U kunt namen doorgeven aan onze scriba, telefonisch, per mail of app.

Memoriam: Bert van Vreeswijk

Geboren te Kamerik op 7-8-1949

Getrouwd op 17-12-1975 met Gerrie

Schoenmaker in de Hervormde Kerk te Kamerik
Bert en Gerrie zijn na hun huwelijk en voor de geboorte van de kinderen lid geworden van de Ontmoetingskerk / Gereformeerde Kerk.

Alle 3 de kinderen (Patrick, Guido, Nancy) zijn in de Ontmoetingskerk gedoopt.



Bert was een actief lid van de Gemeente en heeft door de jaren heen verschillende functies bekleed: Diaken, Scriba, Pastoraal bezoeker, ook heeft Bert een aantal jaren met plezier gezongen in de cantorij.

Hij zette zich actief in voor de Gemeente en het geloof, waarbij Jezus Christus altijd zijn inspiratiebron is geweest.

Bert had naast theologie erg veel belangstelling voor spiritualiteit. Daardoor ontwikkelde hij een sterk gevoel voor de 'Oecumene' en streefde naar verbetering van de samenwerking en het onderlinge begrip tussen de verschillende Christelijke kerken.

Afgelopen zondag heeft Bert nog de kerkdienst per stream gevolgd en de voorbeden samen met Gerrie geluisterd.

Hij veerde op toen 'Nada te Turbe' aan het einde van de dienst, nogmaals werd gedraaid. Toen achteraf bleek dat in de kerk een groot deel van de aanwezigen was blijven zitten tijdens dit muziekstuk, voelde dit voor Bert en zijn gezin als sterke verbondenheid en steun vanuit de Gemeente.

Aanstaande donderdag 21 maart is er gelegenheid om afscheid van Bert te nemen en de familie te condoleren tussen 19:00-20:30 in onze Ontmoetingskerk.

De dankdienst voor het leven van Bert zal plaatsvinden op vrijdag 22 maart om 13:30 uur in de H. Hippolytuskerk in Kamerik. Aansluitend begeleiden we Bert gezamenlijk lopend naar de Algemene Begraafplaats in Kamerik.

Ontzag voor God, is het begin van wijsheid.
naar Spreuken 9:10

Bert Johan van Vreeswijk

☆ Kamerik, 7 augustus 1949

† Kamerik, 15 maart 2024

Gerrie van Vreeswijk - Schoenmaker

Patrick en Daniëlle
Stef, Lotte, Brent

Guido en Yvonne
Epke, Duuk, Gijs

Nancy en Marnix
Annelore, Floris, Philou

"Ik heb enorm veel van mijn gezin gehouden. Ik ben dankbaar voor mijn ouders en voor mijn familie, vrienden en kennissen. Ik heb veel van mensen gehouden en hield van een dolletje, met kinderen in het bijzonder. Met vertrouwen en optimisme heb ik gestreden, echter mijn pad loopt anders. Ik was erg geïnteresseerd in engelen en de geestelijke wereld. Ik wist dat daar de krachten vandaan kwamen die besloten mij Thuis te roepen."



Paasontbijt



Op zondag 1 april (1^e Paasdag) organiseert de tienernevendienst het paasontbijt. Het paasontbijt start om 8:30 uur. Wat een mooi begin van het paasfeest, starten met een gezamenlijk ontbijt.

Afgelopen zondag lag de intekenlijst al klaar en ook aankomende zondag ligt de intekenlijst klaar in de hal!

We hopen natuurlijk op een grote opkomst!
Hartelijke groet namens de tienernevendienst.

Collecteopbrengsten

Hierbij een overzicht van de collecte opbrengsten van februari 2024:

4 februari	: Pastoraat	€ 158,35	18 februari	: Kerk in Actie	€ 320,25
	Jeugd	€ 148,65	25 februari	: Kerk in Actie	€ 93,45
11 februari	: Diaconie	€ 273,20		Diaconie	€ 84,80
			Totaal februari:		€ 1.078,70

**- I K B E N
V E R H U I S D -**

Vanaf 7 maart 2024 ben ik luxer gaan wonen,

ik laat me vanaf nu lekker volledig

verzorgen en vertroetelen

in de Aa te Breukelen

Groetjes Nel van Duijn-Busscher



Zorgcentrum "De Aa"
De Aa 50
Appartement 62
3621VV Breukelen
tel. 06-30980420

Kerkdienst zondag 24 maart 10.00

Palmpasen

Voorganger : Dhr. ds. Henk Steinvoot
Ouderling : Alfons van Leeuwen
Begeleiding : Addo Dam, m.m.v. het combo
Lector : Willy van Dijk
Mediateam : Marieke en Bert
Kosters : Gert en Joke
Kindernevendienst : Sandra van Vliet
Crèche : Geen
Collecte : KIA
Koffie schenken : Patrick en Marcel

Kerkdienst donderdag 28 maart 19.30

Witte Donderdag (avondmaal)

Voorganger : Dhr. dr. Geurt Roffel
Ouderling : Bert de Groot
Begeleiding : Wim Kusee
Mediateam : Er wordt niet gebeamd en gestreamd.
Kosters : Matsy en Hans

Kerkdienst vrijdag 29 maart 19.30***Goede Vrijdag***

Voorganger : Mevr. ds. Marjo Korpel
Ouderling : Judy de Groot
Begeleiding : Henk Hilgeman
Mediateam : Bob en Coby
Kosters : Joke en Gert

Kerkdienst zaterdag 30 maart 22.00***Paaswake***

Voorganger : Dhr. ds. Jan Kaai
Ouderling : Henk van der Vliet
Begeleiding : Addo Dam
Mediateam : Arie en Adriaan
Kosters : Marjolein en Aarnoud

Kerkdienst zondag 31 maart 10.00***1^e Paasdag***

Voorganger : Dhr. dr. Geurt Roffel
Ouderling : Alfons van Leeuwen
Begeleiding : Wim Kusee, m.m.v. de cantorij
Lector : Geralda Heuvelman
Mediateam : Kars en Dineke
Kosters : Siena en Paul
Kindernevendienst : Tamaaike
Crèche : Geen
Collecte : Pastoraat en KIA

Kerkdienst zondag 7 april 10.00***Gemeentevergadering***

Voorganger : Dhr. ds. Jan Companjer
Ouderling : Arie van Eijk
Begeleiding : Wim Kusee
Lector : Nellie van der Vliet
Mediateam : Marieke en Bert
Kosters : Ina en Jako
Kindernevendienst : Danielle van Vreeswijk
Crèche : Geen
Collecte : Pastoraat en Jeugd
Koffie schenken : Petra en Willy

Kerkdienst zondag 14 april 10.00***Doopdienst***

Voorganger : Dhr. dr. Geurt Roffel
Ouderling : Bert de Groot
Begeleiding : Addo Dam
Lector : nnb
Mediateam : Kars en Dineke
Kosters : Marjolein en Aarnoud
Kindernevendienst : Lisa Zwetsloot
Crèche : nnb
Collecte : Diaconie: Thuishuis Woerden
Koffie schenken : Corrie en Piet

Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code

Komt het even niet uit om naar de kerk te gaan? Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd:
[ontmoetingskerk kamerik - YouTube](#)

Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt.
Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt:
[Actuele Liturgie - OneDrive \(sharepoint.com\)](#)

Deelnemen aan de collecte kunt u doen via de kerk-app of via bijgaande QR code of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar:

Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via deze link vanaf zondag t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot de collectes van die zondag berekend worden.

[PayPaymentRequest \(rabobank.nl\)](#)



Gemeentevergadering op 7 april

Op 7 april is iedereen weer van harte uitgenodigd om de gemeentevergadering bij te wonen. Deze zal aansluitend aan de dienst weer in de kerkzaal worden gehouden. We gaan natuurlijk wel eerst even gezamenlijk koffie drinken.

Oud papier ophalen op zaterdag 6 april

Starttijd: Ophalen in:	08.00 – auto 1 Teckop, Oud Kamerik, Kanis	08.00 – auto 2 Dorp Oost
Belader 1: Belader 2:	Marcel van Bommel Roel Schippers	Jaco Pak Peter van Zijl
Starttijd: Ophalen in:	Vanaf 09.30 – auto 1 Dorp west 1	Vanaf 09.30 – auto 2 Dorp west 2
Belader 3: Belader 4:	Bram van 't Hoofd Alex Hilgeman	Piet-Jan van Dijk Bert van Viegen
Catering:		Om 09.30 is er koffie en thee!



Klussen:

Schoonmaken van dakgoten

Nalopen van deuren en scharnier bijgebouw

Verlichting kerk nalopen

Klimop kerkgebouw verwijderen verhuurde tuin

Dakramen gootwerk schoonmaken en nalopen

Buiten verlichting tuin weghalen

Verlichting (nood) buiten- binnenplaats bijmaken

Verlichting buiten t.b.v. opbergschuurtje

Ketelhok leeghalen (brandveiligheid)

Trapkast herindelen/ opruimen

Verlichting oude toegangsdeur aanpassen

Schakelaars buitenverlichting aanpassen

Vind je ook dat we ons gebouw en erf mooi moeten houden en wil je op zaterdag ook eens lekker de handen uit de mouwen steken? Kom dan op 6 april naar de Ontmoetingskerk.

Wij zoeken vrijwilligers om op die dag een aantal klussen mee helpen op te pakken. Hoeft niet de hele dag. Een paar uur is al mooi. Naast klussers zijn schoonmakers ook van harte welkom.

Inschrijven kan via de kerkapp.

Veilige kerk

Als je te maken krijgt met ongewenst gedrag, kun je terecht bij de vertrouwenspersonen van de Classis Utrecht. Dat geldt voor leden en niet-leden, man of vrouw, jong of oud. Ook als je denkt dat je je op een ongewenste manier hebt gedragen, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen. Zij helpen je om te bedenken wat je het beste kunt doen.

Lukt het je niet om een nare of vervelende ervaring bespreekbaar te maken? Of wil je graag advies? De vertrouwenspersonen van de Classis helpen je graag. Dat kan ook anoniem.

Klik [hier](#) voor de vertrouwenspersonen binnen de Classis Utrecht.

Uit de regio

Met plezier zenden wij u hierbij het eerste nummer van het nieuwsbulletin van de Raad van Kerken Woerden met informatie voor de aangesloten kerkgenootschappen en andere belangstellenden.

<https://www.kerkeninwoerden.nl/agenda>

Met dank en vriendelijke groet,

Hans Slooijer

Raad van Kerken Woerden

W kerkeninwoerden.nl

M 06-204 36 147 E jslooijer@gmail.com

TAIZÉ-AVONDGEBED ZONDAG 21 april Lutherse kerk

Op zondag 21 april om 18.30 uur vindt er een Taizé viering plaats in de Lutherse kerk in Woerden. Hierna is er om 20.00 uur in het Arendsnest in de Opstandingskerk een informatiebijeenkomst over de Taizéreis die deze zomer georganiseerd zal worden voor jongeren tussen de 15 en 35 jaar. Van harte uitgenodigd!

House of Hope

ontmoeting en ontspanning



Ontmoeting en ontspanning

Twee woorden die wij makkelijk uitspreken. Twee woorden die centraal staan bij House of Hope. En tegelijk twee woorden die soms moeilijker kunnen zijn dan wij ons voor kunnen stellen.

Daarom zijn we zo blij met onze trouwe bezoekers, de goede contacten met Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart, gemeente Woerden en de vrijwilligers van Stichting Ontmoeting die op maandag taallessen verzorgen in de Kruiskerk. Zij helpen regelmatig nieuwe statushouders de eerste stap over de drempel van House of Hope te zetten. Want ja... met een bekende is dat toch veel makkelijker dan alleen, zeker als je denkt niemand te kennen. Steeds vaker zien wij dat dat laatste idee lang niet altijd klopt. Pas nog ontdekte een statushouder uit Jemen, die nog in het hotel wacht tot zijn huis klaar is, dat er iemand was die hij kende uit een AZC in Den Haag. En een jonge vrouw uit Armenië zag een klasgenoot van de taallessen. De stralende ogen op zulke momenten leren ons elke keer weer hoe belangrijk ontmoetingen zijn. Met Nederlanders, maar ook met mensen die in (ongeveer) dezelfde situatie zitten.

Als de eerste stap is gezet proberen vrijwilligers en vaste gasten te zorgen voor ontspanning. Het enthousiasme om voor elkaar te vertalen is groot. Net als het enthousiasme om nieuwe bezoekers zich welkom te laten voelen in de groep. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat de nieuwe bezoeker al vraagt of hij in de groepsapp mag, voor we daar zelf om kunnen vragen. En ook horen we steeds vaker dat er buiten House of Hope om ook met elkaar wordt afgesproken. Om te wandelen, te voetballen, bij elkaar te eten of bijvoorbeeld om mee te gaan naar de tandarts.

We zijn enorm dankbaar voor deze ontwikkelingen! We voelen ons gezegend dat we als kerken zo mogen laten voelen dat als je hier een nieuw leven moet opbouwen je welkom bent! Dat je gezien en geliefd bent! We hopen en bidden dat we dat nog heel lang kunnen doen. Bid u, bid jij met ons mee? En natuurlijk ben je welkom om een keer binnen te lopen en te ervaren of House of Hope een plek is waar jij je ook voor in wilt zetten.

Kijk ook eens op onze website <https://houseofhopewoerden.nl/>

Het HoH-kernteam

(Karin Bol, Dianne van Duuren, Sjoerd Plantenga en Klaas de Wit)

houseofhopewoerden@gmail.com, 06 82663134



HET HIER NOGMAALS

Cultuur
Platform
Woerden



5 EN 6 APRIL
KLOOSTERWOERDEN.NL

De **Kerkbrief** is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken. Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op **vrijdag 5 april** bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: kerkbief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website.

De volgende reguliere **Kerkbrief** verschijnt op **donderdag 11 april**.

De **Kerkbrief** wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom eerst uit de **Kerkbrief** verwijderd. *Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten!*

Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto's, privégegevens enz. uit de **Kerkbrief** te gebruiken of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad!

Predikant	: dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt)	dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl
Scriba	: Sandra Okkerman	06-52692656
Coördinatoren kosters	: Gert en Joke Vergunst	0348-401587, 06-22183184 (Gert), 06-23471115 (Joke)
	: koster@ontmoetingskerkkamerik.nl	
Kerk	: Hallehuis 4	06-30761446
Website	: www.ontmoetingskerkkamerik.nl	
Redactie Kerkbrief	: kerkbief@ontmoetingskerkkamerik.nl	

Vertrouwenspersoon Classis Utrecht klik [hier](#)

Nieuwsbulletin van de Raad van Kerken Woerden klik <https://www.kerkeninwoerden.nl/agenda>