

13 februari, 14u, samen spreken over 'Stevig staan in een kwetsbare wereld'

Vorig jaar kreeg ik een boek in handen van de remonstrantse predikant Claartje Kruijff. Zij was in 2017 en 2018 Theoloog des Vaderlands. Kruijff beschrijft hoe het geloof haar moed en veerkracht geeft in het leven, hoe het voor haar een basis is om op te bouwen. Voor Kruijff zijn het niet bepaalde geloofsovertuigingen die daarvoor zorgen. Zij ervaart die kracht op momenten dat ze zich kwetsbaar voelt. Het geloof helpt haar om in die kwetsbaarheid kracht te ervaren; de kracht om stevig te staan in verbinding met andere mensen die ook kwetsbaar zijn.

In haar boek beschrijft Kruijff momenten waarop ze die ervaringen opdoet. Bijvoorbeeld als ze worstelt met verlegenheid en voelt dat die haar blokkeert. Ze schrijft: 'Waarom spreekt men over de kracht van kwetsbaarheid? Ik kon er dit keer maar weinig krachtigs aan ontdekken.' Tot ze de ervaring op Facebook deelt en het allerlei waardevolle reacties oplevert. Ze ontdekt dat het delen van kwetsbaarheid verbindt. En openingen biedt aan anderen om tevoorschijn te komen. 'Spirituele ankerpunten' noemt ze die ervaringen, momenten waarop ze en diepe verbondenheid ervaart en waarop ze kan terugvallen als ze het gevoel krijgt te wankelen.

Die momenten zeggen voor Kruijff iets wezenlijks over wie Jezus is. Ze verbindt ze met het laatste avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen vierde. Hierover schrijft ze: 'Hij, weerloos als nooit tevoren, zijn eigen

kruisiging en dood in de ogen ziend, deelde van zijn leven aan zijn vrienden. Wat een krachtig beeld. Onze zwakte, onze weerloosheid op tafel leggen, open en bloot, en niets meer te verliezen hebben. Wat kan een ander je nog aandoen dan? Misschien is het weerloze wel het krachtigste wat we hebben. Het weerbaarste. Dat heeft voor mij alles te maken met het beeld van een God die mens werd. Die ene mens die al onze gezamenlijke kwetsbaarheid en naaktheid durfde waarborgen.'

Het boek van Claartje Kruijff, 'Stevig staan in een kwetsbare wereld', werd me geleend door Henk en Wil Hoogendoorn. Het lijkt me een mooi boek voor een kringgesprek. Ik lees dan enkele stukjes uit het boek die iedereen op uitgereikte blaadjes kan meelesen (het hele boek lezen is niet nodig). Vervolgens praten we daarover door met vragen als: 'Wat raakt je hierin?' 'Wat herken je en wat zie je anders?', 'Hoe ga jij om met wat Kruijff beschrijft?' Als je de teksten vooraf per mail wil ontvangen, laat me dat dan even weten (dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl).

Bij dezen nodig ik je van harte uit om deel te nemen aan dat gesprek. We zijn welkom bij Henk en Wil thuis, op 13 februari om 14.00u. Het is uiteraard belangrijk dat je je aanmeldt als je mee wil doen. Dat kan bij Henk en Wil (mail: briemensteijn@hetnet.nl).
Geurt Roffel

Eat & Meet

De 2^e zondag van de maand staat in het teken van de jonge gezinnen. Wij stimuleren die zondag kids, pubers en ouders van jonge gezinnen deel te nemen aan de dienst (kindernevendienst en In His Presence - tienernevendienst). Het is goed om zo meer kansen te bieden waar deze elkaar kunnen ontmoeten. Sinds een paar maanden is daar ook 'eat & meet' aan toegevoegd. Na de dienst en koffie aansluitend op de clubzolder lunchen met de jonge gezinnen. En dat loopt goed. Goede opkomst en zeker gezellig met ouders die bij kunnen praten en kids die nog even met elkaar spelen of voor de tv een tekenfilm kijken. Dus dit is een blijvertje. Het wordt de jonge gezinnen gratis aangeboden. We worden onder andere gesponsord door de Plus. Ps. bent u een keer met uw kleinkinderen in de kerk, sluit dan gerust met hen aan.

m.v.g.
Alfons v Leeuwen



Lied naar mijn hart

Inmiddels al een jaar onderweg en diverse liederen zijn verzameld en aan de voorgangers aangereikt. Ik kan wel zeggen dat ook heel veel daarvan verwerkt zijn in de diensten.

Maar de hoogste tijd om weer wat nieuwe input te ontvangen.

In de kerkapp is een groep aangemaakt waar u een lied naar uw hart kan vermelden.

Onderstaande verzamelt deze en geeft ze door aan de voorgangers.

Uiteindelijk als doel om voor ieder in de dienst liederen te zingen die u of jou raken.

We zijn een hele brede kerk met vele verschillende voorkeuren, wanneer we van u weten welke liederen u raken, is de kans groot dat er naar hartenlust gezongen kan worden.

m.v.g. Alfons en Ria van Leeuwen



Oproep crèche

Hallo allemaal,

Elke 2de zondag van de maand en bij bijzondere diensten wordt er in de Ontmoetingskerk met de jongste gemeenteleden (0 t/m 3 jaar) gespeeld, voorgelezen, gezongen en geknuffeld. Het is fijn dat er voor deze jongste leden kan worden gezorgd tijdens de kerkdiensten.

Met deze inleiding wil ik graag een oproep doen aan alle gemeenteleden die: van kinderen houden, graag

voorlezen uit boekjes en onze jongste gemeenteleden laten zien hoe groot de liefde is van de Here God. Of je nu vader of moeder bent, opa of oma of gewoon een steentje bij wilt dragen, wij kunnen uw/jou hulp goed gebruiken.

Meer informatie of aanmelden? Stuur een appje of bel naar Lianne Hoogerwerf

Actie kerkbalans

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2024 komt eraan.

Zoals u de vorige kerkbrief heeft kunnen lezen doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2024. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2024 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen

bestaan. Vandaar dat we onze gemeente ieder jaar om een bijdrage vragen.

Tussen 13 en 27 januari ontvangt u daarom een brief/e-mail met het verzoek om bij te dragen. We hopen

dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Op naar de kerk van morgen!

Namens de werkgroep Actie Kerkbalans
Henk van der Vliet

50 jaar
Actie
Kerkbalans



Donkey Mobile

Groot nieuws: uw kerkapp, nu ook beschikbaar op uw computer!

Met trots introduceren we de Donkey Mobile Web

🌐 - een volledig nieuwe mogelijkheid om verbonden te zijn met uw gemeente!

Wilt u comfortabel langere berichten typen, eenvoudig documenten toevoegen, of teksten kopiëren en plakken? De gemeentegids ook op de computer? Of misschien genieten van grotere letters op een groot scherm? Al deze functies - en meer - zijn nu binnen handbereik op Donkey Mobile Web.

Nog een groot pluspunt: we maken de app ook toegankelijk voor gemeenteleden zonder smartphone. Iedereen hoort erbij!

Zo makkelijk is het om in te loggen op de webversie:

Open uw favoriete browser op uw laptop of computer.

Bezoek web.donkeymobile.com.

Zoek uw gemeente op.

Log in met dezelfde inloggegevens als uw app-account. Geen gedoe met nieuwe registraties! Wachtwoord vergeten? Geen probleem! Klik op 'wachtwoord vergeten' en stel eenvoudig een nieuw wachtwoord in.

Behoeftte aan uitleg: in [deze video](#) op YouTube legt Roos van Donkey Mobile uit hoe het werkt. Volg Donkey Mobile op YouTube voor meer handige videos!

Taizé Avondgebed zondag 21 januari Bonaventurakerk

Op zondag 21 januari om 18.30 uur vindt er een Taizé viering plaats in de Bonaventurakerk in Woerden. De viering is onderdeel van de week van gebed die deze week zal starten. Tijdens de week van gebed zal gebeden worden voor de kerken in Burkina Faso, waarvan er door de veiligheids crisis veel gesloten zijn. Ook wordt er gebeden voor eenheid in de wereld, ons eigen land, voor de kerken en onze persoonlijke levens.

We voelen ons daarnaast verbonden met de Zin dienst die in het teken zal staan van Taizé. Het thema van de dienst zal 'stil staan' zijn. Ook zullen er Taizé-liederen gezongen worden. Mocht je mee willen doen aan de week van gebed en/of enthousiast geworden zijn tijdens de Zin dienst, kom dan naar het avondgebed. Iedere derde zondag van de maand in één van de centrum kerken van Woerden.

Open avond christelijk gemengd koor Chaverim

Ben jij tussen de 16 en 55 jaar en hou je van zingen? Dan ben je van harte welkom bij gemengd koor Chaverim. Op 17 januari houden wij een open avond waarbij iedereen welkom is om eens te komen kijken op ons koor. Wij zullen met elkaar zingen maar er is uiteraard ook tijd om met elkaar een kop koffie of

thee drinken en bij te praten. Vanaf 19.45uur staat de deur bij de Rehobothkerk (Leidsestraatweg 130 te Woerden) open en om 20.00uur willen wij echt gaan starten. Om 22.00uur is de avond afgelopen. Mocht je meer willen weten mail ons op koorchaverim@gmail.com. Graag tot ziens op de 17e!

Kerkdienst zondag 21 januari 10.00

Voorganger	: Dhr. Ds. J.A. (Jan) Compagner
Ouderling	: Judi de Groot
Diaken	: Jannita
Begeleiding	: Henk Hilgeman
Lector	: Piet Sloof
Mediateam	: Marieke en Bert
Kosters	: Matsy en Hans
Kindernevendienst	: Nellie van Vliet
Crèche	: -
Collecte 1	: Pastoraat
Collecte 2	: Cantorij
Koffie schenken	: Klaas en Cootje

Kerkdienst zondag 28 januari 10.00

Voorganger	: Mevr. Ds. A.A (Arianne) Geudeke
Ouderling	: Bert de Groot
Diaken	: Anton Nap
Begeleiding	: Aartjan van Pelt
Lector	: Henk van der Vliet
Mediateam	: Bob en Coby
Kosters	: Siena en Paul
Kindernevendienst	: Nellie van Vliet
Crèche	: -
Collecte	: Jeugd
Koffie schenken	: Corrie en Piet Sloof

Kerkdienst zondag 4 februari 10.00 Dienst jong & oud m.m.v Combo

Voorganger	: Geurt
Ouderling	: Alfons
Diaken	: Roelof
Begeleiding	: Gert van Zoelen
Lector	: Siena Alfons
Mediateam	: Kars en Dineke
Kosters	: Joke en Gert
Kindernevendienst	: Maaike
Crèche	: -
Collecte 1	: Pastoraat
Collecte 2	: Jeugd
Koffie schenken	: Ton en Jeanette den Blanken

Kerkdienst zondag 11 februari 10.00

Voorganger	: Dhr. Ds. A.S.N. (Nathan) Noorland
Ouderling	: Henk van Vliet
Diaken	: Arnoud
Begeleiding	: Henk Hilgeman
Lector	: Corrie Sloof
Mediateam	: Arie en Adriaan
Kosters	: Marjolein en Arnoud
Kindernevendienst	: Sandra van Vliet
Crèche	: -
Collecte	: Diaconie (Rode Kruis, voedselhulp in Nederland)
Koffie schenken	: Jannita Witten en Susan Kleingeld

Kerkdienst zondag 18 februari 10.00

1^e zondag 40-dagentijd

Voorganger	: Dhr. Ds. F. (Frans) Dijke
Ouderling	: Arie van Eijk
Diaken	: Marieke
Begeleiding	: Arie Hardijzer
Lector	: Cootje
Mediateam	: Marieke en Bert
Kosters	: Ina en Jako
Kindernevendienst	: Tamaike
Crèche	: -
Collecte	: KIA
Koffie schenken	: Gijs en Engelen

Oud Papier 3 februari

Om 8.00 starten en 9.30 koffie: Dominic, Edwin, Rens, Arie V

Om 9.30 koffie en dan starten: Ton d B, Henk, Wim, Maarten

Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code

Komt het even niet uit om naar de kerk te gaan? Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd:

[ontmoetingskerk kamerik - YouTube](#)

Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt.

Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt:

[Actuele Liturgie - OneDrive \(sharepoint.com\)](#)

Ook zult u niet wekelijks meer de QR-code ontvangen. Deze QR-code geldt voor een jaar en kunt u dus voor elke collecte in 2023 gebruiken.

U kunt uw bijdrage overmaken door bijgaande QR-code of link te gebruiken, of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar:

Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via deze link vanaf zondag t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot de collectes van die zondag berekend worden.

[PayPaymentRequest \(rabobank.nl\)](#)



De **Kerkbrief** is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken.

Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op **vrijdag 9 februari** bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: kerkbief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website.

De volgende reguliere **Kerkbrief** verschijnt op **donderdag 15 februari**.

De **Kerkbrief** wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom eerst uit de **Kerkbrief** verwijderd. *Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten!*

Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto's, privégegevens enz. uit de **Kerkbrief** te gebruiken of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad!

Predikant	: dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt)	dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl
Scriba	: Sandra Okkerman	06-52692656
Coördinatoren kosters	: Gert en Joke Vergunst	0348-401587, 06-22183184 (Gert), 06-23471115 (Joke)
	: koster@ontmoetingskerkkamerik.nl	
Kerk	: Hallehuis 4	06-30761446
Website	: www.ontmoetingskerkkamerik.nl	
Redactie Kerkbrief	: kerkbief@ontmoetingskerkkamerik.nl	