

'Ere zij God' zingen met Kerst

Geurt Roffel

Het is voor mij bij het kerstgevoel gaan horen. Zoals we rond Koningsdag en 4 en 5 mei het Wilhelmus na de dienst zingen, zo zingen we met Kerst het 'Ere zij God'. Zodra de zegen heeft geklonken, zet het orgel in. Als een soort volkslied, maar dan van een ander koninkrijk.

In de wereld verandert veel de afgelopen tijd. De stembusuitslag in Nederland maakt me bezorgd dat ons land zal veranderen in een richting waarin ik het minder herken. De toon waarop sommigen het debat zoeken, lijkt het cement te verbrokkelen dat voor mij zo eigen is aan ons land. De verbondenheid, het samen sterk staan voor een toekomst die dat nodig heeft, ondanks alle verschillen.

Met kerst zingen we van een ander koninkrijk dan het onze. Als de herders de engelen zien, 's nachts op het veld, realiseren ze zich dat het enorme leger van dit koninkrijk ons al tot op gezichtsafstand is genaderd.

Niet eerder dacht ik bij die woorden, 'een enorm hemels leger', zo sterk aan aardse legers als in deze tijd. In gedachten zie ik het leger dat Oekraïne binnenviel. Bijna tot aan Kiev stond de colonne van meer dan zestig voertuigen, als een slang die, verscholen in het gras, wachtte tot hij kon toeslaan. En ik denk aan dat andere leger dat

zich in mijn herinnering vastzette: die enorme stoet bij de uitvaart van koningin Elizabeth II. Enorme aardse legers, zowel in Oekraïne als in Groot Brittannië. Een leger is iets dat boven je macht gaat, en daarvoor is het precies bedoeld. Het heeft de macht om alles kapot te marcheren dat met zorg en tederheid is opgebouwd.

Als we deze Kerst het 'Ere zij God' zingen, maken we daarmee zichtbaar en hoorbaar dat we lid zijn van het koninkrijk van God. Het leger van dat koninkrijk komt niet met wapens, maar met licht. Het dreigt niet met angst, maar zegt 'Wees niet bang'. Het brengt geen oorlog, maar vrede op aarde.

Sterker dan anders voel ik de behoefte om aan dat leger vast te houden. Ik zie dat aardse legers nodig zijn, niet in het minst om verworven vrijheden te beschermen. De afgelopen tijd heeft dat pijnlijk duidelijk gemaakt. Maar tegelijk koester ik het dubbele paspoort dat ik heb. Eén van het koninkrijk der Nederlanden, één van het koninkrijk van God. Beide staan even na, want het leger van Gods koninkrijk is ons al op gezichtsafstand genaderd.

Van harte een gezegende kersttijd gewenst, en een hoopgevend begin van 2024.

Geurt Roffel

Pastoralia

De verjaardagen,
Er zijn deze keer geen verjaardagen omdat de leeftijd verhoogd is naar 75 jaar.
De zieken in de gemeenten,
Op 12 december is na een val in de douche Nel van Duijn opgenomen in het zorghotel om te herstellen van haar verwondingen.
Op 12 december is Gerrie Pouw geopereerd. Zij heeft een nieuwe hartklep gekregen.

De operatie is goed gegaan en kon zij na 2 dagen weer naar thuis.

Wij wensen een spoedig herstel en Gods nabijheid.

Namens pastoraal ouderlingen Judi de Groot en Alfons van Leeuwen Gezegende kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.

Kerstboom op het Ontmoetingsplein

Op het Ontmoetingsplein staat een prachtige verlichte kerstboom. Een actie die is georganiseerd door onze activiteitencommissie.

Iedereen is uitgenodigd er een wenskaartje in te hangen.

Kaartjes liggen in de bus naast de hoofdingang van de kerk.



Collecteopbrengsten

Hierbij een overzicht van de collecte opbrengsten van november 2023

5 november:	Diaconie	€417,25
12 november:	Pastoraat	€164,45
	Schoenendoosactie	€290,85
19 november:	Diaconie	€134,15
	KIA	€133,15
26 november:	Diaconie	€212,95
Totaal november:		€ 1.352,80

Kerkapp



Inmiddels hebben al veel gemeenteleden de kerkapp op hun telefoon staan. Wij hopen uiteraard dat velen nog zullen volgen. Mocht het downloaden niet lukken dan kunt u na de dienst terecht bij Tamaïke, Marieke, Alfons, Wiljan of Henk of een mail sturen naar: penningmeester@ontmoetingskerkkamerik.nl.

Wij zijn nu bezig met het formeren van een werkgroep om de app verder te optimaliseren. Heeft u interesse om hieraan deel te nemen, stuur dan een mail naar bovenstaand mailadres.

Henk van der Vliet

Verhuisberichten

Beste gemeenteleden,

Om maar met de deur in huis te vallen: ik, Jannette de Kwaasteniet ga na 33 jaar Kamerik, verhuizen naar Harmelen. 33 jaar, dat is best een tijd maar ook omgevlogen! Natuurlijk gebeurt er veel in zo'n lange periode. Ik ga dat niet allemaal benoemen. Er was de laatste periode sprake van overlast van te veel tuinwerk en burens. Het is misschien tijd om te "verkassen" dacht ik. Ook omdat ik nu nog in goede conditie ben. Ik heb het hier goed gehad en ben vooral dankbaar! Ik heb met veel liefde mijn steentje

Hallo allemaal,

Jullie hebben het natuurlijk al gehoord of gelezen in de app, maar ik vind het leuk om het ook te vertellen in de kerkbrief. Na ruim 65 jaar te hebben gewoond in Kamerik, ben ik nu verhuisd naar Harmelen. Het is wel

bijgedragen aan ons kerkje, met al haar lief en leed en draag dit met me mee! Nu dus een nieuwe fase in mijn leven waar ik naar uit kijk met gezonde spanning. Ik weet: hier laat ik wat maar daar vind ik wat! En..... Hij is altijd aan mijn zij! Ik trakteer jullie natuurlijk nog met wat lekkers bij de koffie. Een grote warme omhelzing voor jullie allen!

De verhuizing is eind januari.

even wennen na al die jaren in een eigen huis, maar hier is goede hulp en er worden heel veel leuke activiteiten georganiseerd. Ik heb al best veel lieve kaarten van jullie ontvangen.

Een hartelijke groet van,
Gijsje Willemsen-Verhoeks

Een Adventsverhaal: Vadertje Panov

Het verhaal gaat over een oude, eenzame schoenmaker, Panov. Op kerstavond heeft hij een droom: Jezus vertelt hem dat hij de volgende dag bij hem op bezoek zal komen. De schoenmaker schrikt wakker en gaat direct aan de slag om zijn huis klaar te maken voor het hoge bezoek. Hij heeft ook een speciaal cadeau voor hem, het



mooiste en kleinste paar schoentjes dat hij ooit heeft gemaakt. Hij wacht en wacht, maar Jezus komt niet. Wel komt er een

straatveger langs, die verkleumd en hongerig zijn werk moet doen. Vadertje Panov roept hem binnen en geeft hem iets warm te drinken. Weer wacht vadertje Panov. Maar niemand komt langs. Behalve een arm meisje met een kleine baby;

beiden zijn ook helemaal koud geworden en de baby heeft zelfs niets aan haar voeten. Vadertje Panov geeft het meisje warme soep en, na enig aarzelen, krijgt de baby de schoentjes die hij voor Jezus had bewaard.

Het wordt later en later, maar Jezus komt niet. Er komen wel enkele bedelaars voorbij. Vadertje Panov geeft hen zijn laatste restje soep. Tenslotte is hij weer alleen en verdrietig dat Jezus niet gekomen is. Dan verschijnt er ineens iemand bij de deur, het is Jezus. "Ik had honger", zegt hij, "en je gaf me te eten. Ik had het koud en je gaf me warmte". "Maar wanneer dan?", vraagt vadertje Panov. "Toen je de straatveger, het meisje en de baby, en de bedelaars hebt geholpen, glimlacht Jezus, toen heb je dat gedaan. "

*Uit Rondjeweerd Kerstverhalen.
Gebaseerd op Mattheus 25: 31-46*

Enkele weken geleden was het Eeuwigheidszondag en herinnerden wij onze overleden dierbaren.

Een mooie dienst waar je het verdriet voelt hangen en dat mag, loslaten (en tegelijkertijd willen vasthouden) is moeilijk.

De Heilige Geest bemoedigt ons en wat zou het mooi zijn wanneer er een teken onze kant opkomt.

Nou, dat gebeurde.



Die zondag is een vlinder gezien in de kerk en dan op dit tijdstip in het jaar. Voor één van onze

gemeenteleden heel bijzonder en een troost, want dit was namelijk niet de eerste keer dat er een vlinder op haar pad kwam.

De eerste keer was er een vlinder die voor haar uit vloog toen ze bij de uitvaart van haar echtgenoot van huis naar de kerk liepen.

Toen ze dit voorjaar, alleen in Frankrijk een wandeling maakte over een weg waar ze samen ontelbaar veel stappen hebben gezet, ervaarde ze opnieuw diepe verwondering en troost. Een vlinder vloog mee, haalde haar een paar keer in en leek op haar te wachten om weer samen verder te gaan. En zo valt haar oog vaker op een vlinder, een roodborstje of een lieveheersbeestje, op een bepaalde tijd of op een bepaalde plek. Zo bijzonder dat dus nu bij deze dienst opnieuw een vlinder in de kerk aanwezig was.

Er zijn nog meer mensen die deze (of zo'n) ervaring deelden en wat is dit mooi.

De Heilige Geest troost ons en wij mogen weten dat onze geliefden ons niet vergeten zijn.

Wat een bemoediging!

Kerkdienst zondag 24 december 10.00

4^e advent

Voorganger	: Dhr. ds. Anton Admiraal
Ouderling	: Henk van Vliet
Begeleiding	: Wim Kusee
Lector	: Ella Droogers
Mediateam	: Marieke en Coby
Kosters	: Marjolein en Aarnoud
Kindernevendienst	: Tamaike
Crèche	: Geen
Collecte	: Kerk in Actie
Koffie schenken	: Petra en Willy

Kerkdienst zondag 24 december 21.45

Kerstdienst

Voorganger	: Dhr. ds. Erick Versloot
Ouderling	: Bert de Groot
Begeleiding	: Erick Versloot en gospelkoor "Miracles"
Lector	: Kerk in Actie
Mediateam	: Adriaan en Arie
Kosters	: Matsy en Hans
Collecte	: Kerk in Actie

Kerkdienst maandag 25 december 10.00

1^e Kerstdag

Voorganger	: Dhr. dr. Geurt Roffel
Ouderling	: Alfons van Leeuwen

Begeleiding	: Gert van Zoelen m.m.v. combo
Lector	: Sandra van Vliet
Mediateam	: Kars en Dineke
Kosters	: Marjolein en Aarnoud
Kindernevendienst	: Marcel en Sandra
Collecte	: Pastoraat en jeugd

Kerkdienst zondag 31 december 10.00

Oudejaarsdag

Voorganger	: Mevr. pastor Ans Creemer
Ouderling	: Judi de Groot
Begeleiding	: Henk Hilgeman
Lector	: Bea Honig
Mediateam	: Marieke en Bert
Kosters	: Siena en Paul
Collecte	: Pastoraat
Koffie schenken	: Thom en Coby

Kerkdienst maandag 1 januari 10.30

Nieuwjaarsdag

Vanaf 10.30 is er gelegenheid voor nieuwjaarswensen.

Voorganger	: Dhr. ds. Jan Buchner
Ouderling	: n.n.b.
Begeleiding	: Gert van Zoelen
Lector	: Ria van Leeuwen
Mediateam	: Bob en Coby
Kosters	: Siena en Paul
Collecte	: Pastoraat

Kerkdienst zondag 7 januari 10.00

Avondmaal en aftreden ambtsdragers

Voorganger	: Dhr. dr. Geurt Roffel
Ouderling	: Arie van Eijk
Begeleiding	: Wim Kusee m.m.v. cantorij
Lector	: Coby de Kort
Mediateam	: Kars en Dineke
Kosters	: Joke en Gert
Collecte	: Pastoraat en diaconie
Koffie schenken	: Ton en Jeannette

Kerkdienst zondag 14 januari 10.00

Voorganger	: Dhr. Henk Aantjes
Ouderling	: Henk van der Vliet
Begeleiding	: Addo Dam
Lector	: Bob den Hollander
Mediateam	: Adriaan en Arie
Kosters	: Marjolein en Aarnoud
Collecte	: Kerk in Actie
Koffie schenken	: Coby en Jannette

Kerkdienst zondag 21 januari 10.00

Voorganger	: Dhr. ds. Jan Companjer
Ouderling	: Judi de Groot
Begeleiding	: Henk Hilgeman
Lector	: Piet Sloof
Mediateam	: Marieke en Bert
Kosters	: Matsy en Hans
Collecte	: Pastoraat en cantorij
Koffie schenken	: Klaas en Cootje

Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code

Komt het even niet uit om naar de kerk te gaan? Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd:
[ontmoetingskerk kamerik - YouTube](#)

Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt. Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt:
[Actuele Liturgie - OneDrive \(sharepoint.com\)](#)

Deelnemen aan de collecte kunt u doen via de kerk-app of via bijgaande QR code of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar:

Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via deze link vanaf zondag t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot de collectes van die zondag berekend worden.

[PayPaymentRequest \(rabobank.nl\)](#)



Actie Kerkbalans 2024 komt er aan.

De Actie Kerkbalans 2024 is van zaterdag 13 januari 2024 tot en met 27 januari 2024. Wij zullen u net zoals het afgelopen jaar voorzien van een informatiefolder met de mogelijkheid om aan

te geven wat uw toezegging gaat worden voor onze Kerk en Commissie Kerk in Actie. Namens de werkgroep Actie Kerkbalans, Henk van der Vliet

Oud papier ophalen op zaterdag 6 januari

Starttijd: Ophalen in:	08.00 – auto 1 Teckop, Oud Kamerik, Kanis	08.00 – auto 2 Dorp Oost
Belader 1: Belader 2:	Ferry Hoogerwerf Wiebe Snijder	Ton Rijnbeek Paul Alfons
Starttijd: Ophalen in:	Vanaf 09.30 – auto 1 Dorp west 1	Vanaf 09.30 – auto 2 Dorp west 2
Belader 3: Belader 4:	Klaas Vergeer Bert van Viegen	Ries Verhoef Jan / Daniel Baldé
Catering:	Ada Nieuwenhuizen	Om 09.30 is er koffie en thee!

Kerstfolder gezamenlijke kerken in Kamerik



De Kerstfolder gezamenlijke kerken in Kamerik is inmiddels weer verspreid in ons dorp. Echter er zijn ook gemeenteleden die buiten het verspreidingsgebied van de folder wonen.

Daarom leek het ons een goed idee om de folder ook digitaal beschikbaar te stellen. Overigens kan er ook in de kerk nog gewoon een gedrukt exemplaar worden afgehaald.

Downloaden kan via de volgende link:

 [Bestanden voor digitaal gebruik](#)

Uit de regio en meer

Bij de EO zijn mooie inhoudelijke materialen voor in gebruik in de kerk verkrijgbaar.

Life Rules – “Op zoek naar een levensstijl om spiritueel en emotioneel fit te blijven met de levensstijl van Jezus als belangrijkste inspiratiebron”

‘Niet geleefd worden, maar leven’, dat is het motto van de community voor jong volwassenen *Life Rules*, onder leiding van presentator Joram Kaat. Vanuit zijn drukke leven vol keuzes, prikkels en gehaast zijn gaat Joram op zoek naar een levensstijl waarin rust, aandacht, liefde, blijdschap en vrede centraal staan, geïnspireerd door het leven van Jezus.

Met een podcast en een Telegram community gaat Joram met de luisteraars en volgers op zoek naar een persoonlijke leefregel. Een leefregel, een oude christelijke traditie die van oudsher gebruikt wordt door monniken in kloosters, is een set aan waarden, methodes en principes die helpt om spiritueel en emotioneel in balans te blijven en het goede leven te ontvangen.

In de Telegram community worden oefeningen geplaatst, tips gedeeld en ervaringen uitgewisseld. Persoonlijk te gebruiken maar ook geschikt voor groeps gesprekken rond dit thema. Alle materialen (waaronder oefeningen en samenvattingen) worden gratis ter beschikking gesteld via de Telegram community. De podcast is te beluisteren via de bekende podcastplatforms.

Meer informatie over *Life Rules*: <https://www.eo.nl/campagnes/life-rules>

Dit is de Bijbel – podcast met gespreksvragen

Dit is de Bijbel is een podcast van de EO en IZB, die je meeneemt in de fascinerende wereld van het meest gelezen boek ooit. Met elke week een gesprek met een theoloog over de mooie, moeilijke en merkwaardige kanten van de Bijbel.

Per aflevering zijn gespreksvragen beschikbaar. Op basis van stellingen en citaten uit de podcast bespreek je je ervaringen met Bijbellezen, hoe dat je geloof al dan niet vormt en wat het volgen van Jezus voor jou betekent.

De podcast is te beluisteren via de bekende podcastplatforms en de [Eerst Dit-app](#). Meer informatie en gespreksvragen: <https://www.eo.nl/podcasts/dit-is-de-bijbel/over>

Eerst dit voor kids

In de podcastserie *Eerst dit voor kids* zijn klassieke bijbelverhalen op een originele manier te horen: in de vorm van een spannend hoorspel over Daan, Fam en hun vader. De door de EO en missionaire organisatie IZB gemaakte podcast is gericht op kinderen vanaf 9 jaar. De afleveringen duren ongeveer 10 minuten.

Eerst dit voor kids is te beluisteren via eerstditvoorkids.nl, de eigen [Eerst Dit-app](#) en andere podcastplatforms.

Nieuwe EO-kinderserie: 'Ezel Chiel' : Bijbelverhalen voor kleuters

De EO komt met een gloednieuw kleuterprogramma rond Bijbelverhalen. Trapezeartiest Anne, een rol van Anne Appelo, vertelt Ezel Chiel elke avond een verhaaltje voor het slapengaan. Maar elk verhaal heeft eigenlijk te weinig ezel, vindt Chiel en dus maakt hij een nieuwe versie van een verhaal met zichzelf in de hoofdrol. Anne en Chiel spelen de verhalen uit in een miniatuurwereld waarin zelfgemaakte poppetjes als personages tot leven komen. Zo leren kijkende kleuters op een creatieve en leuke manier over een eeuwenoud verhaal. De eerste vijf afleveringen gaan over Kerst.

Vanaf 18 december bij de EO op NPO Zappelin, NPO Start en als podcast. Klik [hier](#) voor een trailer.

Pubergedoe: een magazine voor opvoeders en jeugdleiders die af en toe met de handen in het haar zitten.

Pubers zijn bijzondere wezens. Hun brein in aanleg zorgt soms voor hilarische, soms tenenkrommende en soms zelfs penibele situaties. Iedere puberouder en jeugdleider zal dit herkennen. *Pubergedoe* deelt herkenbare verhalen van puberouders en informatieve artikelen van experts. Met het *Pubergedoe* magazine willen we bijdragen aan het doorbreken van het taboe dat er op sommige puberacties ligt. Het ligt niet aan ouders of jeugdleiders.

Met o.a.:

Eerlijke verhalen van ouders over puberacties die ze liever niet hadden meegemaakt

Puber ik mis je: rouwen om en met je puber

Annemarie Geerts (@demammavan) over haar eigen pubertijd en de opvoeding van haar pubers

Professor Erik Scherder over het puberbrein

Pubergedoe kost 9,95 en is hier te

bestellen: https://meer.eo.nl/bestel/pubergedoeboek?utm_medium=link&utm_source=pubergedoe%20magazine&utm_campaign=mailing%20kerken

Werken aan relaties met de relatiespecial *Ondersteboven*, inclusief gratis onlinetraining

Ondersteboven is dé relatiespecial van *Eva* boordevol verdiepende artikelen en praktische tips om relaties gezond te houden. Met *Ondersteboven* willen we een steentje bijdragen aan gezonde relaties. *Ondersteboven* is ideaal om te gebruiken in combinatie met een (pre)marriagecourse.

Met *Ondersteboven* kunnen deelnemers op een laagdrempelige manier aan de slag met hun relatie door de inhoudelijke artikelen en verwerkingsopdrachten. Als klap op de vuurpijl ontvangen ze de online training *Upgrade je relatie, verbeter je communicatie* van relatietherapeut Julie Sharon (t.w.v. 24,95) gratis bij de special.

Met o.a.:

Waarom ruziemaken gezond is

Tips om je beloften aan elkaar te hernieuwen

47 originele date-ideeën

Interessante liefdesfeiten om van te leren

Ondersteboven kost 18,95 en is hier te bestellen: https://meer.eo.nl/bestel/ondersteboven-magazine?utm_source=eva-kerken&utm_medium=newsbrief&utm_campaign=relatiespecial

De online training ontvangen bestellers automatisch in hun mailbox.

Hartelijke groet,

Natasja den Boer

EO Contactpersoon voor kerken

natasja.den.boer@eo.nl

Top2000 kerkdienst 2023

Nog een paar weken en dan is het weer zo ver. De Top2000 kerkdienst! Op vrijdag 29 december om 20.00 uur zal de Kruiskerk in Woerden omgetoverd zijn tot een prachtige plek waar geloof en popmuziek samen komen. Dominee Gertjan Robbemond zal de bezoekers meenemen op reis met als thema "Onderweg". De A-mazingband (Marcel Kooijman op piano, Daniel Wouters op basgitaar, John Kusters op gitaar, Dick van Vliet op drums en Patricia Boll zang) zal de muziek deze avond verzorgen.

Voor de dienst is er tijd om een kopje koffie of thee. Na de dienst is er de tijd om elkaar te ontmoeten. Er wordt gezorgd voor diverse hapjes, er zijn interessante vragen om te beantwoorden en er is een photobooth om een onvergetelijke herinnering aan deze avond vast te leggen. Voor het drankje na afloop vragen we om een kleine bijdrage. Ook is er een collectepot voor uw vrijwillige bijdrage om deze avond mogelijk te maken, dus neem uw portemonnee of uw pinpas mee.

Omdat we drukte verwachten is het nodig om vooraf (gratis) tickets te reserveren. Meer informatie vind je op www.top2000kerkdienst.nl/woerden.

We nemen je mee op een prachtige reis, en hopelijk zien we je op 29 december!



De **Kerkbrief** is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken.

Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op **vrijdag 12 januari** bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website.

De volgende reguliere **Kerkbrief** verschijnt op **donderdag 18 januari**.

De **Kerkbrief** wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom eerst uit de **Kerkbrief** verwijderd. *Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten!*

Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto's, privégegevens enz. uit de **Kerkbrief** te gebruiken of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad!

Predikant	: dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt)	dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl
Scriba	: Sandra Okkerman 06-52692656	
Coördinatoren kosters	: Gert en Joke Vergunst 0348-401587, 06-22183184 (Gert), 06-23471115 (Joke)	
	: koster@ontmoetingskerkkamerik.nl	
Kerk	: Hallehuis 4 06-30761446	
Website	: www.ontmoetingskerkkamerik.nl	
Redactie Kerkbrief	: kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl	

Handleiding

Raad het kerstfiguur

Welkom bij het interactieve 'Raad het kerstfiguur'-spel! Een gezellig raadspel met een kersttwist. Iedereen wordt een kerstfiguur en jullie moeten raden wie dat is door slimme vragen te stellen. Maar let op, je weet zelf niet welk personage je bent. Laat je creativiteit en vindingrijkheid de vrije loop terwijl je ja/nee-vragen stelt om achter je eigen kerstfiguur te komen.

Benodigheden:

- Een printer om de kerstfiguren uit te printen
- Een schaar om de figuren uit te knippen
- Tape of iets om de briefjes aan het voorhoofd van de spelers te bevestigen

Voorbereiding:

Leg alle kerstfiguren omgekeerd op tafel. Laat elke speler een plaatje uitkiezen (let op: de speler mag niet zien welk figuur hij of zij pakt). En plak het kerstfiguur met tape op je voorhoofd. Je mag elkaar helpen, zo lang je zelf niet ziet welke personage uit het kerstverhaal op je eigen hoofd geplakt is. De andere spelers kunnen wel jouw kerstfiguur zien.

Het spel begint:

Stel een timer in om het spel te beperken tot een bepaalde tijdsduur, bijvoorbeeld 3 tot 5 minuten per beurt.

Spelverloop:

De spelers stellen om de beurt ja/nee-vragen om erachter te komen welk kerstfiguur ze zijn.

De vragen moeten zo geformuleerd zijn dat ze alleen met "ja" of "nee" beantwoord kunnen worden. Bijvoorbeeld: "Ben ik een persoon?", "Heb ik vier poten?", "Heb ik een cadeau meegenomen voor baby Jezus?" enzovoort. De antwoorden mogen alleen "ja" of "nee" zijn.

Doel van het spel:

Het doel is om te raden welk kerstfiguur op je voorhoofd is geplakt binnen de gestelde tijdsduur.

Zodra een speler denkt te weten wie hij is, kan hij een gok wagen. Fout geraden? Dan gaan het spel door tot de tijd om is.

Winnaar:

Het spel gaat door totdat alle spelers hebben geraden welk kerstfiguur ze zijn. Degene die als eerste zijn personage raadt, of die er het minst aantal vragen voor nodig had, kan als winnaar worden uitgeroepen.

Zo is het 'Raad het kerstfiguur'-spel een grappig en snel spel om te spelen tijdens de kerstperiode, waarbij het draait om het stellen van slimme vragen, snelheid en gezelligheid. En natuurlijk ook om spelenderwijs kinderen bekend te maken met het echte Kerstverhaal.

Veel plezier!





Jozef



Maria



Wijze Melchior



Wijze Caspar



Wijze Balthazar



Herder Juda



Herder Levi



Herder Jafeth



Engel Gabriël



Engel Michaël



Ezel



Os



Kameel



Schaap



Baby Jezus



De Herbergier



Elisabeth



Zacharias



Keizer Augustus



Romeinse Soldaat



Koning Herodes



Engel Rafaël



Koning David



Reiziger