



Advent & Kerst

De geboorte van Jezus

Juist met Advent staan we stil bij wat komt met Kerst: de geboorte van Jezus, door God gezonden om licht en leven te brengen. De toekomst is van God. Vanuit dat geloof delen we hoop en vertrouwen met de mensen om ons heen. Doe mee, geef licht!

Avondmaalscatechese weer van start voor groep 5, 6 en 7

Binnenkort ga ik de interesse peilen voor de avondmaalscatechese van komend seizoen. De catechese is bedoeld voor kinderen in groep 5, 6 en 7 van de basisschool, maar wie niet tot deze groepen behoort en wel geïnteresseerd is, is ook van harte welkom dat te laten merken. Zo nodig plannen we een andere bijeenkomst waarop we over het avondmaal nadenken.

De avondmaalscatechese bestaat uit twee bijeenkomsten van drie kwartier waarin we samen werken rondom de betekenis van brood, wijn en lijden, sterven en opstanding van Jezus Christus. Ondertussen eten we matses en brood en drinken druivensap. Wil je een beetje weten hoe het zal gaan, dan kun je Bram, Guus of Thieme vragen.

Zij namen twee jaar geleden deel.

De avondmaalscatechese eindigt met een kerkdienst, op Witte Donderdag (28 maart), 's avonds in de Ontmoetingskerk. Deze avond moet je dus in je agenda reserveren als je meedoet! Deelnemers helpen dan de diaconie bij de voorbereiding van het avondmaal, vieren de dienst mee en ontvangen aan het slot een toepasselijk speldje ter herinnering aan hun deelname aan de catechese.

Opgeven kan bij mij via de app (06 52 35 37 26) of mail (dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl) en ook voor verdere vragen kun je bij me terecht.

Geurt Roffel

Gespreksgroep over 1 Petrus: 27 november en 18 december van 14u-16u

Het deed me goed te merken dat we met een groep van elf deelnemers waren, toen we op maandagmiddag 6 november bij elkaar kwamen om samen de eerste Petrusbrief te gaan lezen. We lezen de brief met, wat ik noem een 'gelovig oog'. Dus niet in de eerste plaats vanuit de vraag: 'Wat staat er in het Grieks?' of 'Wat is wetenschappelijk gezien het

kader van de brief?' We lezen vanuit de vraag: 'Wat doet mij dit?' en 'Wat raakt me? – zowel positief als negatief. We lezen de brief in de nieuwste Bijbelvertaling, die van 2021.

Doordat we lezen vanuit ons gevoel en geloof, kunnen we elkaar uitleggen hoe we woorden als

'uitverkorenen', 'vreemdelingen', 'voorbested', 'redding' en 'genade' ervaren. Die woorden worden verschillend beleefd, en kleuren ook door wat mensen je erover hebben verteld, of hoe je ermee in aanraking bent gekomen. Tussendoor vertel ik dan iets om vanuit de theologie de reacties te verdiepen en verbinden. Ik vind het een boeiende manier van lezen, waarin je niet alleen de tekst beter leert kennen (en de schrijvers ervan), maar ook elkaar en elkaars geloof.

In vers 2 van de brief staat

Genade zij u en vrede, in overvloed.

Die zin komt ook voor in sommige kerkdiensten, alleen dan zonder het 'in overvloed'. Iemand opperde dat het mooi zou zijn eens in een dienst het 'in overvloed' erbij uit te spreken. Ik neem me voor dat

binnenkort eens te doen en te kijken of het wordt gehoord en hoe het wordt beleefd.

Aan het einde van de eerste bijeenkomst waren we bij 1 Petrus 1:9 aangekomen. We zeiden tegen elkaar dat anderhalf uur wellicht iets te kort is voor zo'n gesprek en dat we graag nog twee bijeenkomsten wilden plannen. Dat hebben we inmiddels gedaan en wie graag aansluit, is vanzelfsprekend welkom. We spreken verder op 27 november en 18 december, beide keren van twee tot vier. De enige slag die ik daarbij om de arm houd, is dat wanneer noodpastoraat die weken teveel vraagt, ik onze bijeenkomst verdaag naar een later moment. Dat doe ik dan via de Kerkapp, waarin ik inmiddels een groep heb aangemaakt. Als je graag deel uitmaakt van deze groep, stuur me dan even een berichtje.

Geurt Roffel

Patorialia

Vanwege AVG afgeschermd

Een stukje uit Geijkt op vast grond.

Psalm 115 vers 14 en 15

Moge de HEER u talrijk maken, u en uw kinderen.

Moge de HEER u zegenen, Hij die hemel aarde gemaakt heeft

Niet je knappe kop

Het zijn niet de gouden bergen,
Boordevol blinkende beloften,
Onbereikbaar lonkend in een verte
Waar niet naartoe te lopen is.
Het is niet de lof van anderen,
Woorden en blikken van respect-
Ze laten je glimmen en groeien,

Maar ploppen pardoes als een zeepbel uiteen.
Het zijn niet jouw kundige daden,

Je wijze keuze, je knappe kop,
Zwoegen en zweten en zelfvoldaan zuchten,
Maar wie vormt je handen en wie vult je tijd?
Het is de zachte stem van "Ik ben"
Die Abraham toefluisterde:
"Niet hier. Volg Mij."
Het is het wonder van het Lam
Dat Isaak bevrijdde en zei: "Niet hij. Neem Mij."
Het is de Heer van hemelse legers

Die Jakob van uit de hoge belofde: "Ik blijf bij jou." et
licht dat Israel leidde,
Een wolk van heerlijkheid in de dorre woestijn,
Een thuiskomst in een nieuw land,
Een diepe teug levensadem, Een hulp, een schild.
Onze hulp. Ons schild.
Het is de zegen van God,
De God van Abraham en Jakob,
De Heer van Israel,
Schepper van hemel en aarde,
Die ons draagt van generatie op generatie

Op 26 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dan gedenken we de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden:

Vanwege AVG afgeschermd

Moge zij in ons hart en gedachten blijven.

De zieken in de gemeente wensen we sterkte. Ook de ouderen, mensen met problemen, met tegenvallende uitslagen, en met chemobehandelingen, wensen we Gods nabijheid.

Hartelijke Groet,

Judi de Groot en Alfons van Leeuwen.

Kerkapp Donkey-Mobile



Op de startdag van 10 september jl. is de kerkapp van start gegaan. Inmiddels hebben 96 gemeenteleden de kerkapp op hun telefoon staan. Wij hopen uiteraard dat velen zullen volgen.

Hoe de app te downloaden en te installeren vind je in onderstaande handleiding. De zoeknaam in de Google Play Store of Apple App Store is Ontmoetingskerk Kamerik.

Mocht het downloaden toch niet lukken dan kunt u voor hulp terecht bij Tamaike, Marieke, Alfons, Wiljan, Henk of Pieter.



Home | Wat we maken | **Demo**

Over ons ▾ | Ontdek ▾ |

Support ▾

Algemene gebruikershandleiding

De kerk heeft een eigen app! Te gek! Maar wat kan je ermee? We lopen alle functionaliteiten even langs.

Registreren

Voordat je de app kunt gebruiken moet je jezelf eerst registreren in de app. Download de app in de Google Play store of Apple App Store door te zoeken op de naam van je eigen gemeente. Download de app en starten maar!

Zodra je voor het eerst aan de slag gaat in de app zul je een email adres in moeten vullen en een wachtwoord moeten kiezen. Heb je je van tevoren bij je gemeente al geregistreerd voor de app? Vul hier dan het email adres in waarmee je bij de gemeente bekend bent. Als je nog niet van tevoren jezelf hebt ingeschreven voor de app is de kans aanwezig dat een app beheerder je account goed moet keuren zodra je de registratie voltooid hebt.

1. Vul je e-mailadres in. Heb je van tevoren je opgegeven voor de app? Vul dan het e-mailadres in waarmee je jezelf opgegeven hebt! Het kan zijn dat een app-beheerder na je registratie je account eerst goed moet keuren. Heb je van tevoren je e-mailadres opgegeven, dan hoeft dit niet!

2. Kies een wachtwoord.

3. Je hebt een e-mail ontvangen waarmee je het account moet valideren. We willen natuurlijk zeker weten dat jij het echt bent! In de e-mail staat een knop, klik hierop om je account te valideren.

4. De app stuurt je nu automatisch door naar het volgende scherm. Vul hier je voornaam en achternaam in. Kies ook een profiel foto. Zo kunnen je gemeenteleden zien wie je bent (extra leuk als je er zelf ook echt op staat!). Let op: de toestemming die je hier geeft aan de app m.b.t. je foto's, is de instelling die de app onthoudt. Mocht je dit in de toekomst willen aanpassen kan dat in je telefooninstellingen.

Gefeliciteerd, nu zit je in de app! Mocht je account eerst goedgekeurd moeten worden door een beheerder zal dit nu in beeld getoond worden. Geen zorgen, zodra je account goedgekeurd is krijg je hier een berichtje van in de app!



Aan de slag met de app!

Maak een vliegende start en vul je profiel verder aan. Wat kun je allemaal invullen en waar staat dit in de app? En geen zorgen, alles wat je invult wordt alleen met je mede gemeenteleden gedeeld. Je persoonsgegevens worden niet en zullen nooit buiten de app gebruikt mogen worden.



1. Ga in de app naar de tab "Profiel", deze staat helemaal rechts op het hoofdmenu.

2. Klik onder je profiel foto op de knop "bewerk profiel". Nu zie je alle opties die je hebt om je profiel aan te vullen!

3. Functie: denk hierbij aan koster, koffieschenker, technicus, voorganger, baby-oppas, etc. Wanneer mensen in de ledenlijst van de app zoeken kunnen ze ook op functies zoeken. Wil je makkelijk gevonden worden als iemand jou als koster nodig heeft? Vul het hier in!

4. Over mij: plaats een leuk weetje over jezelf, waar je geïnteresseerd bent en waarvoor ze contact met je op mogen nemen bijvoorbeeld! Noem je hobby's of verklap zelfs je schoenmaat aan de rest van de gemeente.

5. Je geboortedatum. Zo weten je gemeente leden wanneer ze je een kaartje kunnen sturen! Voor Androidgebruikers is het bij het instellen van de geboortedatum belangrijk eerst op het jaartal te klikken en deze aan te passen en dan pas naar de juiste maand en dag te gaan.

6. Je thuis en/of mobiele telefoon nummer. Mocht iemand je dringend nodig hebben kunnen ze je bereiken!

7. Je adresgegevens. Als iemand je een verjaardagscadeautje wil bezorgen of je op wil zoeken hoeven ze op je profiel alleen op het adres te klikken en kunnen ze direct naar je navigeren!

Actie Kerkbalans

De Actie Kerkbalans 2024 is van zaterdag 13 januari 2024 tot en met 27 januari 2024. Wij zullen u net zoals het afgelopen jaar voorzien van een informatiefolder met de mogelijkheid om aan te geven wat uw

toezegging gaat worden voor onze Kerk en Commissie Kerk in Actie.

Namens de werkgroep Actie Kerkbalans, Henk

Nieuws van de commissie Kerk in Actie

Als eerste nog een kleine herinnering:

Het bankrekeningnummer van de commissie gaat veranderen. Vanwege administratieve eisen vanuit de landelijke organisatie en om kosten te besparen stappen wij over naar de Rabobank.

Wilt u voortaan het volgende rekeningnummer gebruiken voor de commissie kerk in actie?

**Diaconie Protestantse gem. Kamerik Inzake KIA NL
72 RABO 0339 7494 07**

Let u vooral op automatische overboekingen? De oude ING rekening wordt nog maar een paar weken in gebruik gehouden zodat we overboekingen op het oude nummer nog

door kunnen zetten naar het nieuwe nummer. Per 31 december zal het oude ING bank

nummer buiten gebruik gesteld worden.

Mocht u nog vragen hierover hebben dan kunt u contact met mij opnemen via eugenehoogendoorn@gmail.com.

Met het oog op de komende adventsperiode hebben we vorige maand met dominee, diaconie, kindernevendienst, liturgisch bloemwerk en commissie kerkinactie nagedacht hoe we met elkaar als gemeente stil kunnen staan bij deze dagen voor kerst.

Daar zijn een aantal mooie ideeën uit voort gekomen die in de loop van december zichtbaar zullen worden. Kindernevendienst gebruikt Bijbel Basics en het adventsproject van Bijbel Basics leent zich niet alleen goed voor het werk in de kindernevendienst en voor

Moldavië project en noodhulp.

Dankzij de gulle giften hebben we dit jaar al meer dan 2000 euro op weten te halen voor Moldavië. Aangezien we in de corona tijd relatief weinig onkosten hadden en we veel giften hebben ontvangen kunnen we dit jaar 4500 euro extra overmaken ten behoeve van het project. Bij de Moldavië informatiehoek hangt een thermometer waarop de stand is af te lezen.

Ook hebben we recentelijk extra noodhulp geboden via de landelijk Kerk in Actie na overstromingen in Noord Afrika, de aardbeving in Afghanistan en in Israël en Gaza.

Binnenkort gaat er weer een bestelling van Moldavië producten uit. Mocht u nog rode of witte wijn of honing willen bestellen geef dit dan door via het bestelformulier in de Kerk of via de mail aan: eugenehoogendoorn@gmail.com

een liturgische schikking, maar ook voor een on-line gedachtenwisseling.

Voor die on-line gedachtenwisseling willen de de kerk-app gebruiken. Het thema van Bijbel Basics in de komende Advent periode is "een nieuw begin". Er wordt stil gestaan bij bijbelteksten over de aankondigingen van de geboorte van Johannes de Doper en Jezus. Over die teksten willen we iedere week met elkaar on-line nadenken

Voorafgaande aan iedere adventszondag zetten we op maandag in de kerk-app wat de lezing van de zondag uit het Bible Basics project is. Daaraan koppelen we

een vraag en we willen graag dat er dan reacties op die vraag in de kerk-app komen. We reageren niet op elkaar maar geven alleen onze eigen antwoord op de vraag. Zo ontstaat er wekelijks met die persoonlijke antwoorden een kleine on-line gedachtenwisseling over de vraag die werd gesteld. Op de eerstvolgende adventszondag wordt een samenvatting daarvan in de kerkdienst gepresenteerd.

Zo zijn we, met jouw en uw inbreng in deze gedachtenwisseling, met elkaar betrokken bij advent. En we gebruiken daarbij, net als de kinderen, het thema “een nieuw begin”. De predikanten worden vooraf geïnformeerd over de vragen en het Bijbel Basics project. Zij hebben wel de mogelijkheid zelf een andere tekst te gebruiken.

De eerste keer dat de vraag in de kerk-app verschijnt is op maandag 27 december. We zien graag reacties verschijnen in de daarop volgende dagen. Op zondag 3 december, eerste advent, wordt dan een samenvatting in de kerk gegeven van de reacties.

Voor deze eerste week geven we nu ook al vast hieronder de bijbeltekst van Bijbel Basics en de vraag die op maandag 27 december in de kerk-app verschijnt:

Een heel ander bericht vanuit de KerkinActie.

De samenstelling van de commissie gaat wijzigen. Na een flink aantal jaren neemt Klaas de Wit afscheid als voorzitter van deze commissie. Gelukkig levert dat geen vacature op, want we zijn blij dat Anton Admiraal de rol van voorzitter van commissie KerkinActie op zich neemt.

Liturgisch stuk Advent 2023

Na afstemming met de leiding van de kindernevendienst en in de voorbereidingsgroep van advent ben ik geïnspireerd door het thema van Bijbel Basics “een nieuw begin”. Daarom wil ik in de komende adventsperiode een stuk op bouwen waarin steeds meer nieuw leven, een nieuw begin, zichtbaar wordt.

Het stuk bevat voor de 4 adventszondagen tijdslijnen of levenslijnen die elkaar tegenkomen. Zo staan we op de eerste adventszondag stil bij Zacharias. Aan hem

We kijken met elkaar uit naar een mooie adventstijd en rekenen graag op uw betrokkenheid.

Geen kerk-app? Wilt u toch reageren en de volgende vragen per week ontvangen, reageer dan tijdig naar één van de leden van commissie KerkinActie, zodat we een oplossing kunnen vinden..

Op maandag 27 december verschijnt de volgende bijbeltekst met vraag in de kerk-app. Wij zien graag uw reactie op de vraag in de kerk-app vanaf die datum.

1^{ste} advent: Lucas 1: 5-25

Zacharias was een gelovig man. Toch had hij moeite om te geloven dat God iets bijzonders

kon doen en zo een nieuw begin kon maken.

Vraag: *Vindt u/vind jij het moeilijk om te geloven dat God in deze wereld iets bijzonders kan*

doen? Waarom wel of juist niet?

De officiële overdracht heeft plaats gevonden. De activiteiten rond advent en kerst zijn voor Klaas de laatste acties die hij doet voor de commissie. De andere leden van de commissie zijn Alice de Wit, Maaïke de Jong en Eugene Hoogendoorn.

wordt het nieuwe leven van Johannes aangekondigd. Later krijgt Maria de aankondiging van de geboorte van Jezus. Weer later ontmoeten Maria en Elisabet elkaar, de nieuwe levens, de levenswegen raken elkaar. Daarna volgt de geboorte van Johannes en met Kerst staan we stil bij de geboorte van Jezus

We maken de levenslijnen zichtbaar door groene guirlandes. Daarin worden gedurende de adventsperiode 4 ontluikende bollen geplaatst. Zij

markeren bijzonder momenten in de tijd.

Achtereenvolgens

3 dec: De boodschap die Zacharias ontvangt

10 dec: De aankondiging aan Maria door de engel

17 dec: De ontmoeting van Maria en Elisabet

24 dec: De geboorte van Johannes

25 dec: De geboorte van Jezus

Zo zien we in het stuk steeds meer signalen van nieuw leven. Het mondt uit in een uitbundig stuk op kerstmorgen. Een inspirerende adventsperiode gewenst door Cootje!

Reis naar Oeganda (bezoek aan Tim en Wilma (CDHope))

Wij zijn van 20 november tot en met 13 december op bezoek bij onze familie Tim en Wilma Omalla (CDHope). Wij verheugen ons om hen weer te ontmoeten, maar ook op de bezoeken aan onze vrienden en de kinderen in Chawolo. Wij willen iedereen bedanken die een kerstkaart geschreven heeft. Tim en Wilma zullen deze uitdelen met de Kerst. Met Wilma gaat het na haar herseninfarct

(januari 2022) gelukkig in hele kleine stapjes beter en daar zijn wij dankbaar voor. Wij gaan samen met een oom en tante. Wilt u ons bezoek volgen dan kunt u zich aanmelden voor de groepsapp Oegandagangers. Wij zullen berichtjes/foto's plaatsen.

Groetjes, Nellie en Henk

Kerstwens op het Ontmoetingsplein.

Vanaf 9 december staat er op het plein van de Ontmoetingskerk (Hallehuis 4) een mooie verlichte kerst (wens) boom.

Wij nodigen een ieder die dit wil van harte uit om een (kerst)wens schrijven en deze in de boom op te hangen.

Bij de boom liggen de kaartjes met plastic zakjes. Schrijf op het kaartje uw wens voor deze kerst of voor het nieuwe jaar. Stop het kaartje in het plastic zakje, plak deze dicht en hang hem in de verlichte kerstboom. Wij hopen dat de boom vol komt te hangen met liefdevolle wensen!

Ook is er 24 december om 22.00 uur in de ontmoetingskerk een kerstnachtdienst onder begeleiding van gospelkoor Miracles, wees welkom om deze mooie avond mee te beleven!



Workshop Kerststuk maken voor het goede doel

Altijd al een workshop willen volgen?

Dan is dit nu je kans! Geef je op bij Barrie van Koerten, telefoon 0348-402359.

Er zijn zes mogelijkheden op de volgende data:

dinsdag 12, donderdag 14 of vrijdag 15 december.

Tijd: 9 - 11 uur of 11 - 13 uur. (Max. 15 pers. per tijdsdeel.)

Er is koffie/thee met iets lekkers.

De kosten van het kerststuk zijn zelf te bepalen. Ook kun je ook een kerststuk maken voor de verkoop op: **zaterdag 16 december van 9.30 - 12.30 uur op het Ontmoetingsplein, Hallehuis 4.**

Ook is er de mogelijkheid om een kerststuk te bestellen!

De workshop wordt gegeven bij Pieta Nap, van Teijlingenweg 107 A
Graag snoeischaar meenemen.

De goede doelen zijn:

Stichting Child's Destiny of Hope (CDHope) is een christelijke hulpverlenings- en ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor kansarme kinderen in het oosten van Oeganda. Zij bieden o.a. onderwijs, een veilig thuis in het CDHope home,

kinderwerk en de jeugdkerk. Ook helpen zij met medische hulp indien nodig.

THVD (Stichting Tot Heil des Volks) –De stichting strijdt tegen mensenhandel en gedwongen prostitutie. Zij willen iedereen die in de prostitutie werkt, de keuze bieden om daar uit te stappen en een ander leven op te bouwen. Ook zet deze stichting zich in voor kinderen die onder de armoedegrens leven, daklozen en verslaafden in Nederland. (Liesbeth Romijn en haar zus Gea zetten zich een jaar in voor deze stichting).

Kerstkaarten- bezorgactie voor CD-Hope

Voor maar **65 eurocent per kaart** (een kerstpostzegel van Post.nl kost dit jaar 96 eurocent) gaat **'Kamerik bouwt voor Oeganda'** ook dit jaar weer kerstkaarten bezorgen in Kamerik, Woerden, Woerdense Verlaat, Zegveld, Harmelen, Kockengen en Linschoten.

Een èchte kaart met uw kerstwens is toch altijd nog leuker dan een mailtje of een appje!
De volledige opbrengst gaat naar de scholieren in Chawolo.

U kunt uw kerstkaarten in de doos doen bij **Bakker Griffioen, Hallehuis 2**. Stop alle volledig geadresseerde kaarten in de doos in een envelop met uw naam, 06-nummer en het verschuldigde bedrag er op. Wij kunnen u een tikkie sturen.
Contant geld mag ook in de envelop, met daarop vermeld het aantal kaarten x € 0,65. Ook kunt u uw kaarten afgeven bij:
Gijs en Engelen de Heer, Waterstoep 11.

De kerstpost kan vanaf **woensdag 6 december tot en met donderdag 21 december** worden ingeleverd. De kaarten worden binnen enkele dagen na inlevering bezorgd tot uiterlijk 23 december 2023.

Bedrijven, scholen en verenigingen kunnen ook hun kerstpost inleveren.

Gijs en Engelen de Heer
Waterstoep 11 – 06-55807117



De bloemengroet verlegt haar grenzen

Zoals u weet gaat er iedere zondag een bloemengroet naar één of meerdere gemeenteleden. Al heel veel jaren houden we hierbij een leeftijdsgrens van 70 jaar aan. Wordt je 70 jaar of ouder? Dan krijg je van de kerk een boeket bloemen. We merken dat steeds meer jongere ouderen zich nog te jong en vitaal vinden en aangeven dat zij nog geen bloemen willen. Daarom hebben we besloten dat we vanaf 1 januari 2024 de leeftijdsgrens gaan verhogen naar 75 jaar.

Wordt je 75 jaar of ouder? Dan krijg je van de kerk een bloemetje. Daarnaast krijgen ook onze gemeenteleden die een bemoedigende groet kunnen gebruiken een bloemengroet. Hier houden we vanzelfsprekend nooit een leeftijdsgrens aan.

Een hartelijke bloemengroet namens de Diaconie,
Aarnoud Langendoen

Bedankje van de familie van mevrouw Toet

De familie van mevr. Toet heeft als blijk van waardering voor alle aandacht die zij vanuit onze kerk heeft gekregen een gift aan ons

overgemaakt. Wij hebben hen daarvoor hartelijk bedankt.

Expositie

In de grote zaal van de kerk hebben de bloemenschilderijen van Suzanne Kleingeld plaatsgemaakt voor de schilderijen van Hennie van Elten.

Hennie heeft nooit les gehad, maar jaren geleden kocht zij eens wat tubes olieverf en is aan de slag gegaan.

In de krant zag zij een foto van een zelfportret

van Rembrandt van Rijn en heeft dit nageschilderd, dit was haar eerste schilderijtje!

Leuk dat we dit nu samen met een deel van haar andere werk kunnen bekijken.

Veel kijkplezier!

Ella Droogers

Kerstsamenzang Kamerik maandag 18 december 19.30 uur



KERSTSAMENZANG

*Met medewerking van de Kamerikse koren
en Muziekvereniging "Nieuw Leven"*



*Maandag 18 december 2023
in de R.K. Kerk aan de Kanis
Aanvang 19.30 uur*

De collecte is voor:

St. tot Heil des Volks

(project Liesbeth Romijn)



Van harte welkom!

Martin Luther King viering naar Woerden

Korte inhoud:

- Viering rondom het leven en gedachtegoed van Martin Luther King
- Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Raad van Kerken in Woerden
- Zaterdag 25 november 2023
- Aanvang: 20:00 uur
- Locatie: Kruiskerk aan het Mesdagplein 4 te Woerden
- Ds. Arjen van der Spek in samenwerking met de MLK-band en The King Singers
- Entree gratis, er is een collecte bij de uitgang

De Martin Luther King viering komt naar Woerden! Deze speciale viering rondom het leven en de boodschap van de beroemdste Amerikaanse baptistendominee toert door Nederland en doet op zaterdag 25 november Woerden aan. "We zijn blij dat 'The March of Martin' naar de Kruiskerk in Woerden komt" vertellen Hans Slooijer en Jan Uittenbroek namens de Raad van Kerken. "Het thema van racisme en rassenscheiding is nog steeds actueel, we hopen met deze viering veel mensen te bereiken om de boodschap van Martin Luther King te laten horen". Een vijfkoppige band en een gospelkoor van 8 heren en 9 dames zorgen voor de muzikale omlijsting van eigen liederen maar ook de samenzang. "Ds. Arjen van der Spek vertelt episodes uit het leven van Martin en we bekijken samen delen van enkele speeches van Martin op de beamer en we staan stil bij hoogtepunten en dieptepunten uit zijn leven" vult Arjen van der Berg aan. Arjen is zanger in het koor en staat versteld van de impact van deze speciale diensten. "We hebben deze dienst nu negentien keer

mogen uitvoeren in verschillende kerken door Nederland en overal zit het vol. We spreken mensen die soms een lange autoriteit erop hebben zitten om hierbij aanwezig te kunnen zijn. Heel bijzonder. Zelfs dagblad Trouw wijdde er aan paginabreed artikel aan op Martin Luther King day. Ook diverse nationale radiozenders hebben ons geïnterviewd." Ook al is het dit jaar 55 geleden dat Martin Luther King is vermoord, nog steeds is er geen gelijkheid voor iedereen. De boodschap blijft helaas actueel en is daarom de moeite waard om te blijven herhalen. Een eigen lichtinstallatie zorgt voor extra dimensie bij deze memorial aan Martin Luther King. Deze bijzondere viering vindt plaats op zaterdag 25 november om 20:00 uur in de Kruiskerk aan het Mesdagplein te Woerden. De kerk is om 19.30 uur open. We organiseren deze avond ook vanwege het 50 jarig bestaan van de Raad van Kerken in Woerden. De toegang is gratis, er is een collecte bij de uitgang. Iedereen is welkom, net als in de geest van Martin Luther King. Zie ook: www.themarchofmartin.nl

TAIZÉ-AVONDGEBED

zondag 17 december Opstandingskerk

Op zondag 17 december om 18.30 uur vindt er een Taizé Viering plaats in de Opstandingskerk in Woerden. Het avondgebed is een eenvoudige, sfeervolle viering waar we liederen uit Taizé zullen zingen. Met korte lezingen, gebed en stilte. Van harte welkom.



Oud papier ophalen op zaterdag 4 februari

Starttijd: Ophalen in:	08.00 – auto 1 Oud Kamerik en Kanis, daarna Koffie	08.00 – auto 2 Teckop en Kanis daarna, Koffie
Belader 1: Belader 2:	Aarnoud Langendoen Hans van Eck	Marcel van Vliet
Starttijd: Ophalen in:	Vanaf 09.30 – auto 1 Eerst koffie, dan Dorp Oost	Vanaf 09.30 – auto 2 Eerst koffie, dan Dorp West
Belader 3: Belader 4:	Kees Dirk Kroon Ferry Hoogerwerf	Anna Binnendijk Wiebe Snijder
Catering:	Ada Nieuwenhuizen	Om 09.30 is er koffie en thee!

Collecte opbrengsten oktober 2023

1 oktober:	Pastoraat -	€ 76,10
	Jeugd -	€ 83,15
8 oktober:	Pastoraat -	€ 116,25
	Kia -	€ 139,80
15 oktober:	Pastoraat -	€ 160,30
22 oktober:	Diaconie -	€ 97,60
	Jeugd -	€ 89,65
29 oktober:	Kia -	€ 311,90

Totaal juni:		€ 1.074,75

Kerkdienst zondag 26 november 10.00 Eeuwigheidszondag mmv Cantorij

Voorganger	: Dhr. Dr. Geurt Roffel
Ouderling	: Bert de Groot
Diaken	: Roelof de Wit
Begeleiding	: Wim Kusee
Lector	: Marieke de Groot
Mediateam	: Dineke en Kars
Kosters	: Marjolein en Aarnoud
Kindernevendienst	: Daniëlle
Collecte	: Diaconie: Hospice De Mantelmeeuw
Koffie schenken	: Engelen en Gijs

Kerkdienst zondag 3 december 10.00

1^e Adventszondag

Voorganger	: Dhr. mw. Margriet van de Kooi
Ouderling	: Alfons van Leeuwen
Diaken	: Jannita
Begeleiding	: Aartjan van Pelt
Lector	: Adriaan Eveleens
Mediateam	: Coby en Bob

Kosters : Matsy en Hans
Kindernevendienst : Nellie
Collecte : 1^e Pastoraat 2^e KiA
Koffie schenken : Joke en Dennis

Kerkdienst zondag 10 december 10.00

2^e Adventszondag

Voorganger : Dhr. ds. Jeroen de Jong
Ouderling : Judi de Groot
Diaken : Anton Nap
Begeleiding : Addo Dam
Lector : Bert de Groot
Mediateam : Arie en Adriaan
Kosters : Siena en Paul
Kindernevendienst : Maaïke
Collecte : Diaconie
Koffie schenken : Ferry en Jan Nap

Kerkdienst zondag 17 december 10.00

3^e Adventszondag

Voorganger : Dhr. Ds. Ruurd van der Weg
Ouderling : Arie van Eijk
Diaken : Marieke Italiano
Begeleiding : Addo Dam
Lector : Bea Honig
Mediateam : Marieke en Bert
Kosters : Joke en Gert
Kindernevendienst : Sandra
Collecte : Jeugd
Koffie schenken : Piet-Jan en Jan Stol

Kerkdienst zondag 24 december

4^e Adventszondag

Voorganger : Dhr. ds. Anton Admiraal
Ouderling : Henk van der Vliet
Diaken : Aarnoud Langendoen
Begeleiding : Wim Kusee
Lector : Ella Droogers
Mediateam : Coby en Bob
Kosters : Marjolein en Aarnoud
Kindernevendienst : ?
Collecte : KiA
Koffie schenken : Coby en Thom

Kerstdienst zondag 24 december 21.45

mmv koor Miracles

Voorganger : Dhr. ds. Erick Versloot
Ouderling : Bert de Groot
Diaken : Roelof de Wit
Begeleiding : Erick Versloot
Lector : Cie Kerk in Actie
Mediateam : Arie en Adriaan

Kosters : Matsy en Hans
Collecte : KiA

Kerkdienst maandag 25 december 10.00 1^e Kerstdag mmv het Combo

Voorganger : Dhr. Dr. Geurt Roffel
Ouderling : Alfons van Leeuwen
Diaken : Jannita Witten
Begeleiding : Gert van Zoelen
Lector : Sandra van Vliet
Mediateam : Dineke en Kars
Kosters : Marjolein en Aarnoud
Kindernevendienst : ?
Crèche : ?
Collecte : 1^e Pastoraat 2^e Jeugd

Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code

Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd: [ontmoetingskerk kamerik - YouTube](#)
Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt.
Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt:

[Actuele Liturgie - OneDrive \(sharepoint.com\)](#)

Deelnemen aan de collecte kunt u doen met de Kerk-App of de QR-code.

De QR-code geldt voor een jaar en kunt u dus voor elke collecte in 2023 gebruiken.

U kunt uw bijdrage overmaken door bijgaande QR-code of link te gebruiken, of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar:

Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via deze link vanaf zondag t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot de collectes van die zondag berekend worden.

[PayPaymentRequest \(rabobank.nl\)](#)



De **Kerkbrief** is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken. Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op **vrijdag 15 december** bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website. De volgende reguliere **Kerkbrief** verschijnt op **donderdag 21 december**. De **Kerkbrief** wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom eerst uit de **Kerkbrief** verwijderd. *Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten!* Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto's, privégegevens enz. uit de **Kerkbrief** te gebruiken of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad!

Predikant
Scriba
Coördinatoren kosters

Kerk
Website
Redactie Kerkbrief

Vanwege AVG afgeschermd



Israel bestaat 75 jaar!

De mooiste cadeaus voor heel je familie, vrienden of zakenrelaties.

Kom vrijblijvend kijken bij:

Anneke Los - Meijers

Mijzijde 4,

3471 GM Kamerik

Tel : 06 - 14 52 65 32

E-mail: a.los-meijers@live.nl

**Dinsdag 21, donderdag 23 en
vrijdag 24 november**

10.00 - 17.00 uur

Bent u/je niet in de gelegenheid om een afspraak te maken en te komen, dan mag je mij ook later bellen voor een afspraak. Mijn winkeltje aan huis waar u/je welkom bent voor een cadeautje of een fles wijn.

Bestellingen kun je ook per telefoon,
app of mail door geven.

Nog even sparen voor handdoeken
of het prachtige pakket.

**Israel**
Producten
Centrum

Christmas Carols zingen in Woerden

*Doe mee met scratch van het COW
en ervaar zelf hoe fijn het is om te zingen!
Ter afsluiting een concert met publiek*

Een greep uit het programma

Ding dong merrily on high
While shepherds watched their flocks by night
Once in royal David's city
O come all ye faithful
In the bleak midwinter
Torches

Dirigent: Arthur Koopman
Begeleiding: Elena Roce

Zaterdag 16 december 2023 in de Petruskerk

Aanvang scratch 13.00 uur (deelname bedraagt 15 euro)

Aanvang concert 17.00 uur (collecte bij de uitgang)

Kijk voor de volledige informatie en hoe aan te melden op
www.cowoerden.nl



Deelnemers mogen zonder extra kosten twee koorrepetities bijwonen op 6 en 13 december 2023. Deze vinden plaats in de Maranathakerk, Molenvlietbaan 10 te Woerden, van 20.00 tot 22.00 uur

We as a people!

Martin Luther Kingviering



een memorial

het verhaal, de woorden en droom van Martin Luther King in muziek, beeld en speech naar gelijkheid voor iedereen

Zaterdag 25 november 2023 – 20:00



Kruiskerk - Woerden

Mesdagplein 4 – Woerden



- Kerk open 19:30 - Welkom! - Entree gratis -

the.march.of.martin.nl

