



Jaargang 55 - Nr. 26 – zo 11 december t/m za 24 december 2022

## *Van het kerkelijk erf*

Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk Kamerik

We zijn op weg. Op weg naar kerst, het feest van verwachting, hoop en het licht. Buiten, in Kamerik en elders, zal dit jaar de kerstversiering wellicht wat minder uitbundig zijn dan in andere jaren, vanwege de hoge energiekosten. Maar in onze kerkgemeenschap kunnen we natuurlijk wel proberen een lichtje te schijnen voor elkaar en voor de wereld buiten de Ontmoetingskerk. Dat is onze taak, en daar zijn we volop mee bezig, soms met vallen en opstaan. We kunnen in elk geval weer zonder beperkingen onze kerstnachtdienst vieren, waarbij iedereen welkom is. En ook onze Diaconie is actief met licht te brengen voor mensen voor wie het er donker uitziet. Ik breng nog even de actie 'Van Compensatie naar Donatie' in herinnering, zie ook vorige kerkbrief.

Het jaarthema van dit kerkelijk jaar is 'Aan tafel, van de maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding'. Dit willen we ook laten doorklinken in enkele

activiteiten. Onlangs hebben we kunnen genieten van een Moldavische maaltijd, gerelateerd aan ons Kia project in Moldavië. En ook in het nieuwe jaar willen we met elkaar tafelen; noteert u alvast de data in uw (nieuwe) agenda. Op 23 januari organiseert de Ontmoetingscommissie een stampottenbuffet voor jong en oud. En op 18 februari hopen we een aantal gemeenteleden bereid te vinden om hun huis open te stellen voor andere gemeenteleden om gezamenlijk de maaltijd te gebruiken, met een goed gesprek. Helpt ook weer om de stookkosten te beperken, omdat dan niet overal de kachel hoeft te branden. Deze variant op Happen en Trappen kunnen we misschien Koken en Stoken noemen...

Namens de kerkenraad een hartelijke groet

Jos Heuvelman

## *Bijdrage van Geurt Roffel*

Rachab

De adventskalender van Kerk in Actie heeft voor elke dag een korte overweging. Op die van de zondagen staan 'voormoeders' van Jezus centraal, vrouwen die in de stamboom van Jezus genoemd worden (Matteüs 1). De teksten vormen kleine ontmoetingen met hen, in pakweg 100 woorden wordt telkens een van de vrouwen uitgelicht. Zo ontmoetten we op eerste en tweede advent Batseba en Ruth, en hebben we op dit moment nog ontmoetingen met Rachab en Tamar voor de boeg. Op eerste kerstdag sluit de kalender af met Maria, Jezus' moeder.

Krachtige verhalen zijn van al deze vijf vrouwen te vertellen. Ieder kwam in de zorgen en ontwikkelingen van haar tijd voor lastige vragen te staan, die ze naar vermogen het hoofd bood. Allen leefden bovendien in een tijd waarin het voor vrouwen nauwelijks mogelijk was om zelfstandig te leven. Ieder op hun eigen manier vonden ze daarmee een omgang. En ervoeren ze dat God hen hielp op die, soms grillige, weg.

Aanstaande zondag heb ik ervoor gekozen ook in de dienst over één van deze vrouwen te lezen. Ik sluit aan bij de adventskalender en lees over Rachab. We komen bij haar thuis. Ze woont en werkt op de wallen, in de stadsmuur van Jericho. Ze is er prostituée, ze doet er het werk dat ook vandaag nog mensen in bijvoorbeeld Amsterdam op de wallen doen.

Wie wil uitvinden hoe Rachab in de lijn van voorouders van Jezus terecht is gekomen, zal haar moeten leren kennen. En Rachab leren kennen, betekent: ontdekken hoe zij zich staande houdt in dat werk in de stadswal van Jericho. Hoe blijft zij daarin zichzelf en hoe onderscheidt ze tussen goede bezoekers en mensen die minder geïnteresseerd zijn in haar wel en wee?

We lezen zondag Jozua 2 en zingen onder meer 'Waar God de Heer zijn schreden zet' en 'Zoals aan dorre bomen weer knoppen zullen staan'. Graag tot zondag!  
*Geurt Roffel*



Jaargang 55 - Nr.24 – zo 11 december t/m za 24 december 2022

## Zinzoekers: online op 21 december 14.30

Zinzoekers, de activiteit voor jongeren van 17-30 jaar, komt in december online bij elkaar. Rixt Vos (19, van De Open Poort uit Harmelen) en ds. Geurt Roffel organiseren de bijeenkomsten. Omdat het beter uitkwam met de agenda's verschoven we deze keer van de zondag naar een doordeweekse dag en kozen we voor een digitale bijeenkomst. Eens kijken wat dat doet met de gesprekken. Het onderwerp waarover we

praten, is kerst. De bijeenkomst duurt ongeveer een uur en de kern van ons gesprek bestaat uit drie vragen: Hoe sta jij hierin? Wat doe je? Speelt het geloof een rol voor je, zo ja welke?

Als je wil aansluiten, stuur dan een appje aan Geurt. Dan krijg je de uitnodiging voor de online bijeenkomst.

Rixt en Geurt

## Diaconie



Tijdens de startdag van onze gemeente werd vanuit de diaconie de voorbededoo's gepresenteerd. We willen deze graag nogmaals onder uw aandacht brengen.

In de voorbededoo's kunt u een briefje doen waarop u aangeeft waar er tijdens de dienst voorbede voor wordt gedaan. Dit kan voor u zelf zijn, uw gezin, een familielid, onze wijkgemeente of dorp, maar ook zaken landelijk of wereldwijd.

De voorbede kan aangevraagd worden met naam en toenaam, maar als u dat liever wilt, ook anoniem. Mocht u een naam noemen van iemand, informeer dan wel even of de persoon of de familie van deze persoon hier toestemming voor geeft.

Iedere zondag kunt u uw voorbede in de doos doen tot 5 minuten vóór aanvang van de dienst. De voorganger heeft dan nog even de tijd om het briefje te bekijken, en op te nemen in de gebeden aan het einde van de dienst. Op deze manier kunt u inbreng hebben in de gebeden, en u in uw gebeden gedragen weten door de gemeente.

*“De kracht van een mens is het gebed.” – Dietrich Bonhoeffer*

Een hartelijke groet namens de diaconie.

## Kerk In Actie

Producten voor het Moldavie project



Een heerlijke Chardonnay en fruitige Merlot

De Moldavische wijnen zijn nog steeds te koop via de KerkInActie (intekenlijst ligt in de hal) waarbij de prijs inclusief een bijdrage voor het Bethania project is. Ook is er honing en een mooi cadeaupakketje voor het goede doel.



Jaargang 55 - Nr.26 – zo 11 december t/m za 24 december 2022

Opbrengst landelijke collecte vluchtelingenkinderen  
KerkinActie



Stond zij bij u aan de deur?

Tussen 21 en 26 november 2022 hebben maar liefst 28 collectanten in Kamerik huis-aan-huis gecollecteerd voor vluchtelingen kinderen in Griekenland. Coördinatie werd verzorgd Alie Nap en Klaas de Wit. En niet alleen in Kamerik werd gecollecteerd maar door het hele land heeft KerkinActie Nederland gezorgd dat vrijwilligers op pad konden voor de vluchtelingen.

In het magazine voor de collectanten (voor geïnteresseerden is er nog een exemplaar beschikbaar) staat een overzicht van de activiteiten van kerkinActie  
*238 minderjarige vluchtelingen kregen medische zorg in Athene*  
*40 vluchtelingen kregen cursus om hun kansen op werk te vergroten*  
*3100 hygiëne pakketten werden uitgereikt in opvangkampen*  
*10.000 voedselpakketten werden uitgedeeld*

*12.500 maaltijden voor vluchtelingen en daklozen in Athene verstrekt*  
*KerkinActie lobbyde bij de Nederlandse overheid voor een betere plek voor vluchtelingen*  
*Op Lesbos kregen nieuwe vluchtelingen een pakket met eerste levensbehoeften, kleding, schoenen, medicijnen*  
*Vluchtelingenkinderen op Lesbos en in Athene kregen onderwijs*

Ook staan er ervaringen van vluchtelingenkinderen; één er van volgt hier:

*Ik ben Ibrahim en kom uit Syrië. Mijn hele familie is gevlucht voor de gevaarlijke oorlog. Alleen mijn moeder en jongste broertje zijn nog in Syrië. Mijn familie heeft veel verdriet, daarom maak ik ze graag aan het lachen en dat kan ik goed. Verder houd ik van leren, voetballen en fietsen. De eerste tijd woonden we in een vluchtelingenkamp. Het was er vies en er was weinig eten en drinken. Bovendien was het gevaarlijk omdat groepen met elkaar vochten met messen en stenen. Gelukkig mochten wij na een tijdje naar een appartementje in de stad. Ik ga nu naar een speciale school voor vluchtelingenkinderen en krijg les in Engels Grieks en wiskunde. Ik hoop dat we naar Duitsland kunnen gaan, naar één van mijn broers die daar al woont. Het hele verhaal staat op [kerkinactie.nl/ibrahim](http://kerkinactie.nl/ibrahim)*

De huis-aan-huis collecte heeft dit jaar via de collectebus bijna € 1800,- opgebracht, daarin is niet meegeteld wat er per QR-code aan de deur werd overgemaakt.

## Een witte kerst van Godfried Bomans, deel 1



Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde vieren. Hij haalde een laddertje uit de schuur en spande langs het plafond de rode papieren slingers die daarvoor garant zijn. Aan de lamp hing hij een van die rode bellen, die opgevouwen weinig lijken, maar

naderhand nog aardig meevallen. Toen dekte hij de tafel. Hij had hiervoor urenlang over drie winkels verdeeld in de rij gestaan, maar het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij ten slotte een kaarsje aan, waarvan je er tien in een doos koopt, en klapte in zijn handen. Dit was het teken om binnen te komen. Zijn vrouw en kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar met een verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen bedremmeld binnen. "Nee maar," zeiden ze, "dat had je niet moeten doen." Maar omdat hij het toch gedaan had gingen ze blij zitten en keken elkaar warm aan. "En nu gaan we niet alleen smullen," zei de man, "we moeten ook beseffen wat er nu eigenlijk



Jaargang 55 - Nr.26 – zo 11 december t/m za 24 december 2022

gebeurd is.”

En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen aflieden, maar nergens was er plaats. Maar het kind werd ten slotte toch geboren, zij het in een stal. En toen begonnen ze te eten, want nu mocht het, al was er dan veel ellende in de wereld.

“Kijk,” zei de man “dat is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk.” En daarin had hij gelijk. En zij verwonderden zich over de hardvochtigheid van al die

herbergiers, maar het was ook tweeduizend jaar geleden moet je denken, zo iets kwam nu niet meer voor. En op dat ogenblik werd er gebeld. De man legde de banketstaaf die hij juist aan de mond bracht, verstoord weer op zijn bord.

“Dat is nu vervelend,” zei hij, “er is ook altijd wat.”

**Over 14 dagen volgt deel 2 van Een Witte Kerst’**

## *Joodse maaltijd, inschrijving gesloten*

In twee voorgaande kerkbrieven bent u uitgenodigd om een joodse maaltijd mee te vieren en een synagoge in Amersfoort te bezoeken. Voor de datum van zondag 15 januari was veel belangstelling, terwijl voor de vrijdagavond 27 januari nauwelijks belangstelling was.

De inschrijvingen voor 15 januari was dermate goed dat de maximale groepsgrootte al is bereikt en dat we u moeten informeren dat inschrijven niet meer mogelijk is.

Jong en wat ouder gaat mee en Geurt en ondergetekende zijn dan ook erg blij met het gemêleerde gezelschap dat bij de rabbi en zijn vrouw op bezoek gaat. We hopen u te informeren hoe de ervaring is geweest tijdens het bezoek en hoe bijzonder het was om vanuit joodse hoek te horen hoe hun geloofsbeleving is.

Ook namens Geurt,  
Bert van Vreeswijk

## *Kerstsamenzang RK Kerk aan de Kanis maandag 19 december*

De kerstsamenzang Kamerik maandag 19 december in de R.K. Kerk aan de Kanis.

Maandagavond 19 december is de jaarlijkse kerstsamenzang in Kamerik.

De drie Kamerikse koren en Muziekvereniging “Nieuw leven” verlenen hun medewerking.

De kerstsamenzang vindt plaats in de R.K. Kerk aan de Kanis en begint om 19.30 uur. De toegang is gratis.

Er zal een collecte worden gehouden t.b.v. de energiekosten in de R.K. Kerk.

Van harte welkom!

## *Kerstdienst zaterdag 24 december om 21.45*

Na twee jaar van coronabeperkingen kunnen we gelukkig weer met elkaar kerstdienst in de kerk vieren.

Op zaterdag 24 december om 21.45 begint onze kerstdienst met het zingen van bekende kerstliederen buiten op het plein (bij droog weer) en anders binnen. Gospelkoor Together uit Houten verwarmt ons deze kerstdienst met hun prachtige muziek en Geurt zal deze dienst voorgaan.

Na afloop is er de gelegenheid om na te praten en

elkaar een gezegende kerst toe te wensen onder het genot van glühwein, warme chocolademelk en kerstbrood. Wij hopen dat iedereen er net als wij heel veel zin in heeft om zo samen de kerstdagen te beginnen. Van harte welkom, het beloofd een mooie dienst te worden!



Jaargang 55 - Nr.26 – zo 11 december t/m za 24 december 2022

## *Kerkdienst Zondag 11 december 10.00*

*Derde Advent*

Voorganger : Geurt  
Begeleiding : Aartjan  
Koster : Matsy en Hans  
1<sup>e</sup> Collecte : Diaconie  
Crèche : Maaïke  
Kindernevendienst : Sandra v Vliet en Anouk

## *Kerkdienst Zondag 18 december 10.00*

*Vierde Advent*

Voorganger : Mevr. Ds. E. (Elise) Jansen  
Begeleiding : Wim Kusee  
Koster : Siena en Paul  
1<sup>e</sup> Collecte : Jeugd  
Crèche : Lise  
Kindernevendienst : Maaïke

## *Kerstnachtdienst Zaterdag 24 december 21.45*

*mmv gospelkoor Together*

Voorganger : Geurt  
Begeleiding : Henk Hilgeman  
Koster : Joke en Gert  
1<sup>e</sup> Collecte : Kerk in Actie

## *Kerkdienst Zondag 25 december 10.00*

*Kerstmorgen*

Voorganger : Dhr. Ds. E. (Erick) Versloot  
Begeleiding : Wim Kusee  
Koster : Joke en Gert  
1<sup>e</sup> Collecte : Pastoraat  
2<sup>e</sup> Collecte : Jeugd  
Crèche : Maaïke  
Kindernevendienst : Sandra v Vliet



## KERSTSAMENZANG

*Met medewerking van de Kamerikse koren  
en Muziekvereniging "Nieuw Leven"*



*Maandag 19 december 2022  
in de R.K. Kerk aan de Kanis  
Aanvang 19.30 uur*

*De collecte is voor:*

*de R.K. Kerk (i.v.m. energiekosten)*



# *Van harte welkom!*



## PERSBERICHT

### Dit jaar weer LIVE: TOP2000kerkdiensten in de Kruiskerk

**WOERDEN** - Op woensdag 28 en donderdag 29 december opent de Kruiskerk haar deuren voor Top2000kerkdiensten. De Top2000kerkdiensten staan al jaren garant voor een zinvolle avond met geweldige live-muziek en inspiratie voor interessante gesprekken. En na 2 jaar Corona mogen we weer live! Het beloven historische avonden te worden met “ouderwets” veel ruimte voor ontmoeting, inspiratie en natuurlijk goede popmuziek.

Thema van de avonden zal zijn: **Changes!** En we staan op de drempel naar 2023 nog één keer stil bij Woerden650. De band ‘De Buren’ is weer van de partij en dominee Joost Schelling spreekt de verbindende teksten. De diensten zijn van 20.00-21.30 uur en daaromheen is er ervoor en erna van alles in en rond de Kruiskerk te doen. Het is nodig voor deze avonden kaarten te reserveren. De toegang is zoals altijd gratis. Na afloop kan een vrijwillige bijdrage worden gegeven ter bestrijding van de onkosten.

### Inhoud van de TOP2000diensten

Voor aanvang van de Top2000kerkdiensten kun je buiten bij de Koffietuktuk genieten van een lekker kopje koffie. De diensten van 28 en 29 december vertellen een doorlopend verhaal, waarin we met grote stappen door de geschiedenis van de Bijbel, popmuziek en Woerden gaan. Na de dienst is er de tijd om elkaar te ontmoeten, er wordt gezorgd voor een hapje en drankje, een frietkar en een photobooth om een onvergetelijke herinnering aan deze avond vast te leggen. Tot 22 uur kun je je inschrijven voor een gezellige Pubquiz rond Popmuziek. Om 23.00 uur sluiten we de deuren van de Kruiskerk. Voor sommige activiteiten na afloop vragen we om een kleine bijdrage, dus neem kleingeld of uw pinpas mee.

### Kaarten vooraf reserveren!

Omdat we drukte verwachten, is het nodig om vooraf kaarten te reserveren. Belangrijk: de beide diensten volgen elkaar op en vertellen een doorlopend verhaal. Om iedereen de kans te geven om een dienst bij te wonen, is het niet mogelijk om voor beide diensten de gratis kaarten te reserveren en dus het verzoek de andere dienst dan online te volgen. Zo hoeft u toch niets te missen.

De kaartverkoop voor de diensten gaat op donderdag 1 december van start.

Let op: zitplaatsen zijn bedoeld voor die bezoekers, die moeilijk lang kunnen staan..

Meer informatie, ook over de kaartverkoop is te vinden op [www.top2000kerkdienst.nl/woerden](http://www.top2000kerkdienst.nl/woerden)

### Alles samengevat op een rij:

Datum: woensdag 28 en donderdag 29 december (zaal open 19.30, aanvang 20.00 uur)

Locatie: Kruiskerk, Mesdagplein 4 te Woerden.

Kosten: Toegang gratis, geen collecte, na afloop hapje en drankje (deels tegen betaling)

Medewerking van: Coverband “De Buren” en ds. Joost Schelling uit Woerden

### Noot voor de redactie

Meer informatie of verzoeken voor een interview:

Ds. Joost Schelling, [dsjoostschelling@gmail.com](mailto:dsjoostschelling@gmail.com) of 06-31941961, [www.top2000kerkdienst.nl/woerden](http://www.top2000kerkdienst.nl/woerden)





Jaargang 55 - Nr.26 – zo 11 december t/m za 24 december 2022

De **Kerkbrief** is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 2 weken. Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op **vrijdag 16 december 2022** bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: [kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl](mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl). Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website.

De volgende reguliere **Kerkbrief** verschijnt op **donderdag 22 december 2022**.

De **Kerkbrief** wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom eerst uit de **Kerkbrief** verwijderd. *Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten!*

Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto's, privégegevens enz. uit de **Kerkbrief** te gebruiken of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad!

<b>Predikant</b>	: Dhr. Dr. Geurt Roffel	<a href="mailto:dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl">dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl</a>
<b>Scriba</b>	: Sandra Okkerman 06-52692656	
<b>Coördinator kosters</b>	: Ton Rijnbeek 402273 of 06-28578444	<a href="mailto:koster@ontmoetingskerkkamerik.nl">koster@ontmoetingskerkkamerik.nl</a>
<b>Kerk</b>	: Hallehuis 4 06-30761446	
<b>Website</b>	: <a href="http://www.ontmoetingskerkkamerik.nl">www.ontmoetingskerkkamerik.nl</a>	
<b>Redactie Kerkbrief</b>	: <a href="mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl">kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl</a>	