



Jaargang 56 - Nr. 9 – zo 6 aug. t/m za 2 sept. 2023

Van het kerkelijk erf

Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk Kamerik

2 weken geleden hebben 3 Kamerikse jongeren de Nijmeegse vierdaagse gelopen. Binnen onze Ontmoetingskerk bekende namen als Tobias Nap en Alexander Heuvelman gingen samen met hun vriend Koen Voorn de uitdaging aan. Wat het verhaal bijzonder maakte was dat ze met hun prestatie geld wilden inzamelen voor research mbt de ziekte MS. Wat het nog meer bijzonder maakte is dat Alexander deze ziekte zelf heeft. Met dit verhaal trokken ze veel aandacht van regionale schrijvende pers, maar ook van landelijke radio en TV. De belangstelling en betrokkenheid vanuit onze eigen Ontmoetingskerk was ook zeer groot.

Met het uiteindelijk volbrengen van de 200 kilometer wandelen, hebben de jongens een verhaal

geschreven. Een verhaal van doorzettingsvermogen, van vriendentrouw en van omzien naar elkaar.



Een mooi verhaal. Daar kunnen we mee verder. Jongens, bedankt!

Namens de kerkenraad een hartelijke groet vanuit een regenachtig Kamerik

Jos Heuvelman

Jaargesprek Predikant en Kerkenraad

Het is gangbaar binnen de PKN dat er jaarlijks een gesprek plaatsvindt tussen Predikant en (vertegenwoordigers van) de Kerkenraad. Op 26 juli spraken Mariëtte van der Zouw en ondergetekende met Geurt. Van beide kanten wordt een dergelijk gesprek goed voorbereid. Geurt stelt een analyse op tav waar hij zijn uren aan besteedt, en schrijft een reflectie op hoe hij vindt dat het gaat. Van de kant van de KR wordt bij een aantal kerkenraads- en gemeenteleden feedback opgevraagd over wat gaat er goed, en waar zijn er eventuele aandachtspunten. Ook komt specifiek de nascholing van de Predikant aan de orde en worden daar eventueel afspraken over gemaakt.

Het is belangrijk dat een dergelijk gesprek veilig en in vertrouwen kan worden gevoerd. Anders dan voor de 3 direct betrokkenen, wordt er dan ook geen breder verspreid verslag opgesteld.

Een belangrijke conclusie die wel kan worden gedeeld, is dat we van beide kanten heel tevreden zijn met hoe het momenteel binnen onze Ontmoetingskerk loopt en in het bijzonder de rol van Geurt daarbij. Waarbij we onze ogen niet kunnen sluiten voor trends die zich landelijk, en ook in Kamerik afspelen. We zien met vertrouwen de verdere samenwerking tegemoet.

Jos Heuvelman

Pastoralia

Op het moment van het schrijven van deze bijdrage van de pastoraal ouderlingen, zijn Ria en ik bij de conferentie New Wine in Liempde. Een christelijke festival van een week, waar 5000 gelovigen

samenkomen rondom de Here.

Wie haalt het in zijn hoofd om zijn vakantie in te vullen met samenkomsten, seminars enz? Wat doet zo'n week met jullie dat je daar elk jaar heen gaat?

Welnu, het is een grote camping met voor alle leeftijden hun eigen programma's in grote tenten. En zoals velen die week, laden wij ons elk jaar op om met nieuwe frisse ideeën terug te gaan naar onze gemeente. En persoonlijk bovenal opnieuw te ervaren dat geloven samengaat met overgave in Hem om vervolgens in relatie met Hem te leven. Want Hij mag in ons leven overal bij zijn. Dat is ook het thema waar wij in de dienst voor jong en oud in oktober met u over na wil denken.
" Een stap in geloof "
" U mag erbij "



Alfons van Leeuwen

Vanwege AVG afgeschermd

Bijdrage van Geurt Roffel

In de winkels liggen tijdens de vakantie volop vakantieboekjes. Boeken vol knutsels, puzzels, kleurplaten, raadsels en stripverhalen. Ook het Nederlands Bijbelgenootschap heeft er eentje voor kinderen op de site, beslist leuk, ook om als opa en oma te geven (<https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/een-wereld-van-verschil/>). Ik voel altijd de verleiding om doeboekjes te kopen, omdat ze me herinneren aan de tijd dat ik zelf als kind me urenlang in de werkelijkheid ervan kon onderdompelen: lezen, puzzelen, speuren, en verder helemaal niks.

Vakantiedoeboek

Deze vakantie lees ik de Hebreeënbrief, en hoe gek het ook klinkt: die voelt voor mij als zo'n vakantieboekje. Het lezen is zowel puzzelen, als speuren, als denken in beelden en die proberen voor me te zien. Onverwacht leuk vind ik dat.

Tot nu ben ik altijd een beetje om de Hebreeënbrief heengelopen. Ik kwam hem wel eens tegen, maar omdat het geen echte brief is (aanhef en onderschrift ontbreken) en Paulus er vrijwel zeker niet de schrijver van is, liet ik hem wat links liggen. Het voelde als een document waarvan ik de status niet goed kon peilen.

Liever las ik echte brieven van Paulus, daarin is het alsof Paulus je rechtstreeks aanspreekt en je hem in het hart van zijn geloof kunt kijken.

De Hebreeënbrief lees ik als een boek dat geschreven is door meerdere schrijvers. Ik stel me hen voor als geestelijk leiders en denkers van de eerste christelijke gemeenten. Het geloof neemt hand over hand toe, ze staan middenin de werkelijkheid waarvan het Bijbelboek Handelingen vertelt, en de vraag wordt sterker om een soort van christelijk onderwijs. Hoe kun je het geloof in Jezus zo helder mogelijk onder woorden brengen? Hier vat ik samen wat me raakte in het begin van de brief.

De schrijvers zeggen: het bijzondere van Jezus is dat hij met onze zwakten kan meevoelen, omdat hij, als Zoon van God, een mens is als wij (4:15, 5:2). Aan de ene kant is Jezus iemand die zo dichtbij God staat dat er nauwelijks woorden zijn om te beschrijven hoe hecht zij zijn verbonden. Hij is Gods Zoon, en gaat daarom alle mensen te boven (bijvoorbeeld 1:2, 5). Tegelijk maakt dat Jezus dat niet onkwetsbaar, onaantastbaar of afstandelijk. Jezus komt mensen juist in al hun worstelingen nabij, opdat God ons daarin nabij kan komen (4:12). Dat raakt me, omdat daarin het ontzag voor God en de nabijheid van God hand in hand gaan.

Het geloof ontvangen, vergelijken de brieven schrijvers met een land dat overvloedige regen opneemt en

nuttige gewassen oplevert (6:7). Dat vind ik een prachtig beeld, dat op een bijna tastbare manier beschrijft hoe goede daden voortkomen uit de voeding die het geloof geeft.

En de schrijvers schrijven over de werkelijkheid van God, die Jezus al is binnengegaan als voorloper op de weg die we in geloof gaan (6:20). Ze schetsen dat die werkelijkheid 'voorbij het voorhangsel' ligt (6:19). Daarmee roepen ze het beeld op van de tempel in Jeruzalem. In het hier en nu leven we als gelovigen als het ware op het tempelplein. Het heilige der heiligen kunnen we alleen zien liggen achter een doek, het voorhangsel. Daar mag alleen de hogepriester binnengaan. Jezus is in die heilige ruimte van Gods hart binnengegaan en deelt er met God in wat er voor ons in het verschiet ligt. Uit alle macht roepen de schrijvers op: houd je vast aan die hoop, laat in je leven de hoop op wat er voor ons in het verschiet ligt de plek voor je zijn om op adem te komen tegen wat je bedrukt (6:18b).

Misschien ben ik een buitenbeentje om de Hebreeënbrief als een vakantiedoeboek te lezen. Toch is dat voor mij de manier. Het helpt me om de brief dichtbij mijn eigen geloof te brengen. Als een boek vol puzzels, beelden en raadsels, waarin tegelijkertijd oprecht wordt verteld hoe krachtig het geloof in het leven uitwerkt.

Geurt Roffel

Verkort verslag kerkenraadsvergadering 7 juli 2023

Vanwege AVG afgeschermd

Vanwege AVG afgeschermd

Kerkdienst zondag 6 augustus 10.00

Voorganger	: Dhr. ds. Nanne Scholtens
Ouderling	: Alfons van Leeuwen
Diaken	: Roelof de Wit
Begeleiding	: Arie Hardijzer
Lector	: Ria van Leeuwen
Mediateam	: Marieke en Bert
Kosters	: Joke en Gert
Kindernevendienst	: Geen
Collecte	: Kerk in Actie
Koffie schenken	: Cootje en Klaas

Kerkdienst zondag 13 augustus 10.00

Voorganger	: Mevr. Ds. Dorothée Berendsen Peppink
Ouderling	: Jos Heuvelman
Diaken	: Aarnoud Langendoen
Begeleiding	: Aartjan van Pelt
Lector	: Willy van Dijk
Mediateam	: Coby en Bob
Kosters	: Ria en Alfons
Kindernevendienst	: Geen
Collecte	: Pastoraat
Koffie schenken	: Jannita en Susan

Kerkdienst zondag 20 augustus 10.00

Voorganger	: Dhr. ds. Frans van Dijke
Ouderling	: Henk van der Vliet
Diaken	: Willy van Dijk
Begeleiding	: Henk Hilgeman
Lector	: Roelof de Wit
Mediateam	: Arie en Adriaan
Kosters	: Marjolein en Aarnoud
Kindernevendienst	: Daniëlle van Vreeswijk
Collecte	: 1 ^e Pastoraat en 2 ^e Diaconie
Koffie schenken	: Marcel en Patrick

Kerkdienst zondag 27 augustus 10.00

Voorganger	: Dhr. Dr. Geurt Roffel
Ouderling	: Alfons van Leeuwen
Diaken	: Marieke Italiano
Begeleiding	: Arie Hardijzer
Lector	: Carin Stolk
Mediateam	: Marieke en Bert
Kosters	: Ria en Alfons
Kindernevendienst	: Nellie van der Vliet
Collecte	: Pastoraat
Koffie schenken	: Coby en Thom

Kerkdienst zondag 3 september 10.00

Heilig Avondmaal

Voorganger	: Dhr. ds. Jan Willem Stam
Ouderlingen	: Mariëtte van der Zouw en Judi de Groot
Diaken	: Willy van Dijk en Aarnoud Langendoen
Begeleiding	: Addo Dam
Lector	: Yvonne Kruk
Mediateam	: Coby en Bob
Kosters	: Siena en Paul
Kindernevendienst	: Maaïke de Jong
Collecte	: 1 ^e Diaconie Logeerhuis Bredius 2 ^e Kerk in Actie
Koffie schenken	: Engeliën en Gijs

Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code

Komt het even niet uit om naar de kerk te gaan? Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd:

[ontmoetingskerk kamerik - YouTube](#)

Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt.

Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt:

[Actuele Liturgie - OneDrive \(sharepoint.com\)](#)

Ook zult u niet wekelijks meer de QR-code ontvangen. Deze QR-code geldt voor een jaar en kunt u dus voor elke collecte in 2023 gebruiken.

U kunt uw bijdrage overmaken door bijgaande QR-code of link te gebruiken, of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar:

Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via deze link vanaf zondag t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot de collectes van die zondag berekend worden.

[PayPaymentRequest \(rabobank.nl\)](#)



Oud papier ophalen op zaterdag 2 september

Starttijd:	08.00 – auto 1	08.00 – auto 2
Ophalen in:	Kanis en Oud Kamerik	Teckop en Kanis, daarna na dorp/koffie
Belader 1:	Aarnoud Langendoen	(Klaas de Wit?)
Belader 2:	Hans van Eck	Marcel van Vliet
Starttijd:	Vanaf 09.30 – auto 1	Vanaf 09.30 – auto 2
Ophalen in:	Eerst koffie, dan Dorp Oost	Eerst koffie, dan Dorp west
Belader 3:	Kees Dirk Kroon	Anna Binnendijk
Belader 4:	Piet Jan van Dijk	Arie van Eijk
Catering:	Ada Nieuwenhuizen	Om 09.30 is er koffie en thee!

De **Kerkbrief** is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken.

Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op **vrijdag 25 Augustus** bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: kerkbief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website.

De volgende reguliere **Kerkbrief** verschijnt op **donderdag 31 Augustus**.

De **Kerkbrief** wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom eerst uit de **Kerkbrief** verwijderd. *Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten!*

Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto's, privégegevens enz. uit de **Kerkbrief** te gebruiken of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad!

Predikant :
Scriba :
Coördinatoren kosters :

Kerk :
Website :
Redactie Kerkbrief :

Vanwege AVG afgeschermd



Betreft: There is More – conferentie 2023

LEIDERS, VOORGANGERS, PIONIERS, BELANGSTELLENDEN...

Meer dan 1000 kerkleiders en belangstellenden komen samen om méér te ontvangen van de Heilige Geest, De kracht en inspiratie voor het nieuwe seizoen in deze turbulente tijd van verandering. Bij 'There is more' begint een bediening te groeien. Mensen komen in beweging, ontvangen richting, kracht en gaven. Doorbraken komen en vermenigvuldiging begint...

Verbindend en uitdagend, dat is de 'There is more'-conferentie die plaatsvindt van **28 tot en met 30 september in De Schuilplaats te Ede**.

Vanuit eerdere edities van 'There is more' hebben we vele getuigenissen van persoonlijke vernieuwing, ook van predikanten, kerken, organisaties, bedrijven en instellingen. 'There is more' is een unieke plek waar alles samenkomt: leiders en gelovigen uit verschillende stromingen die op zoek zijn naar doorbraken en groei in hun werk. Zonder de kracht en de werkingen van de Heilige Geest is er ook geen groei mogelijk. Is het niet heel belangrijk om te investeren in evangelisatie, discipelschap, kerkplanting en vernieuwing van bestaande kerken? Het begint meestal met persoonlijke vernieuwing en daarom vragen we jou 'There is more' onder de aandacht te brengen in de gemeente of organisatie. Met name de leiders en het middenkader zijn onze doelgroep maar we zien ook vele jonge mensen die zoeken naar de manier waarop zijn Gods koninkrijk mogen dienen.

Wij proberen **verbindend en uitdagend** te zijn. We benaderen de mensen vanuit Woord en Geest en streven een volwassen geloof na dat weet van overwinning op zonde en ziekte maar ook van volharding en verlies. Sneemt. We hebben vooral één missie: Hoe zou het zijn als elke Nederlander de kans krijgt op een authentieke ontmoeting met Jezus in de kracht van de Geest? Hoe kan onze persoonlijke inzet, die van onze kerk of organisatie daar dienstbaar aan zijn?

HET PROGRAMMA EN DE SPREKERS

Dr. Chauncey Crandall is een cardioloog en directeur van een ziekenhuis met een excellente staat van dienst die Jezus volgen heel concreet toepast en vele wonderen van genezing zag in zijn werk. Daarnaast is hij een vurig evangelist en vooral een fenomeen om te horen.

Ook **Tom en JoAnn Doyle** (werkzaam in de vervolgte kerk) zijn bijzondere mensen die ons de principes van moedig en volwassen geloof, ook als dat tegen de stroom ingaat, meegeven. De jonge evangelist Werner Strydom (Zuid Afrika) brengt iedereen in beweging en **dr. Arleen Westerhof**

There is more! is onderdeel van st. Return of Hope en European Mission Centre – www.returnofhope.nl



zal het profetisch karakter duiden van deze tijd, **dr. Gerrit Vreugdenhil(PKN)** en **Hans Maat(ROH)** spreken ook.

Daarnaast zijn er heel veel workshops en seminars waarvoor je kunt kiezen: o.a. Wilma Veen van 'Ik wonder jou', Matt Helland van 'Ruah', Ds. Paul Visser(PKN), Erika Duenk(His Healing Voice), Esther Vorsterman, Erica Duenk(His Healing Voice, Open Doors, Tessa van Olst e.a. **Er is een special voor predikanten/voorgangers en een special voor artsen en medewerkers in de zorg** o.l.v. huisarts John Baak en Dr. Crandall. Kijk op www.thereismore.nl voor het boeiende programma met voor ieder wat wils. Op zaterdagavond 30n september is er een genezingsdienst.

Wij nodigen leiders,teams, kerken-of oudstenraden, organisaties of belangstellenden van harte uit om deze krachtige en bemoedigende dagen mee te maken. Het is ook mogelijk om een dagkaart te reserveren via www.eventsforchrist.nl.

MEER WETEN?

Mail naar info@thereismore.nl of kijk op veelgestelde vragen bij www.thereismore.nl

KERKBLADEN -NIEUWSBRIEVEN-BEAMERTEAMS

Met deze link kunt u gebruik maken van wat nodig is om te informeren: een kort persbericht, logo's een promotievideo van een minuut en een template voor presentatie of een flyer met informatie. U kunt ons ook bereiken voor vragen via info@thereismore.nl.

De link is:

https://drive.google.com/drive/folders/12UnlcEvOP9Nb9X5gHTSxZozVB0h6WEof?usp=drive_link

Wij hopen jou in september te ontmoeten!

Hartelijke groet, mede namens het bestuur van st. Return of Hope en het There is more-team,

Hans Maat, Dick van den Bos, Kathryn Baak, John Baak, Gerlo Sogtoen

Waarom There is more?

Ons doel is hen te bereiken die verlangen naar méér. Dat kan van alles zijn: méér geloof en méér openbaring van God met het oog op anderen, méér bewogenheid, méér liefde en passie voor God, méér doorbraken en voorziening voor bediening of roeping, méér nieuwe gelovigen, méér genezing en bevrijding, méér kerkgroei, méér kerkplanting: Kortom, méér van het koninkrijk van God in Nederland. Door jou en door jouw organisatie of gemeente.

There is more! is onderdeel van st. Return of Hope en European Mission Centre – www.returnofhope.nl