



Jaargang 56 - Nr.10 – zo 3 september t/m za 30 september 2023

Van het kerkelijk erf

Beste leden van de Ontmoetingskerk Kamerik,

De zomer loopt ten einde, en het kerkelijk seizoen gaat langzaam weer beginnen. Zie ook elders in deze kerkbrief. Met een nieuw kerkseizoen zijn er ook vaak wijzigingen in de personele bezetting van onder andere de kerkenraad. Zo ook deze keer. Aftredend volgens rooster zijn ondergetekende als voorzitter van de kerkenraad, Aarnoud Langendoen als voorzitter van de Diaconie, en Mariëtte van der Zouw als jeugdouderling. Arie van Eijk wordt voorgedragen als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en zal lid worden van de kerkenraad als ouderling-kerkrentmeester. Hiermee neemt hij de taak over van Bert de Groot, die op zijn beurt bereid is gevonden om het voorzitterschap van de kerkenraad op zich te nemen. Arie zal voorafgaand aan de bevestiging worden gedoopt en belijdenis doen. De diaconie wordt versterkt met Jannita Witten, en er zal nog nader bekeken worden hoe de rol van voorzitter van de diaconie ingevuld kan worden. Tot die tijd blijft Aarnoud de rol nog vervullen. Voor Mariëtte is nog geen opvolger gevonden, en zullen voorlopig de taken verdeeld worden tussen onze pastorale ouderlingen Alfons en Judi.

We zijn heel blij met de komst van Arie en Jannita, de bereidheid van Bert om een plekje op te schuiven, en de flexibiliteit van Alfons en Judi. Daarmee is een belangrijk deel van de jaarlijkse puzzel opgelost, maar zijn ook nog niet alle stukjes gelegd. Daar wordt verder aan gewerkt, maar dit kan niet zonder hulp van u!

Als pastoraal bezoekers nemen dit jaar afscheid Bob en Tamaïke den Hollander en Anke Arensman.

Voor mij persoonlijk komt nu een einde aan 4 jaar voorzitterschap van de kerkenraad. Een bewogen periode waarin heel veel is gebeurd. Aan het begin

waren we, met het vertrek van Gilda, herderloos en zijn we op zoek gegaan naar een tijdelijke oplossing, ook om een beetje rust te creëren. Met Marina van der Zwaag kwam er een prima interim predikant. Het beroepingswerk werd opgestart en de pastorie werd verkocht. Financieel konden we weer een poosje voort. En toen brak Covid uit, en werden we met vraagstukken geconfronteerd die zich nooit eerder hadden voorgedaan. Wel of geen mondkapjes, wel of niet zingen, wel of niet koffiedrinken, wel of niet openbaar streamen. Banken of stoelen. En uiteindelijk moesten we de kerk zelfs meerdere periodes dicht doen! Ondertussen ging het beroepingswerk gewoon door, eerst alleen, en later op last van de PKN, samen met Harmelen. Daar waren we in eerste instantie niet blij mee, maar is later echt een zegen gebleken. Zo konden we samen een (bijna) fulltime positie bieden, en waren we aantrekkelijk voor kandidaten. De uitkomst is bekend. Na een digitale gemeentevergadering (wat een complexiteit bracht dat met zich mee...) werd een beroep op Geurt uitgebracht, dat hij gelukkig heeft aanvaard. Inmiddels is Geurt, naar volle tevredenheid, al weer 2 jaar onze predikant.

We zijn er met z'n allen in geslaagd om deze moeilijke periode door te komen, en hebben elkaar weten vast te houden. Daar mogen we dankbaar voor zijn!

Met deze terugblik eindigt mijn laatste bijdrage aan deze rubriek. Geralda en ik zullen, als u dit leest, onderweg zijn naar Spanje en Portugal, waar wij het najaar al rondreizend zullen doorbrengen.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet

Jos Heuvelman



Pastoralia

Onderstaande Psalm past in alle tijden, maar zeker nu in een land/wereld/maatschappij waarin kennis macht en prestige druk geeft. Waar alles verklaarbaar moet zijn. Stof tot nadenken.



Alsof ik vasthoud aan het verleden...
(Psalm in een kennismaatschappij)

'Er is geen God,' zeggen ze
en meewarrig kijken ze me aan,
alsof ik me vastklamp
aan een verzinsel, een waanidee.
'Hoe kun je nu geloven
in iets wat je niet ziet?' vragen ze
en ik voel me dwaas
onder hun superieure glimlach.
Dan weet ik niet goed
wat ik zeggen moet.

Dan houd ik mijn mond maar,
want hoe kun je zulke mensen
duidelijk maken dat er méér is
dan wat ogen kunnen zien?

God, ze denken vaak
dat mijn geloof een soort fossiel is,
een overblijfsel uit oude tijden,
alsof ik vasthoud aan het verleden
en mijn ogen sluit voor wat
de wetenschap heeft ontdekt.
Hoe kan ik uitleggen
dat geloof niet verstaend hoeft te zijn,
maar kan leven en samengaan
met het openstaan
voor nieuwe ontwikkelingen?
Waar vind ik woorden
voor wat ik voel en bedoel
als ik zeg dat ik geloof?

Wij denken aan de zieken en zij die met chemo kuren
bezig zijn, mensen die van een operatie aan het
herstellen zijn. De ouderen, mensen in
verzorgingshuizen.
Wij wensen u allen kracht en Gods zegen toe.

Hartelijke groet namens het pastorale team,
Mariëtte en Judy

Bijdrage van Geurt Roffel

Een uitzichtpunt, bij een hunebed in een eeuwenoud bos

In de afgelopen maand waren we ruim twee weken op vakantie in Frankrijk. Halverwege de doorreis kregen we pech met onze Saab, gelukkig net op het moment dat we een camping hadden bereikt waar we vijf nachten zouden slapen. Omdat autorijden even niet meer mogelijk was, verlegden we onze plannen en stapten we op de fiets. De streek kwam ineens heel anders binnen, omdat we onze routes vonden over bospaadjes met dorre bladeren en hoge bomen, en

langs meren met blauw/groen water en velden van gras er rond omheen.

Op een van onze fietstochten bezochten we een punt waarvan ik dacht dat het een uitzichtpunt was. Het lag verscholen in het bos. Toen we er aankwamen, zag ik dat het hunebed was, een 'dolmens' zoals ze dat in Frankrijk noemen. De stenen waren deels bedekt met mos, lange bomen torenden er hoog bovenuit, door het groen flonkerde de zon. Rondom ons het geluid van krekels, verder niets.

Een jonge vrouw liep rond het hunebed, aandachtig, traag, blootsvoets. Ze keek niet op of om naar ons, deed, toen ze bij haar schoenen was gekomen, rustig haar schoenen weer aan en vertrok. Dat gebaar van respect voor de plek maakte dat ook ik stil werd, alsof het er kostbaar was. Alsof de vrouw me zonder woorden iets aanreikte van dat gevoel dat Mozes heeft als hij voor het brandende braambos staat: 'Doe de schoenen van je voeten, dit is heilige grond' (Exodus 3:5). Daardoor bekeek ik de plek met andere ogen, stelde ik me er op een andere manier voor open. Ik hoorde het geruis van de wind, zag de ontzagwekkende, rustig liggende stenen, en probeerde me voor te stellen hoe eeuwen en eeuwen geleden hier ook mensen stonden. Met het eeuwenoude bos rondom ging dat vrij eenvoudig. Het bos voelde oud en toch vertrouwd.

Zo, verstild, liep ik rond de stenen in het bos. Het was maar een kort moment, toen stapten we weer op de fiets om verder te gaan richting het strand. Maar voor even lichtte de streek anders op. Ik dacht aan de kerken, de bossen, de hunebedden en de menhirs (grote rechtopstaande stenen die in cirkels en lijnen naast elkaar staan) en realiseerde me hoe spiritueel de streek is waar we verbleven.

Wat de oorspronkelijke betekenis is geweest van hunebedden en menhirs is deels nog in raadselen gehuld, maar daarom gaat het me ook niet. Het gaat me om de ervaring van het geraakt worden die ik opdeed bij het uitzichtpunt met het hunebed. Voor mij koppelt die ervaring aan Mozes bij het brandende braambos: voor even word je in de werkelijkheid die je omringt geraakt door het besef dat God met je is en, al is dat niet in woorden uit te drukken of aan te wijzen, bijna aanraakbaar dichtbij. Hoe onmetelijk en onbevattelijk de schepping ons ook omringt in tijd en ruimte, we kunnen erin op adem komen en de draagkracht en steun van de Schepper als heel dichtbij ervaren. Dat deed me denken aan Mozes, al deed ikzelf mijn schoenen niet van mijn voeten, en maakte ik foto's en een filmpje om de verstilde sfeer ook thuis te kunnen terugzien.



Geurt Roffel

Doorpraten over de Hebreeënbrief

Het was leuk om, na een kerkdienst, reactie te krijgen op het stukje dat ik in de vorige Kerkbrief schreef. Ik schreef over de Hebreeënbrief, en over hoe ik die brief al puzzelend in de zomervakantie las. Als een soort 'vakantie-doeboek', waarbij ik de mooie beelden de schrijvers voor het geloof gebruiken bij elkaar sprokkelde, en puzzelde ik op de beelden die op meer afstand van me staan.

Iemand had zelf hierop de Hebreeënbrief opgeslagen en sprak me aan, want lang niet alles uit deze brief is

gemakkelijk te volgen. In de hal spraken we daarover door en ontstond het volgende idee. Als meer mensen het leuk vinden eens over de Hebreeënbrief te praten, plannen we daarvoor een moment. Het is niet nodig de brief van te voren te lezen, interesse is voldoende. Op de bijeenkomst zelf kunnen we dan kijken welke benadering van de brief ons het beste past.

Geurt Roffel

Jeugd

Na een aantal Coronajaren lijkt de jeugd de clubzolder weer te vinden. De gemiddelde avond telt zo'n 15 jongeren met hier en daar een avondje waar 18+ tot in de late avonduren poolt en spelletjes speelt. De setting is relaxt en de nieuwe vloer en pooltafel zorgen voor een mooie uitstraling. Op 1 september openen we de deuren, zoals gewoonlijk, om 19:30 voor groep 8 en hoger. Na 21:00 is ook 16+ welkom. Komend jaar hopen we de muziekinstallatie te vervangen door een bijdrage vanuit de

Frits en Bart

Raboclubsupport. Eenieder met een Raborekening kan vanaf 4 september stemmen op Jeugdwerk Kamerik. Wil je naast stemmen nog wat betekenen voor het jeugdwerk? We zoeken nog leiding die met ons mooie avonden wil creëren voor de jeugd. Alleen benieuwd hoe de zolder er op vrijdagavond uitziet? Kom gerust rond 21:00 binnen voor een drankje. Iedereen is welkom!

Groet, Frits en Bart

Ingekomen bericht via commissie KerkinActie

Wij brengen, als cie KerkinActie, het bericht van ds Berensen-Peppink graag onder uw aandacht hier in de kerkbrief.

Op zondag 13 augustus was dominee mw Berendsen-Peppink voorganger bij ons in de



Ontmoetingskerk in Kamerik. Op haar website geloveninbloei.nl leest u meer over haar. Zij is bestuurslid van de stichting PECA. Deze stichting zet zich in voor vervolgte Pakistaanse christenen. Meer over de stichting PECA kunt u lezen op de site stichtingpeca.com.

Het belangrijkste wat we kunnen doen, zo wordt vermeld op de site van de stichting is bidden voor de christenen die vervolgd worden en voor het werk van de Stichting PECA. Op de site is ook een directe link beschikbaar om te doneren via IDEAL of via IBAN NL19 INGB 0006 5196 30

Ruim een week na de dienst kregen we per e-mail een bericht van ds Berensen vanwege de bizarre situatie in Pakistan schreef zij als volgt:

Op zondag 13 augustus mocht ik bij jullie voorgaan en nav 1 Petr 1 spreken over Leven in hoop. En in die verkondiging wijdde ik - langer dan ik had voorbereid - een lange alinea aan een inspirerend voorbeeld van nu. Petrus in Pakistan. Wat we nooit hadden kunnen bedenken was dat er die week een enorme bizarre situatie ontstond toen 25 kerken in Faisalabad en Jaranwala zijn aangevallen, sommige kerken in brand gestoken, 80 huisjes van arme christenen leeggeroofd. De angst is groot.



De voorzitter van onze stichting (een Nederlandse - Pakistaan, in 1995 gevlucht uit Pakistan) is daar ter plaatse direct naar Faisalabad gegaan om mensen te helpen. Een dag later was er ook een grote dreiging van extremisten op de kerk 'The saviours' Church'. Ze hebben het net op tijd gehoord en oude kwetsbare mensen kunnen evacueren, een stalen hek kunnen plaatsen. Maar er is veel gebed nodig. Er is de volgende dag aan veel mensen voedselhulp en medische hulp geboden, maar er zijn veel mensen die hulp nodig hebben.

Collecte 3 september

Op 3 september is er in onze kerk een collecte voor Moldavië. In het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Er is geen zorg voorhanden en vanwege de hoge werkloosheid werken hun kinderen veelal in het buitenland. Met steun van Kerk in Actie biedt organisatie Home Care thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ouderen leven dikwijls in afgelegen dorpen zonder voorzieningen. Ze hebben niemand om op terug te vallen. Thuiszorgorganisatie Home Care biedt ouderen verpleegkundige hulp, zorgt voor medische hulpmiddelen als krukken en rolstoelen en komt op voor hun rechten. Vrijwilligers en professionals krijgen een training in het bieden van zorg op maat. "De zorg voor de naaste in nood staat centraal in ons werk. Jezus' liefde delen met kwetsbare ouderen is, samen met professionaliteit, kwaliteit van onze dienstverlening én teamwork, de basis van ons werk." - Tamara Adasan, directeur Home Care

Deze collecte is van harte bij u aanbevolen!

Startdag 10 september

10 september startdag – aftrap app Donkey mobile – NEEM UW MOBIELE TELEFOON MEE!

Eindelijk is het zover op zondag 10 september a.s. zal onze kerk app worden geïntroduceerd. Er zal een korte presentatie worden gehouden en daarna zijn er gemeenteleden aanwezig die U kunnen helpen met het installeren van de app op uw telefoon. **Dus neem uw mobiele telefoon mee.** Op dit moment is Donkey Mobile druk bezig met in het orde maken van onze app, denk daarbij aan lay-out, groepen etc.

Henk van der Vliet



Aan de slag

Training Leer luisterend bidden

God verlangt naar contact met de mens. Van Genesis tot Openbaring zien we hoe God tot mensen spreekt en zij naar Hem luisteren en Hem volgen. Heb jij ook een verlangen om te luisteren naar Zijn stem?

“Nader tot God, dan zal Hij tot u naderen” Jakobus 4:8

Doe mee met de training Leer luisterend bidden. Tijdens de drie sessies zullen we je toerusten, bemoedigen en krijg je handvatten om zelf te oefenen in bidden en luisteren. Misschien ben je al bekend met gebed, dan zal het een verdieping zijn en ruimte bieden voor nieuwe ontdekkingen. Misschien is luisterend bidden nieuw voor je, dan is er ruimte om een nieuwe kant van gebed te onderzoeken en in de praktijk te brengen.

We bidden dat je hierdoor gezegend zal worden en Gods stem zo ook mag leren herkennen in je dagelijks leven. Word verrast door wat onze Hemelse Vader gaat doen en zeggen tijdens de training Leer luisterend bidden.

Programma:

In 3 avonden ontdekken we hoe je luisterend kunt bidden.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

hoe spreekt God?
stil worden
obstakels om Gods stem te verstaan
hoe toets ik of iets van God is?
hoe kan ik woorden van God doorgeven aan een ander?

Informatie:

De kosten voor deze training bedraagt €34,95 voor 3 avonden training en is inclusief het 'gebeds-dagboek'. De training gaat door bij voldoende aanmeldingen (minimaal 25).

Aanmelden kan via een mail naar trainingen@ewv.nl met uw naam, adres, postcode, woonplaats en mailadres.

Informatie Rooster Leerdoelen Docenten Inschrijven

Status Open inschrijving

Start 26 oktober 2023

Einddatum 23 november 2023

Deelnemers Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Programmavorm deeltijd-avond

Doelgroep Voor mensen die graag willen leren hoe je

Kosten € 34,95

Meer weten?

Contactpersoon Gerjo Pasman

Telefoonnummer 0342-460010

E-mail gerjopasman@ewv.nl

Training wordt verzorgd door Els Okker.

De training vindt plaats in de Ontmoetingskerk op de volgende avonden:

do 26-10-2023 aanvang 19:30 uur Ontmoetingskerk.

do 9-11-2023 aanvang 19:30 uur Ontmoetingskerk.

do 23-11-2023 aanvang 19:30 uur Ontmoetingskerk.

Contactpersoon Ontmoetingskerk, Alfons v Leeuwen

Kerkdienst zondag 3 september 10.00

Avondmaal

Voorganger	: Dhr. Ds. J.W. (Jan Willem) Stam
Ouderling	: Mariëtte van der Zouw en Judi de Groot
Diaken	: Aarnoud / Anton
Begeleiding	: Addo Dam
Lector	: Yvonne Kruk
Mediateam	: Bob en Coby
Kosters	: Siena en Paul
Kindernevendienst	: Maaïke
Crèche	: -
Collecte	: Diaconie (Logeerhuis Bredius)
Collecte	: KIA
Koffie schenken	: Gijs en Engelen

Kerkdienst zondag 10 september 10.00

*Startzondag
Bevestiging ambtsdragers
Mmv Combo*

Voorganger	: Geurt
Ouderling	: Bert de Groot
Diaken	: Roelof
Begeleiding	: Gert van Zoelen
Lector	: Jannette de Kwaasteniet
Mediateam	: Kars en Dineke
Kosters	: Matsy en Hans
Kindernevendienst	: Sandra van Vliet
Crèche	: -
Collecte	: Pastoraat
Collecte	: Jeugd
Koffie schenken	: Dennis en Joke Koster

Kerkdienst zondag 17 september 10.00

Voorganger	: Dhr. Ds. R. (Ruben) van Zwieten
Ouderling	: Judi de Groot
Diaken	: Anton
Begeleiding	: Addo Dam
Lector	: Vike van Eijk
Mediateam	: Arie en Adriaan
Kosters	: Marjolein en Aarnoud
Kindernevendienst	: Lianne
Crèche	: -
Collecte	: Diaconie
Koffie schenken	: Ferry en Jan

Kerkdienst zondag 24 september 10.00

*Vredeszondag
Kerkdienst in de Hyppolituskerk aan de Kanis*

Voorganger	: Geurt
Ouderling	: Henk van der Vliet
Diaken	: Aarnoud en Anton
Begeleiding	: -

Lector	: -
Mediateam	: -
Kosters	: Joke en Gert
Kindernevendienst	: Tamaike
Crèche	: -
Collecte	:
Koffie schenken	: Piet Jan van Dijk en Jan Stol

Kerkdienst zondag 1 oktober 10.00

*Israëlszondag
Dienst voor Jong & Oud mmv de band Testify*

Voorganger	: Mariëtte en Alfons
Ouderling	: -
Diaken	: -
Begeleiding	: -
Lector	: Jan Stol
Mediateam	: Marieke en Bert
Kosters	: Matsy en Hans
Kindernevendienst	: Lise
Crèche	: -
Collecte	: Pastoraat
Collecte	: Jeugd
Koffie schenken	: Thom en Coby

Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code

Komt het even niet uit om naar de kerk te gaan? Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd:

[ontmoetingskerk kamerik - YouTube](#)

Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt.

Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt:

[Actuele Liturgie - OneDrive \(sharepoint.com\)](#)

Ook zult u niet wekelijks meer de QR-code ontvangen. Deze QR-code geldt voor een jaar en kunt u dus voor elke collecte in 2023 gebruiken.

U kunt uw bijdrage overmaken door bijgaande QR-code of link te gebruiken, of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar:

Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via deze link vanaf zondag t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot de collectes van die zondag berekend worden.

[PayPaymentRequest \(rabobank.nl\)](#)



Projectleden gezocht

Zing van augustus tot december mee met gospelkoor New Creation uit Oudewater. De ingestudeerde liederen zullen we ten gehore brengen tijdens onze Kerstsing-in op zondag 10 december.

Onze repetities zijn op maandagavond in het Cultuurhuis (ingang Bibliotheek), Kluwen 1 in Oudewater. We beginnen op 21 augustus van 19.30 uur – 21.30 uur. Loop gerust binnen!

Voor meer informatie of alvast aanmelden: info@new-creation.nl

Een kamer gezocht door Lucas Langendoen

Hallo ik (Lucas Langendoen) zoek een kamer bij iemand in Kamerik/Woerden alwaar ik kan gaan wonen. Ik heb mijn Havo afgerond en ga vanaf September Social Work studeren in Utrecht. Ik ben een sociaal, betrouwbaar en rustig persoon. Ik drink en rook niet. Voor contact met mij: langendoen.lucas@gmail.com – 06 51959552

Israël Producten Centrum

Openhuis Israël Producten Centrum

1 oktober is het Israëlzondag.

We nodigen u uit op:

Vrijdag 29 september,

Dinsdag 3 en

Donderdag 5 oktober 2023.

Van 10 tot 17.00 uur

Israël Producten Centrum is bij mij thuis.

Mijn openhuis is op de eerste verdieping, de trap op dus.

Gods volk Israël gaat ons aan het hart. Daarom willen we Israël vandaag de dag ook zegenen door prachtige producten uit Israël te verkopen en zo de economie te ondersteunen.

Hierbij nodigen we u uit, zonder verplichting, om het assortiment te bekijken en zeker een kopje koffie of thee te gebruiken.

Er is genoeg zitruimte en fijn een gesprekje te maken waar je mooie verhalen kan delen.

Wilt u liever niet de deur uit en toch Israël steunen?

Dan kunt u telefonisch uw bestelling doorgeven, een appje kan ook.

We brengen de bestelling dan bij u thuis.

Bel ook als u vooraf alvast in de folder wilt kijken.

Deze kom ik graag bij u thuis bezorgen.

U kunt ook het assortiment bekijken op www.israelwinkel.nl

Bij Anneke Los-Meijers

Mijzijde 4

3471 GM Kamerik

06-14526532

a.los-meijers@live.nl

Spaar voor de prachtige handdoeken
of goedgevuld cadeaupakket.

Vacature: help Present als projectbegeleider

Vanuit Stichting Present Woerden helpen we mensen door vrijwilligers in te zetten bij zowel sociale als praktische klussen. Present slaat zo een brug tussen mensen die (eenmalig) iets te bieden hebben en inwoners die daarmee geholpen kunnen worden. Inwoners uit de gemeente Woerden die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Denk aan hulpvragen als een overwoekerde tuin opknappen, laminaat leggen, behangen of schilderen. De hulpvragen komen altijd binnen via een betrokken hulpverlener.

Projectbegeleiders helpen om de inzet van de vrijwilligers in goede banen te leiden. Als projectbegeleider bereid je deze praktische projecten voor, door samen met de betrokken hulpverlener op projectbezoek te gaan bij de hulpontvanger. Samen bepaal je wat er precies moet gebeuren. Op de projectdag zelf begeleid je de groep vrijwilligers door het project op te starten en af te sluiten. Jij draagt er aan bij dat de afspraken voor iedereen duidelijk zijn en dat er een goede ontmoeting plaatsvindt tijdens het project.

Gemiddeld ben je zo'n 5 uur betrokken per project. Het aantal projecten dat je begeleidt, bepaal je zelf: 1 per maand, 5 per jaar, alles is mogelijk. Je kunt ervoor kiezen alleen projecten in je eigen woonplaats te willen begeleiden.

Ook bij sociale projecten (bingo, wandelen, bakken, spelletjesmiddag) begeleid je de groep en leg je de verschillende contacten.

Door de toename in het aantal aanvragen zijn we op zoek naar extra projectbegeleiders.

Belangrijk is dat je doorvraagt, goede afspraken kunt maken en kunt omgaan met veel verschillende soorten mensen.

Weten wat er nodig is bij een klus en hoe iets uitgevoerd kan worden is prettig. Een beetje kluservaring dus of sociale kennis.

Je zet je in omdat je het belangrijk en zinvol vindt dat iedereen naar elkaar omziet.

Je bent flexibel in je tijd: De afspraken met hulpverleners (1u) zijn vaak op doordeweekse dagen. Groepen zetten zich in op doordeweekse middagen, avonden en zaterdag.

Je bepaalt zelf hoeveel projecten je wilt begeleiden. Daar komen we vast wel uit.

Wil je meer weten over Present, onze werkwijze of de functie? Op www.presentwoerden.nl vind je alle informatie.

Coordinator Ellen Vossen kan je meer vertellen en maakt graag kennis met je.

06-53913938 (bel of app) ; mail: info@presentwoerden.nl.

Musical op zaterdag 30 september: 'Schuilen in de schaduw'

Een verhaal over tranen, troost en trouw- 'Schuilen in de schaduw' is de titel van een nieuwe musical gebaseerd op het Bijbelboek Ruth. Een groep van acht enthousiaste acteurs (tussen 15 en 51 jaar) brengt het aansprekende verhaal zaterdag 30 september op de planken in zalencentrum De Schulenburg in Kamerik. Het verhaal gaat over Ruth, een jonge vrouw, en over mensen die veel voor haar betekenen. Ruth krijgt in haar leven te maken met zware tegenslagen en ze komt voor moeilijke keuzes te staan. Haar naam betekent 'vriendin' en door het verhaal heen maakt ze die naam ook waar. Ze blijft overeind omdat ze ervoor kiest te schuilen in de schaduw van de Almachtige... 'Schuilen in de schaduw' is een verhaal van tranen, troost en trouw. Dit boeiende verhaal met eigentijdse thema's, wordt uitgevoerd door de Christelijke musicalgroep Diorama uit Barneveld. Iedereen is van harte welkom bij deze hartverwarmende musical.

Zaterdag 30 september 2023 Zalencentrum De Schulenburg, Overstek 2 in Kamerik

Aanvang: 19:30 uur Info en reserveringen: schuilenindeschaduw@hotmail.com

Kaarten: voorverkoop (tot 25 sept.) €8,-, aan de zaal €10,-

Over de musicalgroep: Diorama is een Christelijke musicalgroep uit Barneveld, die al meer dan 25 jaar met veel enthousiasme wil laten zien wie God is door muziek en drama. Als tiener heb ik ook meegespeeld in musicals van Diorama. Inmiddels ben ik getrouwd, woon ik in Woerden en ben ik zelf al moeder van tieners. Onlangs was ik bij de première van de musical 'Schuilen in de schaduw' in Zwartebroek. Het verhaal, de uitvoering en de boodschap van de musical raakten me enorm. Graag wil ik jullie laten meedelen in dit verhaal. Vandaar het initiatief om de musical in Woerden/Kamerik uit te nodigen.

schuilen in de schaduw

een verhaal van tranen, troost en trouw

musical gebaseerd op het bijbelboek Ruth



Zaterdag 30 september 2023 | Info en reserveringen: schuilenindeschaduw@hotmail.com
Aanvang 19.30 uur | Kaarten: voorverkoop (tot 25 sept.) € 8,-, aan de zaal € 10,-
De Scholenburch,
Overstek 2 te Kamerik

MUSICALGROEP

DIORAMA

De **Kerkbrief** is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken. Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op **vrijdag 22 september** bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: kerkbief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website.

De volgende reguliere **Kerkbrief** verschijnt op **donderdag 28 september**.

De **Kerkbrief** wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom eerst uit de **Kerkbrief** verwijderd. *Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten!*

Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto's, privégegevens enz. uit de **Kerkbrief** te gebruiken of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad!

Predikant	: dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt)	dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl
Scriba	: Sandra Okkerman	06-52692656
Coördinatoren kosters	: Gert en Joke Vergunst	0348-401587, 06-22183184 (Gert), 06-23471115 (Joke)
	: koster@ontmoetingskerkkamerik.nl	
Kerk	: Hallehuis 4	06-30761446
Website	: www.ontmoetingskerkkamerik.nl	
Redactie Kerkbrief	: kerkbief@ontmoetingskerkkamerik.nl	