



Jaargang 56 - Nr.07 – zo 11 juni t/m za 8 juli 2023

*Wanneer ik zoek naar woorden en niets dan stilte vind,
dan weet ik: Heer, Gij hoorde één stem – uw eigen kind.
Uw adem wekt mijn leven, uw liefde kleurt mijn bloed;
mijn stilte is vergeven, mijn zwijgen keurt Gij goed.*

Van het kerkelijk erf

Beste leden van de Ontmoetingskerk Kamerik,

Wat gaat het snel. Nog maar een paar weken geleden klaagden we over te lang koud weer.

Nu dreigt het snikheet te worden. Het kan ook niet normaal, zeggen we dan.

Wat voor velen van ons wel normaal is, is de geregelde kerkgang.

In de kerk houden we het hoofd weliswaar koel, maar hopen we wel warmte te vinden voor ons hart.

Daar kunnen we elkaar bij helpen. In voor- en tegenspoed.

Niet met een verhitte kop, maar ook niet met een kille omgang.

Warmte en koude houden elkaar in balans. En dat geldt ook voor leden van een gemeente.

Namens de kerkenraad een warme groet

Jos Heuvelman

Genegenheid

Bijdrage Geurt Roffel

Voor mijn persoonlijke Bijbelstudie lees ik al enige tijd brieven van Paulus. Vooralsnog beperk ik me tot die brieven waarvan de historici vinden dat ze ècht door Paulus geschreven zijn: 1 en 2 Korintiërs, Romeinen, Galaten, 1 Tessalonicenzen, Filemon en de brief aan de Filippenzen. Bijbellezen is bij mij een trage bezigheid. Ik lees de tekst vers voor vers, in de nieuwe Bijbelvertaling, en noteer erbij wat me opvalt en invalt. Hoe ik de verzen begrijp. Zo leer ik gaandeweg zowel Paulus als mijzelf beter kennen.

Het mooie van de brieven van Paulus is dat hij echt een 'sparring partner' is in het geloof. Paulus schrijft in volle vaart, hij houdt niets achter. 'Ik schrijf u dit ronduit' zegt hij dan. Daarmee geeft hij houvast. Hij daagt je uit iets te vinden van wat hij schrijft. En ben je het niet met hem eens, dan geeft hij je weerwerk.

Voor mij maakt dat het lezen van Paulus' brieven tot iets dubbels. Want hoewel ik bewonder hoe hij komt tot prachtige zinnen over het geloof, vondsten waarmee hij me verrast, kan Paulus bij vlagen ook erg negatief zijn. Dan maakt hij zich zo kwaad dat hij

mensen veroordeelt, kleineert en zich op een uitgesproken manier tegen hen afzet. Op die momenten is het lezen van Paulus' brieven taaie kost voor me en voelt het lezen van vers na vers als waden door de modder. Middenin een hoofdstuk kan de sfeer maar zo omslaan. Tegelijk weerhoudt dat me niet om Paulus te blijven lezen, want de mooie gedeelten wegen op tegen de lastige stukken. Soms moet je echter even doorbijten voor je weer bij een mooi stukje bent.

Laatst las ik zo'n stukje waarvan ik denk: 'Dat moet ik onthouden'. Filippenzen 1:8 en 9. Paulus schrijft dat hij naar de gemeente in Filippi verlangt met de 'genegenheid van Christus Jezus'. Het woord genegenheid raakt me, het roept het beeld op van een liefdevolle blik, een hartelijke klap op de schouder, een verbonden elkaar in de ogen kijken.

In de kerk wensen we elkaar geregeld de 'vrede van Christus'. Dat vind ik een mooi gebruik. Daarmee wens je elkaar een diepe vrede, een innerlijke rust van waaruit je tegenstand en geweld kunt doorstaan. Het

is of Paulus met 'genegenheid van Christus' deze diepe vrede verbindt met de hartelijkheid waarmee vrienden samenzijn, of waarmee je iemand omhelst die je lang niet hebt gezien.

Paulus vervolgt met een gebed: *'Ik bid dat uw liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt'*. Ook dat vind ik mooi gezegd. De zin doet me denken aan hoe ik zelf mijn weg ga met de liefde. Vroeger verbond ik liefde vooral met verliefdheid, liefdesrelaties, houden van. Waar mensen ophielden van elkaar te houden, verdween ook de liefde. Mijn liefde 'won aan inzicht', om het met de woorden van Paulus te zeggen, toen ik

Pastoralia

Als jullie dit lezen geniet deze jeugdoudering van haar vakantie buiten Nederland. In de tekst die ik deze keer aan jullie meegeef staat een stukje over de sterrenhemel. Ik vind het nog altijd fascinerend om te zien, zeker op plekken waar het aardedonker is. Het blijft iets wonderlijks!

Verder lezend in de tekst zie je de twijfel bij de schrijfster waar God nu is in deze wereld waarin zoveel narigheid gebeurt.

En toch vind de schrijfster God in een woord vanuit een tekst of een lied dat gaat over Gods woord. Het geeft haar houvast, omgeeft haar met licht, zeker als het even wat donkerder is. Mag dat voor iedereen ook zo zijn.

Een glimp van u.... psalm uit een zee van kunstlicht

Als het licht van de disco
uitgeschakeld wordt,
als de lichten in de straat
een voor een uitgaan,
wordt het donker.

Dan kijk ik omhoog
naar de sterrenhemel
met zijn ontelbare lichtpuntjes
– lichtjaren van me vandaan –
en voel ik me nog minder
dan een stofje
in dat oneindig heelal.

God wie bent u?
Hoe kunnen we u kennen?
En hoe kunt u weten dat ik besta?
Oude verhalen vertellen over u.

ontdekte dat je ook liefde kunt voelen voor mensen van wie je niet houdt, bijvoorbeeld omdat je boos op ze bent door wat ze je aandoen. Je kunt tóch in liefde aan hen blijven denken en om hen blijven geven. Zo voorkom je dat je liefde vermalen raakt in je woede. Je wordt je bewust dat liefde veel rijker en breder is dan alleen maar verliefdheid en houden van. Ik denk dat Paulus dat bedoelt met 'fijnzinniger'.

Op het moment dat ik zo'n tekst ontdek, ben ik blij dat ik Bijbel lees. Het geeft me de hele dag iets om over na te denken.

Geurt Roffel

Hartelijke groet namens het pastorale team,
Mariëtte



Maar het is mijn taal niet
en heb moeite om te begrijpen
wat ze te zeggen hebben.
En toch is er soms
een woord dat mij raakt,
een woord dat de deur op een kier zet.
Dan zie ik in dat streepje licht
een glimp van u
en dan weet ik weer dat u er bent.

God, u bent anders
dan al die lichten
waarmee we ons omringen.
U bent het licht in onze ogen,
de bron waaruit wij leven,
het licht dat ons omstraalt
als het leven donker is.

Vanwege AVG afgeschermd

Meeleven

Wat een meeleven! Tijdens de achter ons liggende periode dat we aan het dokteren zijn, zijn we overweldigd door het brede meeleven van u als gemeenteleden, maar ook van daar buiten. Kaartjes, bloemen, telefoontjes, bezoeken, noem het maar op, het is/was groots en heeft ons erg goed gedaan.

Bert en Gerrie van Vreeswijk

Daar willen we u van harte voor bedanken. Gelijkertijd maar even vertellen hoe de vlag er op dit moment voorstaat. Gerrie wordt kort na 31 juli geopereerd aan haar hart en Bert begint maandag twaalf juni aan de chemokuren. Besluiten we met nogmaals: Dank voor jullie meeleven!

Zinzoekers

Zinzoekers komt voor het laatst dit seizoen samen op 2 juli om 14.30u in De Ontmoetingskerk.

De vorige keer spraken we online over een artikel waarin ex-priester Eugène Drewermann (82) zegt: 'Ik heb Jezus nodig. Die man heeft gelijk'.

Drewermann legt in het artikel uit waarom hij zijn leven lang is blijven geloven en wat dat hem heeft gebracht. Het onderwerp voor 2 juli stellen we in

Bijdrage Geurt Roffel

overleg via de app vast. Meedoen? Stuur dan even een appje aan Geurt via 06 52 35 37 26.

Zinzoekers gaat volgend seizoen door. De bijeenkomsten duren een uur, we beginnen met de vraag: 'Hoe gaat het met je?' en spreken dan over het geloof. Eens per maand komen we bij elkaar. Rixt is er volgend seizoen niet bij vanwege een studie in het buitenland. Ben je 17-30 jaar

oud en wil je meedoen, laat dan van je horen via de app.

Interesse in het interview met Drewermann?
Je vindt het via deze link:

<https://www.trouw.nl/tijdgeest/ex-priester-eugen-drewermann-ik-heb-jezus-nodig-de-man-heeft-gelijk~b0ec435c/>

Rixt en Geurt

Catechese

Hallo allemaal,

Met de laatste bijeenkomst in April zit het catechese seizoen er op ,dit omdat er een aantal jongeren zich moesten voorbereiden voor het centraal eindexamen. Nu wachtend en hopen dat ze het allemaal gehaald hebben schrijf ik dit stukje.

De afgelopen tijd hebben wij ons verdiept in het geloof van Moslims Hindoes Joden en Boeddhisten.

Eerst zijn we op bezoek geweest in de Moskee van Woerden, waar we enthousiast zijn ontvangen door drie heren die ons een rondleiding hebben gegeven, we hebben uitgebreid uitleg gehad over hun tradities normen en waarden.

Op de avonden dat we niet op pad gingen hielden we ons bezig met o.a. het spel "Anderland" over meerdere religies. Het Christendom Boeddhisme, Islam en het Hindoeïsme.

Elk geloof heeft zijn eigen tradities en rituelen soms ook hele vreemde of grappige.
Het was voor mij persoonlijk bijzonder om te zien dat



er oprechte interesse getoond werd en ook goede vragen gesteld werden.

De afsluiting van ons seizoen was in Amersfoort. Het was een kleine synagoge in de prachtige oude binnenstad van Amersfoort. Een vriendelijke Joodse dame heeft ons 1,5 uur geboeid met verhalen en de uitleg van het jodendom, de geschiedenis en de regels waar een Jood zich aan moet houden "ontzettend interessant", we waren het er wel over eens dat er heel veel wetten en regels zijn in het Joods geloof.

Na dit bezoek hebben we in de binnenstad een pannenkoeken restaurant bezocht.

Een heerlijke afsluiter.....

Na de zomer hopen we weer verder te gaan en zien we de nieuwe bruggers tegemoet.

Groet, *Geurt Roffel en Ester Muller*

p.s. Fabio bedankt voor het lekkere eten.

Kerk in Actie

Over een paar weken is het zover, dan organiseert commissie KerkinActe een Moldavië markt op het ontmoetingsplein. Op zaterdag 17 juni, van 10.00 tot 13.00 kunt u terecht voor (kinder)boeken, speelgoed en decoratiemateriaal. Voor ieder wat wils! Heeft u nog spulletjes staan die u wilt doneren voor deze markt en zo de kwetsbare mensen in Moldavië te steunen in hun dagelijks leven dan zijn wij daar heel blij mee!

Naast de verkoop van spullen, is er ook koffie, thee en limonade en willen we graag iets lekkers erbij verkopen.



Hiervoor zoeken we nog (koeken)bakkers die iets willen bakken. Het hoeft helemaal niks ingewikkelds te zijn, alles is goed en lekker! Wij horen het graag via Willy van Dijk of Maaïke de Jong of een van de andere KIA leden.

Op 25 juni is de Openluchtdienst om 16.00 in het Mijzijde Park. Geurt zal deze dienst voorgaan en natuurlijk zorgt de Fanfare voor de muzikale begeleiding. Het thema van de Openluchtdienst is



‘Samen op weg naar een mooie toekomst’. Voor de kinderen is er een activiteit tijdens de dienst. En na de Openluchtdienst is er wat te drinken en tijd om na te praten.

Collectes

Op 18 juni en op 25 juni tijdens de Openluchtdienst word er in de kerk gecollecteerd voor Moldavië. Door de slechte economische omstandigheden in Moldavië is er weinig werkgelegenheid. Gebrek aan banen zorgt ervoor dat naar schatting 25% van de bevolking in het buitenland is gaan werken. Het wegvallen deze midden-leeftijdscategorie heeft een desastreus effect op de samenleving. Dat is vooral goed zichtbaar in de dorpen, waar veel kinderen en ouderen wonen die alleen zijn achtergebleven.

Ook de kerken hebben hieronder te lijden. Er zijn maar weinig actieve kerkleden en weinig inkomsten. Toch zijn er in veel kerkelijke gemeenten wel diaconale initiatieven om de kinderen en ouderen te helpen. Zij hebben daar steun bij nodig. MCA ondersteunt kerkelijke gemeenten en kleine christelijke organisaties met training, advies en financiën.

In vijf dorpen in de regio Edinet traint MCA samen met de lokale kerkelijke gemeente kinderen en jongeren om steun te geven en op te komen voor ouderen in hun dorp. Dit heeft een hele positieve uitwerking op zowel de jongeren als de ouderen. De jongeren zien dat ze wat kunnen betekenen voor anderen, krijgen hierdoor meer gevoel van eigenwaarde. Zij krijgen een training en een deel van hen doet mee aan de summerschool. De ouderen krijgen ondersteuning en zijn blij met de aandacht die er is, want zij hebben veel te maken met eenzaamheid.

Op 2 juli wordt er gecollecteerd voor Werelddiaconaat: pastorale en praktische hulp voor migranten in Indonesië. De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische provincies, of naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel.

Alexander, Koen & Tobias vragen uw steun

Beste gemeente,

Komende zomer zullen wij (Alexander Heuvelman, Koen Voorn & Tobias Nap) de Nijmeegse Vierdaagse lopen. Door deze wandeltocht te lopen hopen wij zo veel mogelijk geld op te halen voor het MS fonds. Wij hebben gekozen om het MS fonds te sponsoren vanwege een specifieke reden. Alexander heeft namelijk eind 2021 te horen gekregen dat hij moet leven met MS. Door onderzoek zijn er in de loop der jaren grote stappen gezet wat betreft succesvolle behandeling van de ziekte, maar het volledig uitroeien van MS is nog niet in zicht. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we uw help nodig.

U kunt een bijdrage leveren door onderstaande QR code te scannen of door de volgende link te volgen. Via deze website kunt u ook het hele verhaal van Alexander lezen.

<https://www.sterktegenms.nl/teams/4daagse-4gert>

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Alexander, Koen & Tobias



<https://www.sterktegenms.nl/teams/4daagse-4gert>

[Samen lopen we de vierdaagse, samen strijden we tegen MS.](#)

Teamlid Alexander (27) kreeg kerst 2021 de diagnose van MS nadat hij problemen ondervond bij het lopen en op willekeurige momenten door zijn benen zakte. Dit was een grote klap. Zeker nadat 6 jaar geleden de ziekte van Hodgkin ook al niet aan hem...



Een bedankje uit Ghana

Gerben en Dorien Boon willen vanuit Ghana iedereen hartelijk bedanken voor alle medeleven en giften die ze hebben ontvangen, via de goede doelenmarkt en de lege-flessen-actie in ons dorp.

Op de [website](#) van de Hervormde kerk staat een verslag van Gerben en Dorien. Op deze manier willen

ze u graag laten weten wat er allemaal mogelijk gemaakt wordt door uw giften. Heeft u liever een papieren versie ligt die voor u klaar op de leesplank in de hal van de kerk, of bij de PLUS.

Mutaties

Vanwege AVG afgeschermd

Collecte opbrengsten mei 2023

7 mei:	Pastoraat	€162,70
	Diaconie	€171,05
14 mei:	Jeugd	€239,70
21 mei:	Pastoraat	€118,00
28 mei:	Diaconie	€179,05
	Totaal april:	€870,50

Oud papier ophalen op zaterdag 1 juli

Starttijd:	08.00 – auto 1	08.00 – auto 2
Ophalen in:	Kanis en Oud Kamerik	Teckop en Kanis, daarna na dorp/koffie
Belader 1:	Lennart Nap	Ton Rijnbeek
Belader 2:	Ferry Hoogerwerf	Paul Alfons
Starttijd:	Vanaf 09.30 – auto 1	Vanaf 09.30 – auto 2
Ophalen in:	Eerst koffie, dan Dorp Oost	Eerst koffie, dan Dorp west
Belader 3:	Klaas Vergeer	Ries Verhoef
Belader 4:	Bert van Viegen	Jan / Daniël Baldé
Catering:	Engelien de Heer	Om 09.30 is er koffie en thee!

Kerkdienst zondag 11 juni 10.00***In His Presence***

Voorganger	: Mevr. drs. Dorothée Berendsen Peppink
Ouderling	: Jos Heuvelman
Diaken	: Willy van Dijk
Begeleiding	: Henk Hilgeman
Lector	: Henk van der Vliet
Mediateam	: Coby en Bob
Kosters	: Ria en Alfons
Kindernevendienst	: Daniëlle
Crèche	: Engeliën en Gijs
Collecte	: Diaconie
Koffie schenken	: Engeliën en Gijs

Kerkdienst zondag 18 juni 10.00

Voorganger	: Dhr. ds. Henk Aantjes
Ouderling	: Alfons van Leeuwen
Diaken	: Aarnoud Langendoen
Begeleiding	: Wim Kusee
Lector	: Corrie Sloof
Mediateam	: Arie en Adriaan
Kosters	: Ria en Alfons
Kindernevendienst	: Maaïke
Collecte	: Kerk in Actie
Koffie schenken	: Geralda en Jos

Kerkdienst zondag 25 juni 10.00

Voorganger	: Dhr. ds. Proponent Daan Gutter
Ouderling	: Judi de Groot
Diaken	: Anton Nap
Begeleiding	: Arie Hardijzer
Lector	: Siena Alfons
Mediateam	: Marieke en Bert de Groot
Kosters	: Siena en Paul
Kindernevendienst	: Tamaïke
Collecte	: Pastoraal diaconaal centrum de Herberg
Koffie schenken	: Jan Stol en Piet-Jan

Kerkdienst zondagmiddag 25 juni 16.00***Openluchtdienst Mijzijdepark***

Voorganger	: Dhr. Dr. Geurt Roffel
Diaken	: Roelof de Wit
Begeleiding	: Fanfare
Koster	: Siena en Paul
Collecte	: Kerk in Actie

Kerkdienst zondag 2 juli 10.00***Overstapdienst met Combo***

Voorganger	: Dhr. Dr. Geurt Roffel
Ouderling	: Mariëtte van der Zouw
Begeleiding	: Gert van Zoelen
Diaken	: Marieke Italiano
Lector	: Bob den Hollander
Mediateam	: Dineke en Kars
Kosters	: Matsy en Hans
Kindernevendienst	: Afscheid van groep 8
Crèche	: Vike van Eijk

Collecte : 1^e Pastoraat 2^e Kerk in Actie
Koffie schenken : Geralda en Jos

Kerkdienst zondag 9 juli 10.00

In His Presence

Voorganger : Dhr. ds. Nathan Noorland
Ouderling : Henk van der Vliet
Begeleiding : Aartjan van Pelt
Diaken : Aarnoud Langendoen
Lector : Piet Sloof
Mediateam : Coby en Bob
Kosters : Marjolein en Aarnoud
Kindernevendienst : Daniëlle van Vreeswijk
Collecte : 1^e Pastoraat 2^e Jeugd
Koffie schenken : Jan Nap en Ferry

Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code

Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd: [ontmoetingskerk kamerik - YouTube](#)

Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt.

Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt:

[Actuele Liturgie - OneDrive \(sharepoint.com\)](#)

Ook zult u niet wekelijks meer de QR-code ontvangen. Deze QR-code geldt voor een jaar en kunt u dus voor elke collecte in 2023 gebruiken.

U kunt uw bijdrage overmaken door bijgaande QR-code of link te gebruiken, of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar:

Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via deze link vanaf zondag t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot de collectes van die zondag berekend worden.

[PayPaymentRequest \(rabobank.nl\)](#)



Vanwege AVG afgeschermd



COMMISSIE KERK IN ACTIE KAMERIK ORGANISEERT:

MOLDAVIË MARKT

17 juni 10.00 – 13.00

Ontmoetingskerk Kamerik

De opbrengst is bestemd voor het Moldavië project. Er is verkoop van o.a. speelgoed, boeken en klein

decoratiemateriaal. Ook zijn er Moldavische producten als wijn en honing.

Gewoon genieten van een lekker kopje koffie, thee of limonade met wat lekkers kan ook!

Heeft u zelf nog spullen die verkocht mogen worden? U kunt dit inleveren bij Maaïke de Jong (Molentocht 10) of Willy van Dijk (Goudenregenlaan 2).





Beste Kerkgangers uit de gemeente Woerden,

In de Kruiskerk wordt al 6 jaar de Top2000 kerkdienst georganiseerd. Dit jaar willen wij dat weer gaan doen en is er een datum geprikt: vrijdagavond 29 december. Lijkt het jou leuk om mee te werken aan dit project meld je dan aan.

Wij zoeken met name mensen die nu al mee kunnen denken met de PR en de sponsoring.

En wil je je nu alvast opgeven om te assisteren bij bijvoorbeeld de catering, het begeleiden van bezoekers, het inrichten/verbouwen/aankleden van de kerk, of bij andere handen-spandiensten dan kan dat natuurlijk ook.

Aanmelden kan op het volgende emailadres
top2000kerkdienst@pknwoerden.nl

De Top2000 commissie
Anko Senneker
Bram Knecht
Egbert van Drie
Ellen van Herwijnen
Gertjan Robbmond