



Jaargang 56 - Nr.05 – zo 16 april t/m za 13 mei 2023

Van het kerkelijk erf

Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk,

De verkiezingen van vorige maand hebben laten zien dat we het in Nederland (nog) niet met elkaar eens zijn, hoe we de grote thema's moeten aanpakken. Veel overleg zal nodig zijn om eruit te komen.

In onze Ontmoetingskerk in Kamerik hebben we ondertussen een ander groot thema gevierd, te weten Pasen. Met 4 mooie diensten in de Paascyclus, en daarvoor al de aanloop in de 40 dagen tijd. Met elke week een inspirerend persoonlijk verhaal dat vervolgens beeldend werd verwerkt in de liturgische schikking, die zo uitgroeide tot een verhaal op zich. Goed om te zien dat geloof en kerk voor mensen in Kamerik belangrijk zijn, en dat er ook weer veel

gemeenteleden bereid zijn om zich daarvoor in te zetten. En dat zal op heel veel andere plaatsen in het land ook gebeurd zijn. Misschien dat onze politici hier inspiratie uit zouden kunnen ophalen?

Ondertussen naderen we gestaag het einde van het kerkelijk seizoen. Ons jaarthema dit jaar was 'Aan Tafel'. De komende week willen we als afronding nog een tweetal ontmoetingsbijeenkomsten organiseren, waarin dit thema is verwerkt. Zie elders in deze kerkbrief voor meer informatie, of de mail die u ontvangen heeft. U bent allen van harte uitgenodigd. We rekenen op een hoge opkomst.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Jos Heuvelman

Restauranttip!

Graag nodigen wij je uit voor een bijeenkomst in het kader van ons jaarthema Aan Tafel. Chef-kok Geurt van restaurant De Ontmoeting heeft een meergangenmenu voorbereid, waarbij geestelijk voedsel wordt geserveerd, afgewisseld met wereldse hapjes. Het belooft een gezellige en inspirerende maaltijd te worden, die hopelijk naar meer zal smaken. Sous chefs Alfons, Judi en Jos zullen ook van de partij zijn. Het restaurant is

geopend op 14 april (van 14 tot 15.30 uur) en op 19 april (van 20 tot 21.30 uur)
Reserveren kan bij Alfons van Leeuwen
pastoraalouderlingavl@ontmoetingskerkkamerik.nl, tel.nr : 06 50918721.
Tip : eet wel van te voren, maar laat nog wat ruimte in je maag over.

Geurt,Judi,Alfons en Jos.

Paaschallenge

Geurt Roffel

Speciaal voor de leeftijdsgroep 10-16 jaar stelde de Protestantse Kerk dit jaar de 'Paaschallenge' beschikbaar. Een volledig verzorgd pakket om met deelnemers, aan tafel, na te denken over het lijden, sterven en opstaan van Jezus. Met de alpha-catechese namen we de uitnodiging aan. Zelf fietste ik naar de copyshop voor de kleurenkopieën van de bijgevoegde bestanden en concentreerde me op het spelmateriaal (nodig: schildersplakband, een schaar, een foto toestel, een laptop – en dat was nog maar het begin).

Ester coördineerde de aanmeldingen en verzorgde de verdere voorbereiding, Jannita nam de maaltijd voor haar rekening. De maaltijd bestond uit vier verschillende gangen, die allemaal met brood, water en druivensap te maken hadden, en eenvoudig van toon waren (denk aan: broodjes met tapas, broodjes met knakworst, broodje met soep). De laatste gang bestond uit een Paasbrood dat op een verrassende manier de Paasgebeurtenissen

weerspiegelde. Als je wil weten hoe, vraag dan een jongere die erbij was.

Het spel begon met een foto van het bekende schilderij van Leonardo da Vinci over het laatste avondmaal.



We moesten er goed naar kijken, om vervolgens zelf de pose van één van de leerlingen op het schilderij zo goed mogelijk aan te nemen. Die kennismaking met de leerlingen werd verdiept tijdens de maaltijd. Op verschillende momenten hoorden we (via de laptop) Nathanael spreken, die ons vertelde van zijn medeleerlingen Petrus, Judas en Thomas, en van Jezus. Tussendoor kregen we opdrachten. Zo was Petrus bijvoorbeeld zijn sleutels kwijt, die we op aanwijzing moesten zoeken in het kerkgebouw. Ze lagen overal, tot achter het orgel aan toe. En we werden uitgenodigd tot reflectie.

Naar aanleiding van Petrus dachten we bijvoorbeeld na waarvoor we zelf vól zouden gaan – net zoals Petrus vol voor Jezus ging. Zo loodste het spel ons door het laatste avondmaal en het lijden en sterven van Jezus, om uiteindelijk, met het Paasbrood, bij de Opstanding uit te komen.

Ik ben blij met een kerk die jongeren op deze manier serieus neemt, en een volwaardig programma biedt om stil te staan bij het belangrijkste feest dat op de kerkelijke kalender staat. Het programma duurde, dankzij de zorgvuldige manier waarop het was uitgewerkt, vrijwel precies de aangegeven tijd en er was voor elk wat wils in te beleven. Wel merkte ik dat we bij de catechese nog extra organiserende handen kunnen gebruiken, want de voorbereidingen waren best intensief. Mocht je het leuk vinden bij de catechese af en toe een helpende hand te bieden bij het organiseren, dan hoor ik graag van je.

Geurt Roffel

Zinzoekers

Rixt en Geurt

Zinzoekers komt weer bij elkaar, de activiteit voor jongeren van 17-30 jaar. Rixt Vos (19, van De Open Poort in Harmelen) en ds. Geurt Roffel organiseren de bijeenkomsten. De vorige keer spraken we over de doop, de komende keer staat de spirituele biografie centraal. Welke gebeurtenissen vormen je in je geloof, wat zijn momenten dat geloof sterker werd en op welke momenten voelde je de afstand groeien? We

ontmoeten elkaar in de ontvangstruimte in De Ontmoetingskerk (Hallehuis 4). De bijeenkomsten beginnen bij het leven van alledag en wat ons daarin bezighoudt, daarna spreken we over het geloof.

Wees welkom als je wil aansluiten, een appje vooraf als je komt is handig. Dat kan aan Geurt via 06 52 35 37 26.

Rixt en Geurt

Nieuws van de commissie Kerk in Actie

Vanuit de commissie Kerk in Actie zijn hebben we deze maand informatie over :

Extra noodhulp Syrie

Boeken- en speelgoedverkoop 17 juni op het ontmoetingsplein

Inzameling cartridges, toner en mobieltjes

Bestellingen Moldavië

Spaardoosjes

Extra gift Syrie

Op 6 februari werden Turkije en Syrië getroffen door twee allesverwoestende aardbevingen.

Kerken in Syrië vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden,

medicijnen en dekens. Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal.

Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe economische crisis naar twee allesverwoestende aardbevingen. Syrië overkomt ramp op ramp. Ruim 1400 mensen hebben deze ramp niet overleefd, en dit aantal loopt nog altijd op. Er zijn duizenden gewonden. Veel gebouwen zijn ingestort, onder andere in de stad Aleppo. Kerk zet deuren open

De ramp gebeurde terwijl de weersomstandigheden belabberd waren. Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dekzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou. Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal. De commissie Kerk in actie ondersteunt met een extra gift van 1000 Euro de Syrische kerken bij hun hulp.

Speelgoed en boekenverkoop 17 juni

Ter ondersteuning van ons project in Moldavië wordt er 17 juni van 1300 tot 1600 een speelgoed- en boekenverkoop door de commissie Kerk in actie Kamerik georganiseerd. Daarvoor zijn we nog op zoek naar boeken (voor zowel volwassenen als kinderen) en speelgoed. Dit kan in geleverd worden bij Maaïke de Jong (Molentocht 10 of Willy van Dijk. (Goudenregenlaan 2)

Cartridges en mobiele telefoons actie.

Begin dit jaar is er een nieuwe inzamelingsdoos aangekomen, nadat in december de zeer goed gevulde vorige doos opgehaald was. Uiteindelijk bezweek deze onder de inhoud, er zaten bijna 3 vuilniszakken met cartridges, kaarten en nog een aantal mobiele telefoons in! De opbrengst van de ingezamelde cartridges en mobiele telefoons komt ten goede aan de landelijke Kerk in Actie. Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje, lege inktcartridge of toner, ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud geld in te leveren in de kerk. Misschien heeft u het inleverpunt hiervoor wel zien staan in de kerk? Wat kunt u nog meer doen?

Vraag op uw werk, school of vereniging om de lege cartridges en toners te verzamelen. Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten. Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.

Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.

Wat levert het op?

In 2022 was de landelijke opbrengst € 27.633,98 (€ 24.429,68 via postzegels en kaarten en € 3.204,30 via cartridges en mobieltjes). Voor iedere lege cartridge krijgen we 15 cent, voor iedere bruikbare smartphone 5 euro, onbruikbare smartphones en alle andere mobiele telefoons leveren 50 cent op.

Een paar praktische adviezen:

- mobiele telefoons zonder laders, snoeren, hoesjes e.d.
- cartridges van printers graag verpakt in een plastic zakje in verband met lekkage. Voor tonercartridges is dit niet nodig.
- Postzegels, ansichtkaarten ook graag verpakt als zij in de inzamelendoos gedaan worden. Dit in verband met lekkende cartridges en om te voorkomen dat er postzegels verloren gaan of beschadigd raken.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met: Eugene Hoogendoorn

(eugenehoogendoorn@gmail.com) of kijk op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties . De doos waar de spullen in gedaan kunnen worden bevindt zich in de kast onder de trap.

Bestellingen Moldavië producten

Een aantal gemeenteleden heeft al een tijdje geleden producten uit Moldavië besteld. Inmiddels is daarvan een deel aangekomen, maar het is op het ogenblik moeilijk om via onze leverancier alles geleverd te krijgen. Dit heeft te maken met de oorlog in de Oekraïne en de politieke onrust die op het ogenblik in Moldavië heerst. Om het bestelproces te vereenvoudigen gaan we voortaan 3 keer per jaar bestellen en afleveren, 1 april, 1 juli en 1 november. We proberen dan ook met onze leverancier te regelen dat de producten snel na deze datum geleverd kunnen worden.

Spaardoosjes

De spaardoosjes van de 40 dagentijd kunnen bij de leden van de commissie kerk in actie ingeleverd worden. Het opgehaalde geld komt ten goede aan het Moldavië project. Dit is ook één van de ondersteunde doelen van de 40dagentijdcampagne "Uit liefde voor jou" .

Pastoralia

Een stukje uit "Geijkt op deze grond".
Psalm 1 vers 3
*Hij zal zijn als boom, geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren
niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.*

De weelde uit die aarde.

*De wereld stroomt maar ik sta vast.
Zoekend eet ik mij een weg
Door de vette klei van Gods gedachten,
Genoeg voedsel voor levenslange groei.
Zolang ik gulzig blijf wortelen
Sta ik vast
Al stroomt de wereld.*

*Ik ben geijkt op deze grond
Geplant, geworteld, het is thuis.
Hier kan ik mijn rug rechten
Mijn kleuren laten zien
En strooien van de rijkdom die ik opdiep.*

*Dankzij de weelde uit die aarde,
Vaak tot mijn eigen verwondering,
Blijkt mijn schaduw een schuilplaats in de hitte,
Mijn stam een staf om op te leunen,
brengt mijn bladertooi schakering in een zwart-
witte wereld.
En zo nu en dan,
Precies op tijd, groeit er een vrucht
Als voedsel voor een uitgehongerd hart.*

Dan weet ik: alles stroomt. Ik sta vast.

*Maar er zijn tijden
Dat de winden van het leven blazen*

*En de aarde door mijn wanhopig klampende
klauwen glipt
Het houvast verdwijnt
Ik me voel verdorren
En drieg om te vallen.
Dan rest maar één gebed:*

*Eeuwige,
Wees mijn wortels, stroom als sap
Door mijn verdorde takkentooi.*

De zieken en de ouderen en die verdriet kennen
in de gemeenten wensen wij kracht en Gods
nabijheid.

De gemeenteleden die de komende maand jarig
zijn:

20 April, dhr. G.B. Capel
Kamerik.

30 april, mevr. W. Hoogendoorn-Bestebroer
Kamerik.

4 mei, mevr. G. Willemsen- Verhoeks
Kamerik.

6 mei, mevr. J. van der Lek- Alblas
Kamerik.

12 mei, dhr. J.G. van Kesteren
Kamerik.

Wij wensen allen een gezond en gezegend nieuw
levensjaar.

Namens het Pastoralia team, Judy de Groot.

Taalmaatje gezocht!

Voor een jonge moeder van 3 kinderen waarvan 1
baby doen we deze oproep. Graag zou ze
wekelijks op de maandag en/of dinsdagochtend
een uurtje met een vrouwelijke vrijwilliger
Nederlands willen oefenen. Helaas is het op dit
moment niet mogelijk om les te volgen in
Woerden dus ze zou het heel fijn vinden als

iemand tijd heeft om bij haar thuis d.m.v. kleine
gesprekjes haar wat Nederlands te leren.
Heeft u tijd en lijkt het leuk om te helpen, of
misschien kent u iemand die wil helpen? Leuk!

U kunt dit doorgeven aan de diaconie.

Collecteopbrengsten

Hierbij een overzicht van de collecte opbrengsten van maart 2023

5 mrt.: KIA - € 206,80

12 mrt.: Diaconie - € 128,50
KIA - € 117,40

19 mrt.: KIA - € 241,90

26 mrt.: Pastoraat - € 145,10
KIA - € 144,90

Totaal maart: € 984,60

EXPOSITIE

Kijkt u eens in de grote zaal, daar hebben we de lente in huis gehaald met de bloemenschilderijen van Suzanne Kleingeld.

Suzanne schildert het liefste bloemen.

De schilderijen zijn gemaakt met acrylverf,

behalve het schilderij rechts bij het raam die is gemaakt met olieverf.

Heel veel kijkplezier!

Ella Droogers

Kerkdienst zondag 16 april 10.00

Voorganger : Dhr. ds. Erick Versloot
Ouderling : Henk van der Vliet
Begeleiding : Erick Versloot
Lector : Marieke de Groot
Mediateam : Arie en Adriaan
Kosters : Matsy en Hans
Kindernevendienst : Sandra van Vliet en Anouk
Crèche : Geen
Collecte : Pastoraat en cantorij
Koffie schenken : Willy en Petra

Kerkdienst zondag 23 april 10.00

Voorganger : Dhr. Dr. Geurt Roffel
Ouderling : Bert de Groot
Begeleiding : Addo Dam
Lector : Marjolein
Mediateam : Kars en Dineke
Kosters : Joke en Gert
Kindernevendienst : Nellie van der Vliet
Crèche : Geen
Collecte : Diaconie – Vluchtelingensteunpunt Groene Hart
Koffie schenken : Ton en Jeanette

Kerkdienst zondag 30 april 10.00

Voorganger	: Mevr. Marina van der Zwaag - Haan
Ouderling	: Judy de Groot
Begeleiding	: Wim Kusee
Lector	: n.n.b.
Mediateam	: Marieke en Bert
Kosters	: Ria en Alphons
Kindernevendienst	: Daniëlle van Vreeswijk
Crèche	: Geen
Collecte	: Pastoraat
Koffie schenken	: Coby en Janette

Kerkdienst zondag 7 mei 10.00

Voorganger	: Dhr. Ds. Jan Kaai
Ouderling	: Mariëtte van der Zouw
Begeleiding	: Henk Hilgeman
Lector	: n.n.b.
Mediateam	: Bob en Coby
Kosters	: Marjolein en Aarnoud
Kindernevendienst	: Maaïke de Jong
Crèche	: Geen
Collecte	: Pastoraat en Diaconie – Rode Kruis voedselhulp Nederland
Koffie schenken	: Klaas en Cootje

Kerkdienst zondag 14 mei 10.00

Dienst voor jong en oud

Voorganger	: Dhr. dr. Geurt Roffel
Ouderling	: Mariëtte van der Zouw
Begeleiding	: Gert van Zoelen
Lector	: Bea Honig
Mediateam	: Kars en Dineke
Kosters	: Siena en Paul
Kindernevendienst	: Nellie van der Vliet
Crèche	: Vike van Eijk
Collecte	: Jeugd
Koffie schenken	: Janita en Susan

Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code

Komt het even niet uit om naar de kerk te gaan? Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd:

[ontmoetingskerk kamerik - YouTube](#)

Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt.

Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt:

[Actuele Liturgie - OneDrive \(sharepoint.com\)](#)

Ook zult u niet wekelijks meer de QR-code ontvangen. Deze QR-code geldt voor een jaar en kunt u dus voor elke collecte in 2023 gebruiken.

U kunt uw bijdrage overmaken door bijgaande QR-code of link te gebruiken, of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar:

Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente

Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via deze



link vanaf zondag t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot de collectes van die zondag berekend worden.

[PayPaymentRequest \(rabobank.nl\)](https://www.rabobank.nl)

Oud papier ophalen op zaterdag 6 mei

Starttijd: Ophalen in:	08.00 – auto 1 Teckop, Oud Kamerik, Kanis	08.00 – auto 2 Dorp Oost
Belader 1: Belader 2:	Dominic Bastmeijer Edwin Bastmeijer	Rens Rijnveld Arie Veenis
Starttijd: Ophalen in:	Vanaf 09.30 – auto 1 Dorp west 1	Vanaf 09.30 – auto 2 Dorp west 2
Belader 3: Belader 4:	Wiebe Snijder Marcel van Bommel	Ton den Blanken Ferry Hoogerwerf
Catering:	Geertje Veenis	Om 09.30 is er koffie en thee!

Uit de regio

Persbericht:

Woerdense kerken pakken samen de prikkers op tijdens de Landelijke Opschoondag

Op zaterdag 18 maart is voor de vijfde keer een grote opschoonactie georganiseerd vanuit de gezamenlijke Missionaire Commissie van de Kruiskerk en Opstandingskerk. De Rehobothkerk en Het Bakken waren enthousiast aangehaakt. Daarnaast deden er ook nog andere gelovigen en niet-gelovigen uit Woerden mee. Verspreid over Woerden en in Zegveld zijn 60 volwassenen en 22 kinderen op pad gegaan met prikkers en vuilniszakken. Verschillende deelnemers hebben na afloop materialen meegenomen om als zwerfvuilambassadeur van de gemeente Woerden vaker hun eigen buurt schoon te maken en te houden.

Mooie opbrengst

De deelnemers kregen om half 10 vanuit de verschillende kerken en in Zegveld spullen mee waarmee ze, na een moment van bezinning, op pad gingen voor de grote schoonmaak. Ze

kwamen allerlei soorten afval tegen: een waveboard, dakbedekking, lege drankflessen in de kerkvijver, een scooterkap, speelgoed, bouw materiaal, T-shirt en veel minder mondkapjes dan vorig jaar.

Uit liefde voor jou

De deelnemers ervaarden de actie als gezellig, zinnig en dankbaar werk, waarbij zowel jong en oud betrokken was. Het weer zat natuurlijk mee: weinig wind en een lekker zonnetje. Voor hun inzet kregen de deelnemers een duurzaam presentje en een lekkere en gezonde snack gesponsord door Jumbo Stef Bijlsma.

De activiteit past goed bij het thema van de 40 dagentijd in de Protestantse kerk 'Uit liefde voor jou' en bij de aandacht voor duurzaamheid en het milieu. De opschoonactie is een mooi voorbeeld hoe iedereen, gelovig en niet-gelovig, zijn best kan doen om goed voor de aarde te zorgen. Zo mogen we deze, een stukje schoner en met liefde, doorgeven aan de volgende generaties.

De **Kerkbrief** is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken. Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op **vrijdag 5 mei** bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website.

De volgende reguliere **Kerkbrief** verschijnt op **donderdag 11 mei**.

De **Kerkbrief** wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom eerst uit de **Kerkbrief** verwijderd. *Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten!*

Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto's, privégegevens enz. uit de **Kerkbrief** te gebruiken of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad!

Predikant	: dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt)	dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl
Scriba	: Sandra Okkerman	06-52692656
Coördinatoren kosters	: Gert en Joke Vergunst	0348-401587, 06-22183184 (Gert), 06-23471115 (Joke)
	: koster@ontmoetingskerkkamerik.nl	
Kerk	: Hallehuis 4	06-30761446
Website	: www.ontmoetingskerkkamerik.nl	
Redactie Kerkbrief	: kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl	