



Van het kerkelijk erf

Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk Kamerik,

Het WK voetbal is begonnen, en dat roept gemengde gevoelens op. Het wordt georganiseerd in en door een land, dat geen beste reputatie heeft op het gebied van mensenrechten. Bij de bouw van de stadions zijn gstarbeiders slecht behandeld en volgens een Britse krant zijn er zelfs duizenden overleden. Aan de andere kant, wie zijn wij om daar over te oordelen. Onze geschiedenis zit vol met pijnlijke gebeurtenissen (kruistochten, slavernij,..), waarbij ook – of soms zelfs juist- de kerk een belangrijke rol heeft gespeeld. Bij de bouw van de vele kathedralen die we op vakantie zo graag bezoeken, zijn ook veel slachtoffers gevallen.

Aan de andere kant blijft voetbal de belangrijkste bijzaak ter wereld. En met name interlandvoetbal spreekt tot de verbeelding en zorgt ook voor saamhorigheid, iets dat we momenteel wel kunnen gebruiken in Nederland. Een ieder zal zelf de afweging moeten maken, om wel of niet te kijken. Maar laten we niet de ander de maat nemen, over de uitkomst van die afweging. Waar geen gemengde gevoelens over bestaan is de inzet van onze kosters. Elke zondag is de kerk weer tiptop in orde. En wordt de rol van gastheer en gastvrouw met verve vervuld. Voorwaar geen kleinigheid, gelet op de vele bijzondere diensten en ook extra diensten die we de afgelopen tijd hebben gekend. Daarom vanaf deze plek : hulde!

Namens de kerkenraad een hartelijke groet
Jos Heuvelman

Pastoralia

27 November is het de eerste Adventzondag, We gaan op weg naar kerst om de geboorte van Jezus te vieren.

Hieronder een gedicht van Nel Benschop:

Adventsvraag

*Weer wordt het Kerstfeest; weer begint
Ons hart van vreugd te zingen
Om alles wat het hemels Kind
Ons bracht aan goede dingen:
Om blijdschap, om het schoon verhaal
Van herders en van wijzen,
Om eng'len, die in mensentaal
Gods wondere liefde prijzen.
Maar denken wij in deze tijd
Van feestlijk voorbereiden,
Alleen aan Christus, aan Zijn strijd,
Zijn offer en Zijn lijden?*

*Of is ons Kerstfeest zo verarmd,
'T geloof zo afgesleten,
Dat wij, als God zich niet erbarmt,
De Christus zelf vergeten?*

In het ziekenhuis is opgenomen dhr. Wim Burggaaf,

Op 15 november heeft mevr. Wil Hoogendoorn-Bestebroer een nieuwe heup gekregen. Zij is thuis aan het herstellen. Wij denken ook aan de ouderen in verzorgingshuizen en aan degenen die verdriet en rouw kennen. Allen veel sterkte gewenst en Gods nabijheid.

Onze gemeenteleden die de komende weken jarig zijn:
Dhr. Jan Stol, hij is op 3 December jarig,
Mevr. Sonja Stol, zij is op 6 December jarig,



Dhr. H.E. Blonk is op 7 December jarig,
Wij wensen allen een gezegend nieuw
levensjaar toe.

Namens het pastoraal team,

Judi de Groot

Verbondenheid tussen kerken

Geurt Roffel

Het regent pijpenstelen als ik door Woerden fiets naar de Rehobothkerk. Daar komt het Woerdens pastoresconvent bijeen. Dat bestaat uit voorgangers van alle kerken in Woerden. Ik vind het belangrijk er af en toe mijn gezicht te laten zien, om te horen wat er speelt onder christelijke gelovigen in onze streek. Iedere kerk heeft toch weer een eigen uitkijk, samen komen we tot een completer beeld. En bovendien leren we elkaar kennen, wat ook nooit weg is.

Op de morgen dat ik door de regen fiets, ben ik op weg naar een presentatie van Teun van der Leer. Hij is voorganger van onze Kamerikse buurgemeente Cama Parousia en schreef de afgelopen jaren aan een onderzoek waarop hij in december 2021 promoveerde. Daar ben ik benieuwd naar. Van der Leer zocht naar wat de bijdrage kan zijn van geloofsgemeenschappen zoals Cama aan de oecumene, de verbondenheid tussen alle christelijke kerken. Een belangrijk aspect van deze gemeenschappen is dat er geen kinderdoop is, maar een volwassendoop. Daarnaast zijn ze met name plaatselijk georganiseerd. Er is veel minder sprake van een landelijke of internationale organisatie dan bij bijvoorbeeld de protestantse of rooms-katholieke kerk.

Teun van der Leer houdt een verhaal dat me boeit. Eerst leert hij ons zijn gemeente kennen. Hij vertelt hoe men er de Bijbel leest en het geloof beleeft. Men hecht er veel waarde aan de leiding van de heilige Geest. Zoveel, dat men er

de organisatie van de kerk op aanpast en bijstelt waar het nodig is. Precies dit inzicht vindt Van der Leer van groot belang voor andere kerken. Iedere kerk is immers nog 'in aanbouw' en zoekend naar de goede vorm.

Tegelijk blijkt het gesprek met andere kerken lastig, omdat de doop daarin een te groot struikelblok is. Over dit belangrijke onderwerp verschillen de inzichten zo fundamenteel, dat het verdere gesprekken in de weg staat. Van der Leer legt uit wat volgens hem dan de beste uitweg is. Dat is: ondanks de sterke eigen overtuigingen en inzichten de ander accepteren als iemand met een eigen verbondenheid met de Heer. En vanuit die verbondenheid samen het gesprek aangaan, hoe moeilijk dat ook kan zijn door het verschil van inzicht.

Het is droog als ik terug naar huis fiets, mijn hoofd vol gedachten. Ik herken veel van de houding die Teun van der Leer ons adviseert. Ook ik ontdekte, in mijn onderzoek maar ook in mijn geloofsleven, dat er veel christenen zijn met wie je zo fundamenteel van inzicht over het geloof kunt verschillen, dat het pijn doet. Als het lukt om daarin toch elkaars verbondenheid met de Heer te blijven zien, is er veel gewonnen. Dan kan er weer oog komen voor wat je wel met elkaar deelt en waarin je elkaar kunt ondersteunen, helpen, voeden en dragen. Dan wordt ook de onderlinge verbondenheid groter.

Geurt Roffel



Vanuit de diaconie

Van compensatie naar donatie!

In november en december krijgt elk huishouden 190 euro korting op de energierekening. En vanaf januari gaat naar alle waarschijnlijkheid tot 1 januari 2024 een prijsplafond gelden voor alle huishoudens. Een fijn extraatje van de overheid, maar niet iedereen heeft de korting nodig. **Daarom starten wij als Diaconie de actie 'Van compensatie naar donatie!'**. Vanuit de Diaconie willen we graag de volgende goede doelen steunen in deze tijd waarin steeds meer huishoudens in Nederland moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

Woerden



Voedselbank

"Energiecrisis leidt tot run op voedselbank"

Ondanks de financiële hulp van het kabinet verwacht de voedselbank 40 procent meer klanten die hun boodschappen niet kunnen betalen.

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze deelnemers van eten te kunnen voorzien, werkt de Voedselbank Woerden samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren.

Financiële donaties zijn voor de Voedselbank Woerden net zo noodzakelijk als voedseldonaties. Dankzij financiële bijdragen kunnen wij bijvoorbeeld transportmiddelen, koelboxen en kratjes kopen om het eten veilig bij onze klanten te krijgen. Daarnaast kopen we met regelmaat vers voedsel in tegen groothandelsprijzen, omdat het aanbod van gratis voedsel niet altijd toereikend is voor al onze cliënten. Met uw gift kunnen wij meer dan 550 personen helpen!"

Rode Kruis Nederland



"Voedselhulp in Nederland"

Ook in Nederland is een maaltijd helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Steeds vaker horen we dat mensen een maaltijd moeten overslaan omdat ze de boodschappen niet kunnen betalen.

Dit mogen we niet laten gebeuren. Daarom biedt het Rode Kruis op steeds meer plekken voedselhulp, samen met lokale partners die de wijk goed kennen. Dit zijn kortlopende projecten, bedoeld om de grootste nood tegen te gaan.

We delen bijvoorbeeld ontbijttassen uit aan gezinnen die het niet meer redden. Daarnaast helpen we mensen die geen hulp vinden bij andere instanties. Omdat ze niet weten hoe, er geen recht op hebben, de stap niet durven zetten of omdat er een wachttijd is. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen die niet mobiel genoeg zijn om een voedselpakket op te halen, mensen die op de wachtlijst staan van een hulpinstantie, gezinnen in armoede die een paar euro te veel verdienen om in aanmerking te komen voor voedselhulp of ongedocumenteerden."

Wilt u meedoen aan deze actie? Doneer dan éénmalig of iedere maand een bedrag op onze IBAN NL65 RABO 0331 15 4072 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Kamerik onder vermelding van 'donatie compensatie'.



Jaargang 55 - Nr.25 – zo 27 nov. t/m za 10 dec. 2022



Met gepaste trots kunnen wij melden dat we met de verschillende kerken 350(!) AH cadeaukaarten hebben opgehaald voor de voedselbank. Zij vertegenwoordigen bij elkaar een bedrag van ruim €4000. We mogen trots zijn op dit prachtige resultaat en dankbaar dat we met onze kerken dit mochten betekenen voor de voedselbank van Woerden.

Hartelijke groet
Namens de Caritas werkgroep van de St Bavokerk, Harmelen
Toos van Soest

In memoriam Jans Beijeman-Paling

Soms als je iets wilde vertellen aan Ma ,dan kletste ze er dwars door je verhaal heen. En nu blijft het stil en dat is vreemd. Maar ik kan nu gewoon vertellen.

Ondanks dat Ma heel erg van rozen hield ging haar leven niet over rozen.

Als klein meisje verloor ze haar vriendin in de oorlog door een granaatscherf. Na de oorlog is zij een tijd in Denemarken geweest om aan te sterken, ver weg van huis. Weer terug bleef het een zwak meisje dat vaak ziek was.

Ze kreeg haar eerste liefde, maar die ging er met een ander vandoor. Ze ging werken bij de ERU en daar leerde ze onze vader kennen. Samen kregen ze 5 kinderen en later sloot ze ook haar stiefzoon in haar hart.

Een druk gezin, inwonend bij haar schoonvader in een klein huisje aan de van Teylingenweg. Later verhuisd naar de Van Loonstraat, dat was fijn er was ruimte. Werken bij haar ouders en later ook haar moeder in huis genomen en verzorgd.

Veel ziek en overspannen het was soms allemaal teveel. Een zoon ging emigreren, broers en zussen, vrienden, 2 schoonzonen, een zoon en ook haar man na een ziekbed moeten begraven. Ondanks veel verdriet bleef ze doorgaan met leven en genoot. Ze vond troost in haar geloof en werd in 2008 gedoopt.

Ging naar de gym, de kaartclub, seniorenmiddag en bijna dagelijks spelletjes doen met kinderen of kleinkinderen of met vriendin Annie. Maar het meeste plezier haalde zij uit haar 9 kinderen en 4 achter kleinkinderen. Ze genoot met volle teugen. Regelmatig dachten wij dat zij er tussenuit zou piepen, maar elke keer kwam ze er weer bovenop. Zoals de dokter zie: als een kat met 9 levens. Ze was trots op haar leeftijd en zei vaak dat mensen haar jonger inschatten. Het is voor ons ook een hele troost dat wij haar laatste dagen bij haar konden zijn.

Expositie in de grote zaal

Het is vast nog lang niet iedereen opgevallen maar er zijn weer exposities!

Leuk dat er zo nu er dan eigen werk van de gemeenteleden te bewonderen valt. Joke Koster en Ella Droogers hebben in de afgelopen

maanden hun schilderijen tentoongesteld en nu is het de beurt aan Coby van Vreeswijk. Vanaf zondag 20 november zijn er schilderijen te bewonderen van Coby, ze zijn gemaakt met



Jaargang 55 - Nr.25 – zo 27 nov. t/m za 10 dec. 2022

acrylverf, alleen de hond is gemaakt met pastelkrijt.
Ik hoop dat u er van geniet.

Zijn er nog meer gemeenteleden die tekenen,

schilderen, fotograferen, of handwerken en een keer wat willen laten zien? Dan hoor ik het graag.

Veel kijkplezier en hartelijke groeten van
Ella Droogers

Kerstkaarten-bezorg-actie voor CD Hope

Voor maar **60 eurocent per kaart** gaat 'Kamerik bouwt voor Oeganda' ook dit jaar weer kerstkaarten bezorgen in Kamerik, Woerden, Woerdense Verlaat, Zegveld, Harmelen, Kockengen en Linschoten.

Een èchte kaart met uw kerstwens is toch altijd nog leuker dan een mailtje of een appje!

U kunt uw kerstkaarten in de doos doen bij **Bakker Griffioen, Hallehuis 2**. Stop alle geadresseerde kaarten in de doos in een envelop met uw naam, 06 nummer en het verschuldigde bedrag er op. Wij kunnen u een tikkie sturen. Contant geld mag ook in de envelop, met daarop vermeld het aantal kaarten x € 0,60. Ook kunt u uw kaarten afgeven bij:
Gijs en Engelen de Heer, Waterstoep 11.

De kerstpost kan vanaf 6 december tot en met 23 december worden ingeleverd. De kaarten worden uiterlijk 24 december bezorgd. Bedrijven, scholen en verenigingen kunnen ook hun kerstpost inleveren.

Met de opbrengst van deze actie willen we op het terrein van de scholen van CD-Hope, stenen huisjes gaan bouwen voor de leerkrachten, zodat ze niet elke dag op hun fiets of brommer zo lang hoeven te reizen naar één van de scholen. Enkele leraren zijn zelfs de hele week van huis, zonder hun gezin. Als de leraren in Chawolo wonen, komen er ook meer winkeltjes om in hun behoeften te voorzien. Hier zal de hele bevolking van Chawolo profijt van hebben.
We hopen dat deze actie weer een succes wordt.

Gijs en Engelen de Heer
Waterstoep 11 – 06-55807117





Jaargang 55 - Nr.25 – zo 27 nov. t/m za 10 dec. 2022

Kerkdienst zondag 27 november 10.00

1^e Advent

Voorganger : Mevr. ds. Jan Arianne Geudeke
Begeleiding : Aartjan van Pelt
Ouderling van dienst : Jos Heuvelman
Koster : Joke en Gert
Kindernevendienst : Maaïke de Jong
Crèche : Nellie van der Vliet
Collecte : Pastoraat en Diaconie

Kerkdienst zondag 4 december 10.00

2^e Advent

Voorganger : Dhr. ds. Jan Compagner
Begeleiding : Addo dam
Ouderling van dienst : Judi de Groot
Koster : Marjolein en Aarnoud
Kindernevendienst : Lianne van Bommel
Crèche : Gijs en Engeliën de Heer
Collecte : Pastoraat en Kerk in Actie

Kerkdienst zondag 11 december 10.00

3^e Advent

Spreeker : Geurt Roffel
Begeleiding : Aartjan van Pelt
Ouderling van dienst : Bert de Groot
Koster : Matsy en Hans
Kindernevendienst : Sandra van Vliet & Anouk
Crèche : Tamaïke den Hollander
Collecte : Diaconie (kerstactie raad van kerken Woerden)

Kerkdiensten: QR code en link naar de liturgie

Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt. Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt. Het is een link naar de plek waar de kerkbestanden staan:

https://ontmoetingskerkkamerik-my.sharepoint.com/:f/g/personal/administrator_ontmoetingskerkkamerik_onmicrosoft_com/EllWr9A0QYdLiLtbhfcMREQBf4JewFURFiS_9lqzBYMTg?e=5%3aOll2gr&at=9

Ook zult u niet wekelijks meer de QR-code ontvangen. Deze QR-code is altijd gelijk en kunt u dus voor elke collecte gebruiken.

U kunt uw bijdrage overmaken door bijgaande QR-code of link te gebruiken, of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar:

Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via deze link vanaf zondag t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot de collectes van die zondag berekend worden.

[betaalverzoek](#)





Culinair Moldavië met KerkinActie

Verslag van 16 november

Borscht, mamaliga, tochtitura, mar, pere, pruna, afine, zmeura en capsune, we hebben het allemaal gegeten op de culinaire Moldavische avond op 16 november 2022 in de Ontmoetingskerk.



Pieter presenteert

Op deze avond hebben we kunnen putten uit Pieters' kennis over Roemenie en Moldavië. We hebben geleerd van de eeuwenoude wijncultuur in Moldavië en we hebben videobeelden gezien van het Bethania project van kerkinactie. Een gezellige leerzame en smakelijke avond.

Genieten van Moldavische gerechten

Voor herhaling vatbaar en dat zou zomaar eens kunnen gebeuren, want KerkinActie in Utrecht heeft Moldavië geselecteerd als "focusland". Daarom zullen we regelmatig worden voorzien van nieuwe informatie over Moldavië en ons project Bethania, dat wij in Kamerik steunen landelijke via KerkinActie. Video-beelden combineren met culinair genieten blijkt te leiden tot een gezellige avond.



Opscheppen bij Dineke en Maaïke

De culinaire avond heeft al een mooi bedrag opgeleverd voor het project. Binnenkort hangen we een thermometer-kaart op bij de tafel in de kerk, zodat we de stand steeds kunnen aflezen.



*Een heerlijke
Chardonnay en fruitige Merlot*

De Moldavische wijn die we hebben geschonken zal de komende tijd ook te koop zijn via commissie KerkinActie (intekenlijst), waarbij de prijs inclusief een bijdrage is voor het Bethania project.



Verkoop wens- en kerstkaarten voor CD Hope

Zondag 4 december worden er na de morgendienst weer wenskaarten verkocht voor € 1,50 voor CD-Hope in Oeganda. Er zijn ook kerstkaarten te koop en u kunt weer meedoen met de jaarlijkse *kerstgroeten-actie*. Dit houdt in dat U bij mij een kerstkaart kunt kopen en er tijdens het koffiedrinken uw **voornaam + Merry Christmas & Happy New Year** in kan schrijven.

U levert de kaart weer bij mij in en Henk en Nelly nemen alle kerstkaarten mee als zij 8 december naar Oeganda vertrekken. Daar worden de kaarten aan de inwoners uitgedeeld.

Wilt u een kerstkaart schrijven voor uw sponsorkind, dan kunt u ook aan deze actie meedoen door de naam van uw sponsorkind op de envelop te schrijven. Ook kerstkaarten voor Tim & Wilma kunnen op deze manier ingeleverd worden. Hoe leuk zal het zijn als Tim & Wilma worden overladen met kerstkaarten uit Kamerik, nu ze na een lange tijd weer terug zijn in Chawolo.

Vriendelijke groet,

Engelien de Heer



Oud papier ophalen op zaterdag 3 december

Starttijd: Ophalen in:	08.00 – auto 1 Teckop, Oud Kamerik, Kanis	08.00 – auto 2 Dorp Oost
Belader 1: Belader 2:	Aarnoud Langendoen Hans van Eck	Rens Rijnveld Arie Veenis
Starttijd: Ophalen in:	Vanaf 09.30 – auto 1 Dorp west 1	Vanaf 09.30 – auto 2 Dorp west 2
Belader 3: Belader 4:	Kees Dirk Kroon Piet Jan van Dijk	Hans van der Geest Anna Binnendijk
Catering:	Geertje Veenis	Om 09.30 is er koffie en thee!



Nieuws uit de regio en meer.

Kerstbijeenkomst in "De Cope".

Het bewonerscomité van "De Cope" organiseert op woensdagavond 14 december a.s. weer een kerstviering. Deze kerstviering wordt opgeluisterd door muziekvereniging "Nieuw Leven". De avond wordt gevuld door muziek van "Nieuw Leven" en samenzang van bekende Kerstliederen. Deze muzikale kerstviering wordt gegeven in het atrium van "De Cope" welke in kerstsfeer is gebracht. Het bewonerscomité nodigt u uit om deze kerstviering met de bewoners van "De Cope" mee te maken. Entree is gratis.

Het programma van de avond:

19.30 uur inloop koffie/thee/chocomel.

20.00 uur aanvang van de kerstviering door muziekvereniging "Nieuw Leven" en samenzang.

20.45 uur pauze gelegenheid voor een kopje chocolademelk of glaasje glühwein

21.15 uur 2^e deel van de kerstviering

22.00 uur einde kerstviering.

Tip: Het atrium van De Cope is maar weinig verwarmd. Pas uw kleding daar op aan!



De open ochtend van Logeerhuis Bredius komt er weer aan. Aanstaande zaterdag 26 november van 10- 11 uur.

Een kijkje nemen in het logeerhuis kan prettig zijn om de sfeer te ervaren.

Wanneer mensen die zorg ontvangen samen met hun mantelzorger komen kijken is men altijd positief verrast. Een 'vakantieplek' aan de rand van het Bredius.

Even de zorg uit handen mogen geven als mantelzorger in de wetenschap dat je partner, vader, moeder enz. ook op een prettige plek zit waar men met aandacht en tijd jou naaste goed verzorgd. Het kan helpen overbelasting voor te zijn, voorkomt crisissituaties doordat de mantelzorger overbelast raakt.

En zo lukt het voor degene die zorg nodig heeft langer thuis te wonen.

Mensen met een vorm van dementie, parkinson, ms, niet aangeboren hersenletsel of om andere redenen veel mantelzorg ontvangen.

Zij kunnen bij ons terecht, we kijken samen met de zorgvrager en zijn mantelzorger of ons logeerhuis passend is.

Tijdens de Open ochtend kunnen bezoekers al hun vragen kwijt van heel praktisch rond de zorg tot aan de kosten en vergoedingsmogelijkheid.

Aanmelden is niet nodig.

Welkom!



LOGEERHUIS
BREDIUS

Kom gerust eens kijken!

Wij openen elke laatste zaterdag van de maand onze deuren!
In 2022 zal dat zijn op:

- 26 maart
- 25 juni
- 24 september
- 30 april
- 30 juli
- 29 oktober
- 28 mei
- 27 augustus
- 26 november

Tussen 10.00 - 11.00 uur bent u van harte welkom, voor een rondleiding, kennismaking of voor meer informatie.

www.logeerhuisbredius.nl | 0348 - 591010 | info@logeerhuisbredius.nl

De **Kerkrbrief** is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 2 weken.

Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op **vrijdag 2 december** bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: kerkrbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website.

De volgende reguliere **Kerkrbrief** verschijnt op **donderdag 8 december**.

De **Kerkrbrief** wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom eerst uit de **Kerkrbrief** verwijderd. *Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten!*

Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto's, privégegevens enz. uit de **Kerkrbrief** te gebruiken of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad!

Predikant	: dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt)	dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl
Scriba	: Sandra Okkerman 06-52692656	
Coördinatoren kosters	: Gert en Joke Vergunst 0348-401587, 06-22183184 (Gert), 06-23471115 (Joke)	
	: koster@ontmoetingskerkkamerik.nl	
Kerk	: Hallehuis 4 06-30761446	
Website	: www.ontmoetingskerkkamerik.nl	
Redactie Kerkrbrief	: kerkrbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl	



'THERE IS A PLACE'

Luister en zing mee over Kerst

Gospelkoor New Creation
Zondag 11 december 2022, 16.00 uur.
Ontmoetingskerk Oudewater
Entree gratis, collecte voor Tjonkie Food