



Jaargang 55 - Nr.22 – zo 16 okt. t/m za 29 okt. 2022

Van het kerkelijk erf

Beste leden van de Ontmoetingskerk Kamerik,

Op ons kerkelijk erf is het een drukte van belang. Het kerkelijk seizoen is op volle vaart onderweg. Naast de bijzonder waardevolle “gewone” diensten, hebben we inmiddels ook de startzondag, de gezamenlijke vredesdienst (mmv Cantorij en RK koor), en de jongerendienst achter de rug. En het is nog maar begin oktober. Laat niemand zeggen, dat er niks gebeurt!

De jongerendienst stond in het teken van de reis die een aantal gemeenteleden hebben gemaakt naar Chawollo in Oeganda, waar de bij velen (iedereen?) bekende stichting CD Hope haar activiteiten verricht met een weeshuis en kleuter-, lagere en middelbare school. Tim en Wilma waren live aanwezig in deze mooie dienst, waar we ook mochten luisteren naar de muziek van de band.

Het nieuws uit de buitenwereld is niet best, met de steeds maar verder escalerende oorlog in Oekraïne, de exploderende energieprijzen en een Nederlandse regering die grote moeite heeft de

boel een beetje bij elkaar te houden. Dan is het des te belangrijker dat wij een gemeenschap blijven vormen. Gemeenschap in Kamerik, maar ook met mensen verder weg. Goed dat we betrokken zijn bij Oeganda, bij Oekraïne en natuurlijk ook bij haar buurland Moldavië, waar we de komende jaren middels ons KIA project over zullen horen.

Maar ook goed om betrokken te zijn bij elkaar in ons dorp Kamerik, en in onze kerkelijke gemeente. Op de bezinningsdag, voor een sfeerimpressie zie verderop in deze kerkbrief, hebben we ons gebogen over hoe we ons jaarthema ‘AanTafel’ kunnen laten doorklinken in concrete betrokkenheid in onze eigen gemeenschap. Wij hopen daar meer over te kunnen berichten binnenkort.

Solidariteit met elkaar is meer dan ooit gevraagd. We laten elkaar niet in de kou staan, toch?

Namens de kerkenraad een hartelijke groet

Jos Heuvelman

Pastoralia

Verder bladerend in het boek ‘Stroom van Hoop’ staat een Psalm uit een wereld waar alles kan.

Wat een Kansen!

*Mijn wereld is er één
van onbegrensde mogelijkheden.
Er kan zoveel, er mag zoveel,
het kan gewoon niet op.
Reizen, avonturen beleven,
de meest uitdagende sporten,
het ligt allemaal voor mij open.
Ik zie het en ik droom ervan
en de enige rem is genoeg geld.*

*God, wat een kansen!
De wereld is er vol van.
‘Laat dit niet lopen!’*

schreeuwt alles me toe.

*Onrustig maakt het me,
bang om iets te missen.
Ik wil meedoen, meepraten,
en vooral geen loser zijn.*

*En toch...
bekruipt me soms het gevoel
dat ik zo juist iets verlies.
Een stukje rust,
wat aandacht voor mezelf
en voor al die kleine dingen
die ook de moeite waard zijn.*

Want voor ik het weet,



Jaargang 55 - Nr.22 – zo 16 okt. t/m za 29 okt. 2022

*loop ik mezelf voorbij
en raak ik U, God, kwijt.*

Die kans wil ik niet lopen.

Herkenbaar deze tekst?

Na een aantal spannende weken is op 23 September Ad Smit weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Zijn gezondheid is nog broos. Wij wensen Ad en Ank veel sterkte en Gods nabijheid.

*En als dan God met ons wil zijn,
Kan geen bezorgdheid leed of pijn,
Geen duivel zelfs tegen ons zijn:
God is met ons, "Immanuel".*

Onze gemeenteleden die afgelopen week allebei op 10 oktober hun verjaardag hebben gevierd zijn:

Mevr .N.J van Duijn-Busscher

Mevr. H.van Elten

Op 17 Oktober is mevr.W. Bastmeijer jarig

Onze hartelijke gelukwensen en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst.

Ik wil graag een mooi lied met u delen:

"Zie ik de bergen"

Voor veel van ons waarschijnlijk wel. Er is zoveel te doen & te beleven, wat we niet willen missen. Bewaar deze tekst...het herinnert je eraan wat echt belangrijk is.

Hartelijke groet namens het pastorale team,
Mariëtte

*Here mijn God Almachtige God
Schepper van hemel en aarde
Gij houdt alles in U hand,
Zonder U is er geen waarde.
Zie ik de bergen groter zijt gij
Hoger verheven Heilig zijt gij
O God mijn God Uw Majesteit
Is boven alles uit gebreid
"k prijs Uw Heilige naam
Loof nu de Heer gij allen met mij
Zie naar het Zijn-er handen
Dank hem trouw verhoog Zijn naam
Zing wat leeft in alle landen
Zie ik de bergen groter zijt gij
Hoger verheven Heilig zij gij
O God mijn God Uw Majesteit
Is boven alles uit gebreid
"K prijs Uw Heilige naam.*

Hartelijke groet van uw pastoraal ouderling.
Judi de Groot

Wijziging coördinatie van het kosterschap

Hierbij willen wij aan jullie doorgeven dat wij de coördinatie van het kosterschap hebben overgenomen van Ton Rijnbeek.

Ton is alles aan ons aan het overdragen, dus binnenkort hopen wij alle informatie te hebben ontvangen.



Jaargang 55 - Nr.22 – zo 16 okt. t/m za 29 okt. 2022

Kerkdienst zondag 16 oktober 10.00

Voorganger : Dhr. ds. Jan Compagner
Begeleiding : Wim Kusee
Ouderling van dienst : Jos Heuvelman
Koster : Siena en Paul
Kindernevendienst : Maaïke de Jong
Crèche : Jeanette de Kwaastieniet
Collecte : Pastoraat

Kerkdienst zondag 23 oktober 10.00

Avondmaal

Voorganger : Geurt Roffel
Begeleiding : Wim Kusee m.m.v. de cantorij
Ouderling van dienst : Henk van der Vliet
Koster : Ria en Alfons
Kindernevendienst : Nellie van der Vliet
Crèche : Gijs en Engeliën de Heer
Collecte : Diaconie

Kerkdienst zondag 30 oktober 10.00

KIA zendingsdienst

Spreker : Daan Verbaan (Kerk in Actie)
Begeleiding : Henk Hilgeman
Ouderling van dienst : Alphons van Leeuwen
Koster : Marjolein en Aarnoud
Kindernevendienst : Lianne van Bommel
Crèche : Tamaïke den Hollander
Collecte : Kerk in Actie

Kerkdiensten: QR code en link naar de liturgie

Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt. Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt. Het is een link naar de plek waar de kerkbestanden staan:

https://ontmoetingskerkkamerik-my.sharepoint.com/:f/g/personal/administrator_ontmoetingskerkkamerik_onmicrosoft_com/E1lWr9A0QYdLiLtbhfcMREQBfb4JewFURFiS_9lqzBYMTg?e=5%3aO1l2gr&at=9

Ook zult u niet wekelijks meer de QR-code ontvangen. Deze QR-code is altijd gelijk en kunt u dus voor elke collecte gebruiken.

U kunt uw bijdrage overmaken door bijgaande QR-code of link te gebruiken, of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar:

Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via deze link vanaf zondag t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot de collectes van die zondag berekend worden.

[betaalverzoek](#)





Catechese weer van start

Geurt Roffel

Op de eerste catecheseavond van dit seizoen kregen we bezoek van Lianne en Ferry, de ouders van Yenthe. Yenthe is in november 2021 gedoopt en Ferry en Lianne legden uit waarom ze dat graag wilden. Terwijl Yenthe zelf rondliep en met speelgoed speelde, spraken we met Ferry en Lianne over de waarde van de doop, over de doopdienst zelf en over wat je hoopt dat kinderen meenemen van de doop. Nadat Ferry, Lianne en Yenthe weer naar huis waren gegaan, keken we twee YouTube-filmpjes over hoe er in andere kerken dan de onze gedoopt wordt. In de Eritrees Orthodoxe kerk is de baby naakt tijdens het dopen en wordt die helemaal begoten met doopwater. Met dat doopwater worden daarna ook alle gemeenteleden nat gespetterd. In de kerk van de Nazarener werd een jongen van ongeveer 13 jaar gedoopt door achterover kopje onder te gaan in een zwembad. De filmpjes leiden

tot een gesprek wat we het meest passend vinden: gedoopt worden als baby, of wanneer je al groter bent. Voor allebei bleek iets te zeggen. Eén van de jongeren liet een grappig YouTube-filmpje zien van een klein jongetje dat zo graag gedoopt wilde worden dat hij 'I do it!' zei voor de dominee was uitgesproken en met zijn hoofd onder water ging.

Tot slot keken we het lied 'Doop' van Sela en bespraken hoe daarin over de doop wordt gesproken. Ook dat leverde nog nieuwe gezichtspunten op. Rond kwart voor acht sloten we af met het aansteken van een kaarsje voor mensen om wie we geven.

Zelf het lied van Sela bekijken? Je vindt het hier:

<https://www.youtube.com/watch?v=OdZ-m6zOOsc>.

Geurt Roffel

Sfeerimpressie Bezinningsmiddag

Zaterdagmiddag 24 september kwamen de pastoraal bezoekers en de kerkenraadsleden bij elkaar op de deel van de boerderij Hoeve Veldzicht van Roelof & Alice de Wit voor de bezinningsmiddag aan het begin van het kerkseizoen 2022-2023.

Dank voor hun gastvrijheid!

We starten met koffie/thee zelfgemaakte appeltaart met uiteraard voor wie wilde een toef slagroom. Daarnaast stond er ook nog een schaal met heerlijke koekjes.

Jos opende deze bijeenkomst door het lied te laten zien wat dit jaar bij het jaarthema 'aan Tafel' hoort: <https://youtu.be/HXmudUJYMxk>; waarbij hij in het kort uitlegde wat het programma zou zijn deze middag.

Op de startzondag was één van de opdrachten om 3 woorden te bedenken die bij je opkomen als je denkt aan de woorden 'aan Tafel'. Deze woorden werden verzameld en in een

woordenbloem verwerkt. Met deze woorden gingen wij aan de slag in groepjes. Ieder in de groep mocht één woord uitkiezen en daarmee met de andere in gesprek gaan om als eindresultaat minimaal 1 opdracht te bedenken die dit kerkseizoen uitgevoerd gaat worden. Mariëtte liep tussen de groepjes door, schoof her & der aan. Na 3 kwartier vroeg zij een terugkoppeling vanuit de groepjes waarbij ook gelijk nagedacht werd over het tijdstip van het jaar waarin het groepje de opdracht wil uitvoeren zodat er een mooie verdeling over het gehele kerkseizoen is.

Er zijn mooie opdrachten uitgekomen. Het lijstje zal iedere kerkenraadsvergadering ter tafel komen zodat we een vinger aan de pols houden. Na dit serieuze onderdeel was het tijd voor ontspanning.



Jaargang 55 - Nr.22 – zo 16 okt. t/m za 29 okt. 2022

Tamaike heeft een goede vriendin (en oud-collega) die van haar hobby/passie haar eigen bedrijfje heeft gemaakt: wijnproeverij. Ze had 4 wijnen geselecteerd: 1 wit, 1 rosé en 2 rode wijnen; waarbij iedere wijn hapjes stonden. Onder het genot van deze heerlijke wijnen en hapjes was er genoeg gespreksstof.

Even na 18.00u sloten we deze bijeenkomst af.

Benieuwd naar de uitwerking van deze bezinningsmiddag?

We houden jullie op de hoogte en zullen zeker mensen gaan benaderen voor hand- & spandiensten om de mooi opdrachten uit te kunnen voeren.

Hartelijke groet ook namens Jos en Sandra, Mariëtte

Commissie Kerk in Actie

Moldavië

Op de startzondag hebben we het nieuwe project van de kerkinactie gepresenteerd. Nog voor de oorlog in Oekraïne was begonnen hadden we de keuze al gemaakt voor een project tegen armoede in Moldavië. Nu, met de vluchtelingen uit Oekraïne die ook in Moldavië een toevlucht zochten en zoeken, is steun aan de meest kwetsbaren meer nodig dan ooit.



Bethania

Onze steun gaat de komende jaren naar de organisatie Bethania in Moldavië. Kwetsbare kinderen krijgen na schooltijd eten, drinken en hulp bij het huiswerk. Ouderen kunnen bij dezelfde organisatie terecht voor een gezonde maaltijd en gezamenlijke activiteiten. Op de startzondag is de Moldaviëtafel gepresenteerd en die laten we staan om Moldavië voortdurend in gedachten te hebben. Voor het wel en wee in het dagelijks leven in Moldavië zullen we de komende tijd regelmatig aandacht vragen. Ook hoe het christelijk geloof mensen in Moldavië inspireert krijgen we te horen en te zien. Ooggetuigen zullen ons updaten, live of per video.

Zendingsdienst 30 oktober 2022

De eerste mogelijkheid om van een ooggetuige te horen is op zondag 30 oktober 2022. In die dienst verwelkomt de Kerkinactie de heer Daan Verbaan - zie onderaan "Over Daan". Hij is juist terug van een reis door Moldavië. Voor zijn werk voor Kerkinactie Nederland is hij ook op bezoek geweest bij de leiding van ons project Bethania. Tijdens de dienst staan we niet alleen stil bij het project maar ook horen we van inspiratiebronnen vanuit de Orthodoxe kerk achter dit project.



Oosters-Orthodox

Over de kerk in Moldavië is het volgende te vinden op internet:



Ongeveer 98% van de bevolking zijn oosters-orthodoxe christenen. Onder de Sovjet overheersing werden alle activiteiten van de orthodoxe kerk zwaar onderdrukt, met als uiteindelijk doel de totale afschaffing van elke vorm van godsdienstige uitingen. Kerken en kloosters werden afgebroken of voor andere doeleinden gebruikt. Priesters werden gestraft als ze een dienst leidden. In 1991 had Moldavië nog 853 orthodoxe kerken en elf orthodoxe kloosters. De Oud-Russisch orthodoxe kerk had op dat moment nog veertien kerken en één klooster. De Moldavische orthodoxe kerk, ondergeschikt aan het Moskouse patriarchaat, is de staatsgodsdienst in Moldavië, maar in 1992 werd wettelijk vastgelegd dat er vrijheid van godsdienst. Over die vrijheid van godsdienst later meer.

De oosters-orthodoxe kerk, officieel de orthodoxe katholieke kerk genoemd, beschouwt zichzelf als directe voortzetting van de 'ene, heilige, katholieke en apostolische' kerk. De Griekse naam 'orthodox' betekent letterlijk 'rechtgelovig', 'het ware geloof behoudend'.

16 november vrijhouden

Op 16 november a.s. hebben we een volgende activiteit gepland. Houd u deze avond alvast vrij in uw agenda. Als het allemaal gaat lukken, wordt het een Moldavisch culinair gebeuren. U krijgt daarover nog meer informatie. Ook willen we dan de wijn en de honing die al op de Moldaviëtafel staat dan echt presenteren. Tot die tijd vragen wij u om nog even geduld. Wat in het(wijn)vat zit verzuurt niet, moet u maar denken.

Noteert u nu vast de datum **16 november en dat u dan niet thuis hoeft te koken**. Wordt vervolgd!



Over Daan

Daan Verbaan is werkzaam bij Kerk in Actie en verantwoordelijk voor het relatiebeheer met partnerorganisaties in Oekraïne, Moldavië, Griekenland en Italië.

Daarnaast is Daan betrokken bij het team van Noodhulp van Kerk in Actie dat in geval van een grote ramp samen met internationale kerkelijke partners zo snel mogelijk gericht ondersteuning ter plekke probeert te organiseren.

Daan werkte in de afgelopen jaren bij de Protestantse Kerk bij het jeugd en jongeren werk en gemeente opbouw en was binnen het buitenland werk eerder coördinator van een internationaal jongeren programma en het werelddiaconale werk van Kerk in Actie.

Vanuit de Diaconie

Hierbij een overzicht van de collecte opbrengsten van augustus en september 2022

7 aug. :	Pastoraat €85,35 KIA €118,30	11 sept. :	Pastoraat €106,65 Jeugdwerk €113,30
14 aug. :	Pastoraat €134	18 sept.:	Diaconie €198,95
21 aug.:	Diaconie €80,15 Pastoraat €76,80	25 sept.:	Diaconie (PAX) €330,65
28 aug.:	Pastoraat €243,75	Totaal augustus:	€ 738,35
4 sept. :	Diaconie €153,40	Totaal september:	€ 902,95



Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding

Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding



In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien.

De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus' leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander mens. Aan tafel mogen we het levende Woord ontmoeten. Wie aandachtig naar Hem luistert zal ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Wie zijn oor bij Hem te luister legt, ontvangt leven in al zijn volheid. (Jes. 55/Joh. 10) De Bijbel speelt hierbij een centrale rol.

Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt, is genoeg om van te leven en om uit te delen. Vanaf die tafel, waaraan we namens Christus ook anderen nodigen, bewegen we de wereld in om genade handen en voeten te geven.

Met bovenstaande tekst van de PKN hebben we afgelopen 7 september het overleg geopend omtrent de viering van het Heilig Avondmaal. Vanuit de kerkraad is het verzoek gekomen te kijken naar de huidige liturgie. Omdat we al lang op dezelfde wijze het avondmaal met elkaar vieren willen we kijken naar de mogelijkheden om hier vernieuwing in te brengen.

Met een klein groepje hebben we besproken wat we mooi en waardevol vinden van de huidige viering en welke punten misschien aangepast kunnen worden. We hebben gekeken naar input die we van Geurt hebben ontvangen en tevens de liederen besproken die nu worden gebruikt. We begrijpen dat we slechts een kleine afspiegeling zijn van onze gemeente en dat er dus meer meningen zijn. Daarom hopen we van harte dat u de aankomende kerkdienst van 23 oktober in de gelegenheid bent om deel te nemen aan de maaltijd van de Heer. In deze viering zal de cantorij haar medewerking verlenen dus het beloofd een bijzondere kerkdienst te worden.

Na de dienst tijdens het koffiedrinken horen we dan graag hoe u de viering heeft beleefd en misschien iets heeft gemist. Natuurlijk zijn suggesties ook van harte welkom! Deze opmerkingen willen we graag meenemen in onze in ons volgend overleg.

Hartelijke groet,
Marieke Italiano- de Jong



Nieuws uit de regio en meer.

Mission Possible in de Oekraïne

Odessa, Oekraïne

In de stad Odessa heeft Mission Possible al tientallen jaren ervaren medewerkers aan het werk. Juist nu groeit de hulpvraag heel hard. In het team werkt o.a. een sociaal werker, een pedagoog en een psycholoog.

Olga

"De oorlog kwam op zo'n slecht moment!" Olga roept het uit als ze de deur voor ons opent. "Mijn man werd geroepen om te helpen vechten, net nu we hem zo hard nodig hebben. Ik ben gediagnosticeerd met kanker en mijn schoonvader ondergaat chemotherapie."

Olga barst in tranen uit.

"We hebben twee kleine kinderen. Ze zullen wees worden als ons iets overkomt. We hebben niet genoeg geld voor eten. Alles gaat op aan de zorg", snikte ze.

We reiken haar een doos met voedsel aan. "We kunnen niet veel doen, maar we hebben deze doos meegenomen. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Wilt u dat wij voor u bidden?", vroegen wij.

"Jazeker!"

Nadat we met Olga hebben gebeden, spreekt ze met tranen in haar ogen en glimlacht lichtjes:

"Vroeger hebben we nooit gebeden; we voelden er geen behoefte aan of maakten er de tijd voor. Maar nu voel ik me lichter, alsof iemand me vasthoudt. Bedankt! We zullen nu tot God gaan bidden om ons gezin te helpen!"

Evangelisatie

De focus van het werk in Oekraïne is Evangeliseren. Met praktische hulp laten we de liefde van de Heere Jezus zien aan de mensen die we bezoeken. Zo werken we aan onze opdracht uit Mattheus 25. Dit doen we met name bij de gezinnen die het al moeilijk hebben. Via de sociale dienst ter plaatse hebben we lijsten met adressen van mensen die het al zwaar hebben.

Lokale hulpverlening

De goederen die we nodig hebben kopen we, via lokale contacten, ter plaatse. Zo vermijden we hoge transport- en invoerkosten. We hopen en bidden dat we voldoende financiële middelen mogen ontvangen om het werk goed uit te voeren.

Meehelpen kan! Bidt voor het werk van Mission Possible in de Oekraïne. Als je wilt kun je ook een gift overmaken op NL07 RABO 0158 0454 24 o.v.v. Oekraïne winter. Een tikkie overmaken kan ook.

Goede Doelen Markt

Op vrijdag **21 oktober** en vrijdag **25 november** vindt weer de jaarlijkse Goede Doelen Markt plaats in Elim, Burg. Talsmaweg 19, van **16.00-20.00 uur**.

De titel zegt het al: er worden diverse producten verkocht, waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat.

Bij '**Stichting Ontmoeting**' (**opvang voor dak- en thuislozen**) worden er stroopwafels, speculaas en andere lekkernijen verkocht. En wie nog iets wil bakken voor de verkoop, kan dit doorgeven aan Corrie Romijn.

Bij '**Woord en Daad**' (**bestrijding van armoede wereldwijd**) kunt u terecht voor fair-trade koffie uit Nicaragua, voor zowel zakken filterkoffie als -bonen. Ook voor kerstkaarten en andere wenskaarten, diamond painting kaarten en postzegels, plus decemberzegels.



Jaargang 55 - Nr.22 – zo 16 okt. t/m za 29 okt. 2022

Anneke Los-Meijers verkoopt **Producten uit Israel**, o.a. voor huidverzorging, rode en witte wijn, jam, diverse soorten thee, kruiden en nog veel meer leuke dingen.

GZB (Geref. Zendings Bond) verkoopt het bijbels dagboek:

'Een handvol koren' 2023.

'**CD-Hope**' staat er met handgemaakte Wens- en Kerstkaarten voor scholieren in Chawolo in Oeganda. Ook kunt u ter plekke een kerstkaart schrijven voor de inwoners van dit arme dorp. Al 10 jaar worden deze kerstkaarten daar met veel blijdschap ontvangen.

Er zijn ook Oegandese theezakjes te koop. Deze zijn meegebracht door de 'Kamerik bouwt voor Oeganda'-groep die er de afgelopen zomer aan het werk is geweest.

KERST...There is a place

Op zondagmiddag **11 december om 16.00 uur** bent u van harte welkom in de Ontmoetingskerk, Westsingel 2 te Oudewater.

Gospelkoor New Creation uit Oudewater o.l.v. dirigent Ad de Joode, zingt bekende en onbekende kerstliederen.

Prachtig om naar te luisteren en heerlijk om zelf mee te zingen.

Een klein combo zorgt voor een sfeervolle muzikale begeleiding.

De middag is bedoeld voor jong en oud.

De entree is gratis.

Bij de uitgang is er een collecte voor Tjonkiefood.

We hopen u te ontmoeten op 11 december!

NEW CREATION

De Lutherse kerk Woerden organiseert in 2023 een Paasreis naar Canterbury. Het primaire doel is het beleven van de Stille Week en Pasen in een andere omgeving en binnen een andere, maar invoelbare liturgische traditie. In het programma is natuurlijk ook ruimte gemaakt voor typisch Britse uitstapjes. We bieden graag zoveel mogelijk mensen de gelegenheid om mee te gaan, is het mogelijk om deze informatie binnen uw omgeving te verspreiden?

In deze fase beperken we ons tot een registratie van belangstellenden, geïnteresseerden kunnen dit laten weten via vandiggelenm@gmail.com.

Hartelijke groet,

Maarten van Diggelen

06-42747872

033-8882818

vandiggelenm@gmail.com



Jaargang 55 - Nr.22 – zo 16 okt. t/m za 29 okt. 2022

Petrus-band LIVE in Woerden!

Op vrijdag 11 november vindt een bijzonder concert plaats. De Petrus-band, bekend van tv-programma Petrus in het land, toert door Nederland en doet daarbij ook Woerden aan. Het concert wordt gehouden in de Kruiskerk, Mesdagplein 4 in Woerden. Aanvang om 20.00 uur, de deuren zijn open vanaf 19.30 uur.

Heb je altijd al eens willen meezingen met de liederen uit tv-programma Petrus in het land? Dat kan op 11 november, tijdens een mooie avond vol bijzondere liederen uit het Liedboek. Het gaat om vertrouwde, nieuwe én vergeten liederen die voor het tv-programma 'Petrus in het land' (KRO-NCRV) van een nieuw muzikaal jasje werden voorzien.

De Petrus-band bestaat uit muzikanten Frank van Essen (viool, percussie, zang), Eline Segers (zang), Jan-Willem van Delft (toetsen), Allard Gosens (gitaar), Luca Genta (cello, bas) en Sjoerd Visser (sax, fluiten). Zij zorgen voor een verfrissende, soms uitbundige en soms intieme vertolking van geliefde en verrassende liedboekliederen.

Deze bijzondere tour meemaken? Boek je tickets via www.zingenindekerk.nl/petruslive. Kaarten kosten 10 euro per persoon. Op de site vind je ook meer informatie over de concertreeks.

Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door de Missionaire Commissie van de Gereformeerde kerk Woerden/Zegveld.

De **Kerkbrief** is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 2 weken. Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op **vrijdag 21 oktober** bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website.

De volgende reguliere **Kerkbrief** verschijnt op **donderdag 27 oktober**.

De **Kerkbrief** wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom eerst uit de **Kerkbrief** verwijderd. *Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten!*

Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto's, privégegevens enz. uit de **Kerkbrief** te gebruiken of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad!

Predikant	: dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt)	dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl
Scriba	: Sandra Okkerman	06-52692656
Coördinatoren kosters	: Gert en Joke Vergunst	0348-401587, 06-22183184 (Gert), 06-23471115 (Joke)
	: koster@ontmoetingskerkkamerik.nl	
Kerk	: Hallehuis 4	06-30761446
Website	: www.ontmoetingskerkkamerik.nl	
Redactie Kerkbrief	: kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl	